

167. Rechtvaardigheid

27 september 2009

Lieve mensen

De leidende gedachte van vandaag is rechtvaardigheid.

Iets is rechtvaardig als het in overeenstemming is met de goddelijke wetten. Wij handelen zuiver als we handelen op basis van zuivere liefde. Liefde is de grootste goddelijke wet. Zuivere liefde bevordert elke relatie, ook relaties in gemeenschappen van mensen.

De vraag is nu, hoe ontwikkel je zuivere liefde? Dit kan door innerlijke ontwikkeling, afgewisseld met daden. In daden pas je toe wat je innerlijk geleerd hebt, innerlijk ontwikkeld hebt. Ieders innerlijke bron bestaat uit Liefde, Licht, Kracht en Waarheid. Door daar op af te stemmen neemt de zuiverheid van die kwaliteiten toe, totdat ze door regelmatige afstemming op goddelijk niveau liggen.

Vandaag is het de 6^e dag van de King's Week. De King's Week begint op 22 september en eindigt 10 dagen later op 1 oktober. Elke dag staat in het teken van een van de zeven Aartsengelen. Elke Aartsengel zendt op die dag zijn specifieke trilling naar de aarde. De 8^e dag (29 september) staat in het teken van St. Michaël en alle engelen. In de twee dagen daarna blijft het energieniveau op het niveau van de 8^e dag.

Vandaag staat de Aartsengel Jofiël centraal. Deze Aartsengel gebruikt zijn energie om vurige Liefde en Toewijding te bevorderen onder de mensheid. Vanzelfsprekend is zijn energie zuiver. In deze King's Week is de sluier die bestaat tussen de engelen en de mensen dunner dan op andere dagen. De energie van de Aartsengelen kan ons allen in deze periode beter bereiken dan anders. Dit is om ons te stimuleren en om ons er aan te herinneren dat wij Koning zijn. Dit wil zeggen, dat we een goddelijke aard hebben en meester over het leven kunnen worden. Vandaag kunnen we ons afstemmen op de Aartsengel Jofiël, om op die manier de liefde en de toewijding in ons te vermeerderen, waardoor we liefdevoller en rechtvaardiger door het leven gaan. Laten we dit nu voor een paar minuten doen, dit is bevorderlijk voor de onderlinge samenwerking.

Theo Mensink

166. De feestdag van Maria geboorte

13 september 2009

Lieve mensen

In het evangelie van Lucas van vandaag wordt ons verteld over Zacharias en Elisabeth en de ontmoeting met Maria. Zacharias en Elisabeth zijn de ouders van Johannes de Doper. Elisabeth is een nicht van Maria. Elisabeth was zwanger van Johannes toen Maria bij haar op bezoek kwam.

Bij de begroeting door Maria werd zij vervuld van Gods Geest. Elisabeth wist dat Maria zwanger zou worden van de Messias die komen zou. En zij begroette Maria om die reden met de woorden: *gij zijt gezegend onder de vrouwen*.

Haar baby, Johannes, sprong op in haar schoot. Johannes bevestigde daarmee dat hij op de hoogte was van de komst van Jezus. Johannes en Jezus incarneerden in de zelfde tijd, kort na elkaar.

Johannes incarneerde om de komst van de Messias aan te kondigen. Jezus incarneerde om de wereld duidelijk te maken hoe de mensheid zich kon bevrijden van de problemen die heersten.

Elisabeth prijst Maria omdat zij gelooft dat de Messias via haar zou komen. Dit getuigt van groot geloof aan de kant van Maria.

Want doordat Maria geloofde dat de Messias via haar zou incarneren kon in vervulling gaan wat reeds lang van te voren was aangekondigd door profeten in het O.T.

Maria dankt daarop spontaan God, in volle vreugde, en voegt daar aan toe, dat zij dankbaar is dat God haar nederigheid gewaardeerd heeft, waardoor het moment zou aanbreken waarop Jezus zou incarneren om Zijn werk te doen.

Zij is daar zo van overtuigd, dat ze spontaan toevoegt: *van nu af prijst elk geslacht mij zalig*. Zij beseft dat God er voor gezorgd heeft dat zij zich zo ver kon voorbereiden dat ze nu haar taak op zich

kan nemen. De taak om Jezus op te voeden tot zelfstandigheid.

Haar hart is vol vreugde en dankbaarheid. Het is duidelijk voor haar dat God zich aan de belofte houdt om de Messias te laten komen.

Zij deed haar toebedeelde plicht waar ik vorige week over gesproken heb. Dit wil zeggen, zij deed dat wat ze zich had voorgenomen in dit leven, wat haar voor haar incarnatie was toebedeeld, met haar instemming. Haar nederige levenshouding maakte haar geschikt om deze taak op zich te nemen. De kwaliteit van haar hart was van hoog niveau.

Op deze zondag vieren wij haar geboorte uit dank voor wat zij gedaan heeft in haar leven 2000 jaar geleden.

Kortom: zonder Maria geen christendom.

Daarom dragen wij deze mis vandaag aan haar op. Want haar Zoon heeft ons de weg gewezen naar volmaaktheid. Het is aan ons die Weg te gaan.

Theo Mensink

165. Vertrouwen

9 augustus 2009

Lieve mensen

In het evangelie van Johannes (12) lezen we: *“Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen”*.

Jezus vertelde dit aan zijn tijdgenoten. Daarbij doelt hij niet op zichzelf, het gaat niet om Christus, maar dat waar hij één mee is. Hij is één met de H. Drie-eenheid. Die Drie-eenheid is in elk mens aanwezig. Die bevindt zich in de kern van elk mens. Die kern kun je niet volgen, je kunt wel volgen wat die kern je aanreikt. Je kunt er wel aandacht aan geven, je kunt jezelf er wel op afstemmen. Door dit te doen verbind je je met die kern. Je verbindt je met de kern waar je uit voortkomt, de oorsprong van alle leven, met God. Dit is de ware betekenis van het woord religie; weer verbinden.

Door dit te doen wordt het je duidelijk dat de H. Drie-eenheid in je is. Die zelfde Drie-eenheid is ook om je heen. Wij leven in de H. Drie-eenheid en de Drie-eenheid leeft in ons. De H. Drie-eenheid is alomtegenwoordig.

Als Jezus zegt: *“Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen”*, dan doelt hij op zijn innerlijk, niet op zijn persoon. Zijn innerlijk is namelijk de Weg, de Waarheid en het Leven.

Het is moeilijk dit te begrijpen. Dat was het ook voor zijn tijdgenoten. Toch sprak hij er over om ze vertrouwen te schenken. Hij bracht nieuw inzicht. Hij sprak over iets dat tot dan toe niet bekend was. Omdat het nieuw was sprak hij in gelijkenissen. Hij vergeleek het met dingen die ze allemaal kenden uit het dagelijkse leven. Hij zei bijvoorbeeld; jullie zijn de ranken, God is de stam. God voedt alle ranken om te zorgen dat ze vrucht dragen. Een boom draagt vruchten als de sapstroom alle delen goed kan bereiken. De sapstroom vloeit door de stam. Zonder die sapstroom ontstaan er geen vruchten, worden de ranken niet van sap voorzien, sterven ze zonder vrucht te dragen. Uit deze gelijkenis wordt duidelijk dat wij niets tot stand kunnen brengen zonder de sapstroom in ons, zonder de stroom van de H. Drie-eenheid in ons.

Jezus zegt daar over: *“Mijn Vader doet de werken”*, en maakt daarmee duidelijk dat hij uitvoerend kanaal is. Wij zijn allemaal uitvoerende kanalen van de H. Drie-eenheid. De wijze waarop wij als uitvoerend kanaal actief zijn is afhankelijk van de verbondenheid met de H. Drie-eenheid. De mate van verbondenheid staat in directe relatie met het niveau van ons bewustzijn dat we bezitten, dat we bereikt hebben.

Ons bewustzijn stijgt door regelmatige afstemming op de H. Drie-eenheid. Afstemming leidt tot ervaring van de goddelijke bron, tot ervaring van God. Door innerlijke ervaring leert de mens God kennen. Kennis over God via het intellect opgedaan is daarbij ondersteunend. Het intellect van de mens is echter niet in staat God te kennen. Daar is meer voor nodig.

Heel lang is de nadruk gelegd op kennis met betrekking tot het begrijpen van God. Er zijn veelvuldig analyses van de bijbel gemaakt, steeds opnieuw zijn deze uitgelegd om op die manier God te leren kennen. Dat is nooit bevredigend. Kennis alleen is ontoereikend. Het is door innerlijke ervaring en kennis dat het beeld van God groeit. God is op transcendente wijze aanwezig in de mens. Binnen in de mens, in het transcendente, kan God ervaren worden. De ervaring geeft een beeld van God. Het

beeld dat we in ons ervaren komt steeds dichterbij de werkelijkheid van God als gevolg van veelvuldig contact met het transcendente. Het wordt pas volledig als we God helemaal in ons zelf hebben gerealiseerd. Als we ons één weten met God.

In het evangelie van vandaag drukt Jezus uit dat je als mens vertrouwen moet hebben dat de H. Drie-eenheid uiteindelijk via jou vruchten voortbrengt van goddelijke aard. Dit gebeurt als we ons volledig bewust zijn dat God in ons leeft en wij in God. Het gescheiden zijn van God is dan voorbij. Dat is dan werkelijkheid. Op dat niveau van bewustzijn brengen wij ten dienste van anderen Godsvruchten voort. Dan zijn wij optimaal uitvoerend kanaal.

Theo Mensink

164. Houd stand als het moeilijk gaat.

19 juli 2009

Lieve mensen

Het thema van deze zondag is standvastig dienen. Standvastig betekent onder alle omstandigheden met dezelfde inzet bezig zijn. Ook wanneer het moeilijk gaat. Die standvastigheid moet natuurlijk een basis hebben. Die basis is vertrouwen

Vertrouwen vindt zijn oorsprong in geloof.

Het gaat om het geloof dat wij mensen gesteund worden in onze activiteiten.

Wij mensen leven op aarde om door middel van evolutie op een hoger niveau te komen, een hoger spiritueel niveau. Elke activiteit die daar op gericht is, wordt door de goddelijke bron in ons ondersteund. Want evolutie is de rode draad in het plan van God.

Op dit moment vormen wij een kleine gemeenschap. Door samen te werken neemt de kracht van de gemeenschap toe. Samenwerking leidt tot positieve resultaten. Door samenwerking neemt de harmonie in de groep toe. Elke buitenstaander die de groep ontmoet bespeurt die harmonie. Harmonie opent de weg naar blijvende belangstelling.

Door steeds opnieuw de H. Mis mee te beleven worden we innerlijk gevoed. Die voeding schenkt ons kracht om door te gaan op het pad waarop we bezig zijn.

Als we merken dat iemand uit de groep een of meer stekers laat vallen, dan is de beste houding de gaten opvullen die door die losse stekers ontstaan. In plaats van te praten over de zaken die fout gaan. Op zo'n moment is het beter te zwijgen en te doen wat gedaan moet worden. Als we allemaal die houding aannemen blijft de groep sterk en kalft de harmonie niet af.

Het standvastig dienen blijft dan de boventoon. Ons gezamenlijk doel is deze gemeenschap te laten groeien, zodat meer mensen kunnen genieten van de rust, de vrede en de harmonie die hier elke keer heersen tijdens de mis.

Het is goed er op te vertrouwen dat groei zal plaats vinden. Deze gemeenschap staat niet op zichzelf. Wij zijn onderdeel van de VKK in Nederland die uit negen kerkgemeenten bestaat. Elke kerkgemeente levert haar bijdrage aan het geheel. Ze zijn allemaal verbonden met God. Ze ontvangen allemaal steun van God. Op die steun kunnen we ons altijd verlaten. God is altijd trouw aan de mens. Waar het om gaat is onze trouw aan God. Die trouw drukt zich uit in voortdurende beschikbaarheid voor het werk dat gedaan moet worden. Het gaat om het voortdurende, het steeds weer en steeds opnieuw. Dat is standvastig zijn. Daarmee vorm je een betrouwbaar kanaal voor God. Je bent namelijk steeds beschikbaar. Het is deze voortdurende beschikbaarheid die zorgt voor toenemende kracht, liefde en harmonie binnen onze gemeenschap. Het is God die deze kracht, deze liefde en deze harmonie schenkt opdat het goddelijke plan zich ontplooft.

In de tijd van Jezus sprak hij over werkers in de wijngaard of vissers in de boot, om er voor te zorgen dat de ranken volle vruchten gingen dragen en om te zorgen voor volle netten.

In deze tijd gaat het om mensen die spreken over de essentie van het christendom. Over het doel van het leven en welke steun het christendom kan bieden bij het bereiken van het doel. Het christendom heeft bij lange na niet de bijdrage geleverd die zij kan leveren aan de mensheid. De belangrijkste boodschap van het christendom moet nieuw leven worden ingeblazen. De boodschap dat elk mens volmaakt kan worden. Elke volmaakte mens levert een zeer grote bijdrage aan de samenleving. Elk mens heeft de mogelijkheden in zich om volmaakt te worden. Het is hard nodig dat

de weg wordt aangewezen waarlangs dit bereikt kan worden. In elk mens is een goddelijke bron aanwezig die het bereiken van volmaaktheid mogelijk maakt. U en ik kunnen afdalen in onze binnenkamer en het proces op gang brengen dat leidt tot volmaaktheid. Begin aan dit proces, wees standvastig, stop niet, totdat volmaaktheid een feit is.

Theo Mensink

163. Ontwikkelingen op het geestelijke pad.

12 juli 2009

Lieve mensen

De Weg, de Waarheid en het Leven is in elk mens aanwezig.

Om ons daarvan bewust te maken zei Jezus; *“Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven”*. Met het ‘Ik Ben’ doelt hij op zijn eigen innerlijk. Het innerlijk waar de H. Drie-eenheid aanwezig is. Die Drie-eenheid is de Weg, de Waarheid en het Leven.

In het evangelie van vandaag (Joh. 14) lezen we, dat er een dag zal aanbreken voor elk mens waarop hij zal weten dat Christus in de Vader is en hij in Christus en Christus in hem zelf.

De Vader is de Drie-eenheid. Christus is één met de Drie-eenheid en de mens weet op die dag dat hij één is met de Drie-eenheid.

Door te houden van God - de Naam voor de H. Drie-eenheid - neemt het één-weten met God toe. ‘Houden van’ betekent verbonden zijn. Als je verbonden bent met de H. Drie-eenheid, ben je verbonden met de oorsprong van het leven. De oorsprong van het leven houdt het leven in stand. De oorsprong bevindt zich in het transcendent. Binnen de VKK noemen wij dit de transcendentale Heerlijkheid. Die Heerlijkheid is de H. Drie-eenheid.

De mens kan contact leggen met de H. Drie-eenheid. Door dit contact wordt de verbinding sterker. Het houden van God neemt daardoor toe. Je laat God in jezelf toe.

Door dit toelaten neemt de liefde in je toe.

Liefde is één van de kwaliteiten van God. Door dagelijks contact met God nemen ook andere goddelijke kwaliteiten in je toe. De eigen kwaliteiten vinden hun oorsprong in het ego. Door dagelijks contact met het transcendent neemt de invloed van het ego af.

Dat wat het ego los laat, wordt door God overgenomen. De éigen kwaliteiten veranderen daardoor geleidelijk en ze transformeren naar goddelijke kwaliteiten.

Terwijl dit gebeurt, groeit inzicht. Door dit groeiende inzicht wordt steeds duidelijker hoe het leven in elkaar zit. Het heeft invloed op je denkbeelden. Het veranderen van je denkbeelden heeft tot gevolg, dat dat wat waar voor je is, verandert. Stap voor stap veranderen je inzichten. Die inzichten ontsluiten de Waarheid. De Waarheid openbaart zich. Dit alles gebeurt door de H. Drie-eenheid in je. Die Drie-eenheid leidt je langs de Weg, is de Waarheid en het Leven.

Jezus had zich overgegeven aan de H. Drie-eenheid. Hij wist ook dat die Drie-eenheid in elk mens aanwezig is. Daarom kon hij zeggen: *“Ik zal u niet verweesd achterlaten”*.

De Drie-eenheid bevindt zich in alles, niets wordt verweesd achter gelaten. Elke ontwikkeling wordt door de H. Drie-eenheid geleid. De mens kan die ontwikkeling versnellen door contact te leggen en te onderhouden met de H. Drie-eenheid. Door dit contact vindt ontwikkeling plaats. Het tempo van onze ontwikkeling is van onze inzet afhankelijk. Die ontwikkeling leidt tot innerlijke vrede, tot innerlijke rust.

Het is die rust waar we op doelen als we in het confiteer bidden: *“ons hart is zonder ruste tot het vrede vindt in U.”*

Die vrede wacht ons aan het einde van de Weg die leidt tot Waarheid en resulteert in het winnen van het Leven.

Theo Mensink