

188. Wat is sterven en opstaan

De tekst van deze preek is gebaseerd op de Nag Hammadi Geschriften, het evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3 strofen 6, 10, 16, 17, 19, 40 en 52)

9 mei 2010

Lieve mensen,

In de eerste 15 bladzijden van het evangelie van Filippus wordt ingegaan op de opstanding door een mens en het sterven door een mens, en dat terwijl hij voortleeft.

Filippus maakt duidelijk wat dit betekent. Hij begint met de volgende bewering:

Toen we nog Hebreeën waren, waren we wezen. Dit wil zeggen, waren we niet aangeschakeld aan God, kenden we Vader-Moeder God niet.

We hadden alleen onze moeder. Dit wil zeggen: alleen moeder aarde, het zichtbare aspect van de schepping.

Doch toen we christen werden kregen we een vader en een moeder. Dit wil zeggen: waren we ons bewust van God als leider in ons.

Dan maakt Filippus een stap naar het realiseren van het onvergankelijke in de mens, God. Als de mens God in zich realiseert, wordt hij de Christus.

Christus zijn betekent mens zijn, engel zijn, mysterie zijn en Vader zijn, alles zijn, onbegrensd.

Iemand die zich Christus noemt heeft een onvergankelijke naam. Hij blijft altijd Christus, de gezalfde. Dat verandert niet meer.

De naam die ons gegeven wordt bij de geboorte is vergankelijk, evenals ons lichaam. Die naam verdwijnt en dat lichaam verdwijnen bij onze overgang.

Filippus reikt dan aan dat het de bedoeling is om je als mens te verbinden met het onvergankelijke, met de eigen goddelijke bron. Door dat regelmatig te doen neemt de invloed van het ego af en treedt het goddelijke op de voorgrond. In Bijbelse termen wordt dit sterven en opstaan genoemd.

De mens verwerft opstanding en verliest daardoor het leven zoals hij dit meerdere levens geleefd heeft. De mens ontvangt dan de luister van zijn erfdeel. Normaal is het zo dat iemand anders moet sterven voor dat we een erfdeel krijgen. Dat is hierbij anders. Iets in ons zelf moet sterven, dan krijgen wij ons erfdeel en wel zeer luisterrijk erfdeel. We erven Gods Bewustzijn. De invloed van het ego is dan nihil, de invloed van het goddelijke uit eigen bron is dan optimaal. Het fysieke lichaam is dan voor de laatste keer uitvoerend kanaal en vergaat. Daarna leeft de mens voort in eenheidsbewustzijn met God.

Jezus heeft in zijn incarnatie in Galilea alle stadia van innerlijke ontwikkeling doorlopen en werd Christus. Zijn leven eindigt in Zijn hemelvaart. Daarmee wordt symbolisch bedoeld dat hij zijn lichaam niet meer nodig had om te bestaan. Hij was en is onvergankelijk en blijft eeuwig voortbestaan, levend in eenheidsbewustzijn met God.

Het is de bedoeling dat wij hetzelfde pad gaan. Het is de bedoeling dat ook wij de opstanding verwerven en daardoor sterven en het leven winnen. Zo zit evolutie in elkaar.

Regelmatig contact met de eigen goddelijke bron is de sleutel voor het doorlopen van dit proces.

Dat leidt tot innerlijk weten, tot gnosis. Daardoor wordt alles duidelijk en valt elke begrenzing weg.

De sluier van onwetendheid (de voorhang van de eigen Tempel scheurt) en de mens kent de volle Waarheid en is in staat onbegrensd te leven. Een mens zonder begrenzingen is een vrij mens die zich zelf heeft los gemaakt en dus zichzelf verlost heeft.

Theo Mensink

178. Zelfonderzoek.

De onderstaande tekst is gebaseerd op de tekst van het boek van Thomas de Strijder, boek 7 pag. 138 en op het evangelie van Thomas boek 2, logion 3

21 februari 2010

Lieve mensen,

In het woord zelfonderzoek schuilt een dubbele betekenis. Aan de ene kant wordt bedoeld op het je zelf onderzoeken als persoon en aan de andere kant wordt bedoeld op het onderzoeken van het hogere Zelf in je.

De vraag is eigenlijk, wie ben je als mens en wie ben je als goddelijk wezen.

We lezen wat Jezus daar over zegt. Hij zegt dat we allemaal kinderen van de levende Vader zijn, van God. De Vader heeft ons gegeven wat Hij zelf is. Daardoor kunnen we tot Eenheid met God komen en dat is Zijn bedoeling.

De opgave voor ons is dus om er achter te komen wie we zijn, want daardoor leer je God kennen.

Onze kern is namelijk goddelijk. Jezus is daar heel duidelijk over. Hij zegt als je je zelf niet kent, dan leef je in armoede, dan ben je armoede. Met andere woorden dan sla je de geestelijk plank mis en bereik je het doel van het leven niet. Dan ben je niet in staat de onwetendheid te verdrijven.

Onwetendheid omtrent God is de oorzaak van alle problemen. Kom daarom tot weten, tot gnosis, anders lukt het niet de geestelijke armoede te verdrijven.

Het zelfonderzoek waar op bedoeld wordt is niet iets dat je alleen door studie kunt doen. Daarvoor is het ook nodig dat je in contact treedt met de eigen goddelijke bron. Daar kun je alleen contact mee krijgen door gebruik te maken van je geest, door te verstillen. Je geest is identiek met je bewustzijn. Met je bewustzijn kun je binnengaan in de eigen transcendent goddelijke kern. Het niveau van je bewustzijn is bepalend voor het inzicht dat je wordt aangereikt. Aanvankelijk is dit inzicht gering. Door herhaaldelijk in contact te treden met je eigen goddelijke bron neemt het inzicht toe.

Het in contact treden gebeurt tijdens het meebelevan van de H. Mis. Vooral door de consecratie van het brood en de wijn wordt het contact bevorderd. De trilling die dan wordt aangereikt door Christus zorgt er voor dat je verstilt, waardoor je gemakkelijker kunt afdalen in je eigen goddelijke bron. Daarom is het meebelevan van de Mis bevorderlijk voor je geestelijke groei. Daarom is de Eucharistie een sacrament, een heelmakend middel. Door dit sacrament groei je in bewustzijn en verkrijgt je inzicht in je zelf en het goddelijke.

Je kunt die transcendent momenten herkennen door de gewaarwording dat je er even niet bent.

Je bent dan niet meer in het relatieve bestaan, maar in het transcendent. Als dit gebeurt, dan is dat het moment waardoor je tot groter inzicht komt. Dan ga je geleidelijk begrijpen hoe het leven in elkaar zit en wie jij bent, hoe je hier bent en wat je zult worden als mens. Dan wordt je een zelf-kenner. Dit gaat door tot dat je de kern van je zelf kent, het goddelijke of het Zelf met een hoofdletter. Dan krijg je kennis over de diepte van het Al. Dan wordt het Verborgene ontsluit, dan vindt openbaring plaats.

Als voorbereiding op Pasen is de 40 dagentijd geschikt om je met dit zelfonderzoek bezig te houden. Aan het eind van die 40 dagen gaf Jezus zich over aan de Vader, aan het Zelf, aan God. En stond daarna op als compleet herboren mens.

Wat hij deed kunnen wij ook. Hij ontving van de Vader niet meer dan wij. Hij was Zoon van de Vader, zoals ook wij kind zijn van dezelfde Vader.

Neem dit inzicht, het kind zijn, als vertrekpunt en ga op weg met je zelfonderzoek. Dan weet je dat je jou doel zult bereiken.

Sinds de tijd dat Jezus op aarde was is de evolutie doorgedaan. Nu wordt ons vanuit de oosterse wereld de mogelijk geboden om door middel van meditatie in onze goddelijke bron af te dalen. Door te mediteren op die wijze breng je een versnelling aan in je eigen evolutie. Dagelijks mediteren naast het meebelevan van de H. Mis werkt als een katalysator voor je eigen evolutie. Dat is gunstig voor jezelf en voor de medemens want wij zijn allemaal met elkaar verbonden en vormen de familie der mensheid.

Ik geef dit als extra overweging mee voor de 40 dagentijd.

Theo Mensink

186. Wie oren heeft om te horen , die hore!

De tekst die van deze preek is gebaseerd op de Nag Hammadi Geschriften, uit het evangelie van Maria Magdalena (Berlijnse Codex I, pagina 7)

25 april 2010

Lieve mensen,

In deze tekst uit het evangelie van Maria Magdalena ontsluit Jezus de oorsprong en de bestemming van de mens en geeft daarbij ook de weg aan tussen oorsprong en bestemming.

In het begin zegt hij: alles wat geschapen is, is met elkaar verbonden. Alles komt uit het Ene voort en zal er ook in terugkeren.

Dit geldt ook voor de mens.

Verderop spoort hij de mensen aan om de aandacht naar de eigen bron te voeren, want dat is de Weg die voert tot de Waarheid.

Als hij dit heeft uitgelegd vraagt Petrus: wat is de zonde van de wereld?

Het eerste wat Jezus zegt is:

Zonde bestaat niet.

Jullie zelf maken de zonde als jullie iets doen wat echt niet door de beugel kan. Hij noemt als voorbeeld overspel. Hij gebruikt dit voorbeeld omdat bij overspel altijd sprake is van verleiding. Ook worden wij door onze zintuigen verleid tot het doen van dingen die niet bevorderlijk zijn voor onszelf en anderen.

Omdat Jezus weet dat de mens verkeerde dingen doet, vervolgt hij en zegt: daarom is het goede in de wereld gekomen om te herstellen en recht te zetten wat verkeerd is. Alles naar zijn eigen aard.

Wat betekent dit voor ons, voor de mens?

Omdat de mens goddelijk van aard is, heeft de mens de mogelijkheid terug te keren tot zijn eigen goddelijkheid door het voorbeeld, de uitleg van Jezus en de Weg die hij aanreikt.

Zijn komst noemt hij het goede, doelend op de volheid die in hem is. Op basis van die volheid brengt hij zijn boodschap voor de mensheid. En voegt daar aan toe: als jullie je richten op je goddelijkheid, dan wordt alles in zijn Wortel hersteld.

Dit betekent dat het goed is de aandacht naar de eigen kern te brengen, daar waar de volheid is.

Doe je het niet, zo drukt Jezus het uit, dan wordt je ziek en sterf je. En dat komt omdat jullie je laten verleiden door de buitenwereld. De buitenwereld eist al jullie aandacht op en dat is niet verstandig.

Maar zegt hij: houd goede moed en doorzie de verleidingen. Laat je daar niet door leiden, laat je door je eigen bron leiden.

Wie oren heeft om te horen, die hore!

Met andere woorden, zorg dat je ontvankelijk wordt en blijft voor zijn boodschap en doe er het juiste mee. Leg je oor te luisteren aan de binnenkant, daar waar God woont. Dan zul je je zelf herstellen tot in de Wortel van je wezen.

Theo Mensink

185. De zuiverheid van onze kerk is bepalend voor haar toekomst.

“Als God het huis niet bouwt, bouwen de arbeiders tevergeefs daaraan”.

18 april 2010

Lieve mensen,

Nu we met Pasen de stap genomen hebben de Bijbel uit te breiden met de Nag Hammadi Geschriften gingen de afgelopen week mijn gedachten uit naar de toekomst van onze kerk.

Onmiddellijk schoot me de zin te binnen die we uitspreken aan het begin van de Mis, in de Asperges. *“Als de Heer het huis niet bouwt, dan bouwen de arbeiders tevergeefs daaraan”*. Het christendom is gesticht op basis van het handelen en de inzichten van Jezus. Hij handelde zuiver, liefdevol en was duidelijk over wie Hem innerlijk stuurde. Hij zei heel eenvoudig: *“De Vader in Mij doet de werken”*. Hij was één met God in hem en handelde op basis van die eenheid. Hij had zich volledig overgegeven aan de goddelijke leiding. Hij handelde in alle omstandigheden zuiver. Op basis van de verbinding met God verlegde Hij grenzen en reikte inzichten aan die bevorderlijk waren voor Zijn tijdgenoten. Het was zijn bedoeling dat de mensen van die tijd het pad zouden volgen dat hij aangaf, in overeenstemming met God in Hem. Dan zou er een liefdevolle wereld ontstaan. Dit geldt nog steeds.

Als wij doen wat Hij heeft aangereikt dan verandert de wereld ten goede. Dit is van de individuele mens afhankelijk. Elk mens heeft God in zich en kan er voor zorgen dat God in hem of haar de werken doet. De bijdrage van iedereen is dus bepalend voor onze toekomst.

Op basis van Zijn inzichten en voorbeeld is de kerk gesticht. De toekomst van de kerk wordt op dit moment bepaald door haar leden. *“Als de Heer het huis niet bouwt, dan bouwen de arbeiders tevergeefs daaraan”*. Dit betekent dat het bouwwerk een geestelijk fundament moet hebben, anders valt het vroeg of laat om. Dat geestelijke fundament zit in ons. Door daar op af te stemmen, daarnaar te luisteren, zijn wij in staat dat te doen wat het bouwwerk sterk maakt. Hoe zuiverder wij zijn, hoe beter we in staat zijn aan te voelen wat we moeten doen en in staat zijn naar onze intuïtie te luisteren.

Door gebrek aan zuiverheid zijn er veel onzuiverheden en verdraaiingen in het christendom binnengedrongen. Al die verdraaiingen moeten we opzij zetten, om weer tot de essentie door te dringen.

De essentie is dat wij goddelijk van aard zijn en hier op aarde zijn om die goddelijkheid uit te drukken. Dit is een doel van hoog niveau.

Jezus heeft dit bereikt en gezegd dat ook wij dit kunnen bereiken door God in ons zelf te ontmoeten. *“Ga naar uw binnenkamer en ontmoet daar de Vader”*.

Zo lang we dit niet doen zijn we niet met de essentie bezig en laat onze zuiverheid te wensen over. Doen we dit wel, dan veranderen we als mens en tonen we het doel van onze religie. Dit tonen, dit voorbeeld, maakt anderen nieuwsgierig. En daarmee leveren we een bijdrage aan de mensheid, want anderen willen dan ook dit pad gaan. Zo in de trant van *“Gaaf en vermenigvuldig U”*.

Dan werken we niet te vergeefs aan onze kerk, omdat we het goddelijke in ons inschakelen om het bouwwerk op te bouwen.

Het bouwwerk heeft zijn glans verloren. Als de glans weer terugkeert, keert ook de belangstelling terug. Want er zijn velen die zoeken.

Werk daarom aan het worden tot een vlekkeloze spiegel. Een vlekkeloze spiegel is zuiver. Daarin kan elk mens zichzelf zien en op die manier ontdekken wie hij zelf is. Dit leidt tot de ontdekking dat hij of zij zelf ook zo'n spiegel kan worden en door kan groeien tot lichtbron ten gunste van zichzelf en anderen. Meerdere lichtbronnen samen bepalen de toekomst van onze kerk. Alles wat nodig is, is regelmatig aandacht en afstemming op de eigen goddelijke bron. Laten we daar nu in de Mis mee doorgaan.

Theo Mensink

184. Beloken Pasen 2010

De tekst die van deze preek is gebaseerd op de Nag Hammadi Geschriften , de Wijsheid van Jezus Christus (Codex III, Boek 4 pagina 90 e.v.)

11 april 2010

Lieve mensen,

Vandaag is het Beloken Pasen. Dit wil zeggen, Pasen is afgesloten, voorbij. Maar het leven gaat door en ook de zoektocht van de mens.

De 2^e lezing van vandaag is genomen uit de Nag Hammadi Geschriften, de Wijsheid van Jezus Christus.

Na zijn opstanding ging hij met de 12 apostelen en 7 vrouwen de berg op in Galilea. Zij stelden zichzelf vragen over de oorsprong van het heelal, het plan van God, de voorzienigheid en de macht van de overheden. Zij legden hun vragen voor aan Jezus.

Dan lezen we dat hij niet in zijn eerste gedaante aan hen verscheen. Dus niet via de spraak met hen in contact trad, maar onzichtbaar. Het contact bestond op het niveau van het innerlijke, op het niveau van het hogere Zelf. Een uitwisseling op diep niveau, zonder gesproken woorden, via de stille stem in hun binnenste. Zij zagen hem als een grote engel, als een groot lichtwezen, zonder lichaam.

Daarna communiceerde hij met hen via de spraak. Hij gaf hen zijn vrede en vroeg wat hen bezig hield.

Philippus gaf aan dat ze inzicht wilden in de oorsprong van het heelal en het plan van de Verlosser (= het plan van God).

Jezus maakt hen dan duidelijk dat mensen altijd al geprobeerd hebben God te begrijpen, te doorgronden. Men heeft er over gefilosofeerd, over de grondslag van de kosmos. Maar op die manier heeft men de Waarheid niet gevonden, niet via het intellect.

Hij geeft aan dat de mens de Waarheid pas zal begrijpen als hij de kennis waardig is. Dit betekent als hij voldoende in bewustzijn gestegen is. Dit gebeurt als het goddelijke in de mens gerealiseerd is. Dan ziet de mens de wereld door de ogen van God. Dan ontvangt de mens antwoord op alle vragen, omdat hij weet, innerlijk weet.

De apostelen blijven hier vragen over stellen. Jezus maakt hen duidelijk dat het de bedoeling is dat mensen zelf de Waarheid ontdekken en dan van daaruit leven in liefde zoals de Vader in Liefde leeft. Op die manier vormt zijn uitleg een aansporing om door te gaan op het pad van geestelijke ontwikkeling.

Door dit te doen wordt uiteindelijk alles onthuld en leeft de mens in liefde en vrede. Dan is alles duidelijk.

Hij legt wel uit hoe zij de Vader kunnen zien, maar laat de ontdekking aan hen over. Zo is dat ook met ons. Door eigen inzet kunnen ook wij de ontwikkeling doormaken die Jezus heeft doorgemaakt. Alhoewel de Pasen achter ons ligt, is afgesloten, is het de bedoeling dat wij doorgaan met de eigen spirituele ontwikkeling, totdat het doel is bereikt.

Theo Mensink

183. Pasen 2010

De tekst die van deze preek is gebaseerd op de Nag Hammadi Geschriften, de Verhandeling over de Opstanding (Codex!, Boek 4 pagina 44, 46 en 49)

4 april 2010

Lieve mensen,

De essentie van het paasfeest is dat ons mensen 2000 jaar geleden duidelijk is gemaakt dat wij goddelijk van aard zijn. Door die goddelijkheid zijn wij in staat te leven volgens de goddelijke wetten. Of we dit ook werkelijk gaan doen is van onze eigen inzet afhankelijk. God laat ons daar vrij in.

We hebben net gehoord in het evangelie dat Christus, Zoon van God is en dat Hij zichzelf de Mensenzoon noemt. Wij zijn allemaal kinderen van God, uit God voortgekomen.

Vanuit ons mens zijn kunnen wij ons ontwikkelen tot het niveau van de Christus. Tot een mens die Liefde is, en vanuit Liefde leeft. Een mens die de volheid in zich heeft gerealiseerd.

Het goddelijke van Jezus had de invloed van zijn ego opgeheven. Dat heeft Hij bereikt vóór de gebeurtenis op Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag toonde Hij de wereld dat Hij de Wil van de Vader leefde. Daarmee gaf Hij de richting aan voor elk mens om de eigen goddelijkheid te ontwikkelen en terug te keren naar God, naar de oorsprong, de onvergankelijke bron.

Die bron reikt de Waarheid aan. Die bron openbaart wat verborgen is. Die bron maakt de ontwikkeling naar godsbewustzijn mogelijk. Uit die bron stroomt het Licht dat de wereld verlicht. Het is essentieel om dit te beseffen.

Want de wereld heeft behoefte aan Licht, aan verlichting.

Dit kan ieder mens aan de wereld bieden. De kracht van dit Licht neemt toe als je aan de eigen spirituele ontwikkeling werkt. Door die spirituele ontwikkeling worden alle hindernissen opgeruimd die een vrije stroom van het Licht in ons, in de weg staat.

Jezus is die weg gegaan en heeft duidelijk gemaakt dat wij ook die weg kunnen gaan. Met Pasen vierden we zijn totale overgave aan God, zijn opstanding, het moment waarop hij volledig goddelijk werd en toch mens bleef.

Hij werd vanaf dat moment door niets meer belemmerd en leefde in Liefde.

Hoe dichterbij de overgave komen, hoe sterker het Licht en de Liefde worden die uit ons stromen ten gunste van hen waar we mee omgaan.

Mensen die daar aan werken daar heeft de wereld behoefte aan, om de duisternis die we op vele plaatsen zien weg te nemen.

Bevrijd je daarom van alles wat je belemmert, daarmee bewijs je de medemens en jezelf een dienst. Dan levert jouw goddelijke bron een bijdrage aan de verbetering van de wereld.

Theo Mensink