

193. God als Heerser over de engelen

De tekst van deze preek is gebaseerd op de Nag Hammadi Geschriften, de Oorsprong van de Wereld (Codex II, Boek 5, strofe 104 en 105)

20 juni 2010

Lieve mensen,

Hoe weten we dat God heerser over de engelen is?

Daar lezen we over in het boek Tobias en in de Bijbel bij de evangelisten. Maar ook in de Nag Hammadi Geschriften in "De oorsprong van de Wereld".

In de Oorsprong van de Wereld uit de Nag Hammadi Geschriften wordt gesproken over Sabaoth, bij ons meer bekend als Zebaoth. Sabaoth is de zoon van Jaldabaoth.

Jaldabaoth betekent, "Jongeling, vestig je over deze oorden".

Deze oorden zo blijkt uit de volledige tekst, zijn de geestelijke wateren. Heerser over de geestelijke wateren is God als Heilige Drie-eenheid.

Sabaoth is de zoon van de H. Drie-eenheid; de Christus, of gezalfde, Liefde.

Sabaoth heeft zijn Wijsheid ontvangen van Sophia, de vrouwelijke energie van de H. Drie-eenheid.

Sophia heeft Sabaoth onderwezen over de onsterfelijke natuur van de Mens en diens Licht.

Sophia overgoot Sabaoth met haar Licht, daardoor ontving Sabaoth de macht over alle krachten van de chaos die heerste. Vanaf dat moment wordt Sabaoth, "Heer van de Machten" genoemd. En daarmee ook de Heer van de Engelen.

Sabaoth haatte de duisternis en de afgrond die tijdens de oorsprong van wereld bestond.

Omdat hij die beide haatte schonk Sophia aan Sabaoth zeven Aartsengelen (grote lichtwezens) die hem vanaf dat moment dienden. Toen kreeg Sabaoth (de Zoon van God) berouw over zijn haat en vond rust in hem zelf. Vanuit die rust ontwikkelde hij geloof, waaruit zijn leefwijze ontstond, terwijl hij grote macht bezat.

Sophia onderwees hem over alles dat uitgaat van de H. Drie-eenheid.

Uitgerust met de Macht en Wijsheid schiep hij een grote troon op een triomfwagen voor de H. Drie-eenheid, een triomfwagen met vier gezichten. Die triomfwagen wordt "cherubijn" genoemd.

De zeven Aartsengelen stonden voor Sabaoth, voor de Zoon van God. Hij die met macht bekleed is en deel uitmaakt van de H. Drie-eenheid. Hij schiep ook slangvormige engelen, "serafijnen", die hem en daarmee de H. Drie-eenheid steeds bejubelen. Daarna schiep hij alle engelen en de eerstgeborene, Israël genoemd.

Israël betekent: "de mens die God ziet". Dit betekent de mens die in staat is God te zien als hij Eenheidsbewustzijn ontwikkeld heeft. Dan is de Mens opgestaan en opnieuw geboren en waarlijk zoon/dochter van God in al zijn glorie. Hij wordt eerstgeborene genoemd omdat hij uit God is voortgekomen.

Dit deel uit "de Oorsprong van de wereld" geeft ons een beeld van de Macht van God en allen die daar mee in eenheid leven, het erfdeel van elk mens. Daarom wordt ons erfdeel luisterrijk genoemd.

Levend in Eenheid met God is de mens in staat de schepping te vervolmaken. Zij die in Eenheid met God leven maken deel uit van de Grote Witte Broederschap. Zij zetten zich 24 uur per dag in voor de ontwikkeling van de mensheid naar hogere bewustzijnsniveaus.

Zowel Jezus als zijn moeder Maria maken deel uit van die broederschap, zij zijn beide ten hemel gevaren, opgenomen in de Eenheid. Daarom zei Jezus bij zijn vertrek van de aarde: Ik trek jullie allen naar Mij toe. Dit naar zich toetrekken gebeurt door ontwikkeling van het bewustzijn in de mens.

Bij die ontwikkeling worden we geholpen door leden van de Grote Witte Broederschap, die ons allen liefhebben, zoals God ons lief heeft.

Het bereiken van hogere niveaus van bewustzijn is afhankelijk van onze inzet. Ieder die daar bewust aan werkt, wordt opgemerkt door de Grote Witte Broederschap en ontvangt de gewenste steun van hen en van de engelen die onder Gods leiding staan. Het is goed om hier bij stil te staan.

Theo Mensink

192. God als Licht

De tekst van deze preek is gebaseerd op de Nag Hammadi Geschriften, uit het Geheime Boek van Johannes (Codex II, Boek 1, strofe 6 t/m 8)

13 juni 2010

Lieve mensen

De bron van alles is de H. Drie-eenheid.

Die bron noemen we God en bestaat uit Licht.

Dit Licht heeft verschillende kwaliteiten. Het bestaat uit Kracht, Liefde en Zachtheid en is doortrokken van alle Kennis.

Dit Licht is in ons en om ons heen. Wij leven in God en God leeft in ons. We zijn dus niet afgescheiden van God, maar maken er deel van uit.

Dit Licht vindt zijn oorsprong in het transcendente, het onveranderlijke gebied, het Absolute.

In het relatieve bestaan drukt het zich steeds op andere manieren uit.

Elk van de drie aspecten van de H. Drie-eenheid is onbegrensbaar en alomtegenwoordig. Alle drie aspecten samen houden alles in stand wat er ooit uit voortgekomen is. De energie die daar uit voortgekomen is blijft bestaan, het neemt wel andere vormen aan.

De vraag is nu, wat kunnen we hier mee en welke rol speelt het in ons leven?

Het maakt deel uit van onze ziel. Zo lang wij als afzonderlijk individu bestaan is het al deel van ons, verborgen in ons wezen. Als we besluiten te incarneren helpt het ons bij dit besluit en de keuzen die we op dat moment maken. Het stuurt ons ontwikkelingsproces terwijl we ons lichaam vormen. Het geeft de impuls om geboren te worden. Het straalt uit ons na de geboorte en ondersteunt de lichamelijke en geestelijke groei. De stille glimlach van een baby is daar getuige van.

Dit Licht bevindt zich in ons, in ons oorzakelijk lichaam. Dat noemen we zo omdat het de oorzaak van alles is. Het helpt ons, ons verstand te ontwikkelen. En via de ziel beïnvloedt het onze persoonlijkheid.

Als we ouder worden geeft het impulsen om te werken aan de eigen geestelijke ontwikkeling.

De mens kan aandacht geven aan die impulsen of die naast zich neerleggen. We hebben een vrije wil, ook wat dit betreft.

Door contact te maken met de kern van ons wezen ontstaat er een versnelling van de innerlijke ontwikkeling. Dan wordt er geleidelijk iets uit wikkels gehaald. Iets dat verborgen is. En dat iets is het inwonende Licht. Dit zorgt voor het opruimen van alles wat niet schoon is, niet rein. De zuiverheid op alle fronten neemt toe. In het mentale lichaam, het gevoelslichaam en het fysieke lichaam.

Dit gaat net zo lang door totdat het inwonende Licht onbelemmerd naar buiten stroomt. Dat maakt de mens verlicht.

Het is dus God die zich uiteindelijk volledig via de mens uitdrukt.

Dan gebeurt wat Jezus aangaf met de uitdrukking: de Vader en ik zijn Eén, en de Vader in Mij doet de werken.

Door het meebeleven van de Mis wordt het inwonende Licht geactiveerd, belevendigd. Dit belevendigen zorgt voor schoonmaak en rust in ons en schenkt ons Kracht, Liefde, Zachtheid en Inzicht.

Al deze factoren vormen een reden om regelmatig de Mis mee te beleven. Door dit te doen geef je gehoor aan de innerlijke impulsen om te werken aan de eigen geestelijke groei, op weg naar meer en vollediger mens-zijn.

Dit geeft antwoord op de vraag wat we er mee kunnen. Het is goed hier bij stil te staan.

Theo Mensink

191. Corpus Christi

De tekst van deze preek is gebaseerd op de Nag Hammadi Geschriften, uit het evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, strofe 12, 19, 56, 79, 84) en uit de Authentieke leer (Codex VI, Boek 3, pagina 35)

6 juni 2010

Lieve mensen,

Corpus Christi: het lichaam van Jezus de Christus bestond uit vlees en bloed, net als wij. Zijn wezen bestond uit meer dan dat, want zo lezen we, hij bracht brood mee uit de hemel, opdat de mens gevoed zou worden met voedsel dat bestaat uit bewustzijn. Dat bewustzijn leefde in hem in zijn binnenste, in de hemel, in zijn innerlijk, waar het hoogste niveau van bewustzijn bestaat in zijn puurste vorm. Dat hoge niveau kwam hij aanbieden aan de wereld, samen met de weg om dat te ontsluiten.

Als we de Mis celebreren zeggen we tijdens de consecratie, namens Christus: Dit is Mijn lichaam en dit is Mijn bloed, neemt en eet allen hiervan en neemt en drinkt allen hiervan. Met de toevoeging: doe dit ter nagedachtenis aan Mij.

Door de consecratie is de Kracht en het Licht en de Liefde van Christus aanwezig in de beide elementen: brood en wijn. Christus schenkt ons op dat moment zijn essentie; zijn Waarheid en zijn Bewustzijn.

Dat niveau is diep in elk mens aanwezig. Daarom wordt er aan toegevoegd, doe dit tot Mijn gedachtenis. Daarmee aangevend dat hij dat niveau bereikt heeft en dat wij dat ook kunnen bereiken. Steeds opnieuw worden we daar aan herinnerd tijdens de Mis.

Tijdens zijn leven zegt Jezus tegen zijn apostelen, wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt heeft geen leven in zich. Dit betekent dat iemand die de Waarheid en het Bewustzijn van zijn niveau niet in zich gerealiseerd heeft niet het **volle** leven leeft.

We hebben zojuist horen voorlezen:

Zijn vlees is het WOORD en Zijn bloed de H. GEEST.

Door het persoonlijke bewustzijn te verhogen zal de Geest in het vlees opstaan.

Het Woord is synoniem met kennis. Alle kennis ter beschikking hebben betekend de Waarheid kennen.

De H. Geest is synoniem met het bewustzijn van God.

Tijdens de consecratie zou je daarom als priester ook kunnen zeggen:

Dit is de Waarheid, eet allen hiervan.

Dit is Gods Bewustzijn, drink allen hiervan.

Als de mens de Waarheid volledig kent en één is met Gods Bewustzijn dan is het doel van het leven bereikt.

Maar.... het gaat in het leven niet alleen om het doel, het gaat ook om de weg die je daarbij bewandelt en ook dat je tijdens die weg geniet en je vreugde en verdriet kunt delen. Want ook dat is leven. Een bergbeklimmer wil graag de top bereiken. Een ervaren bergbeklimmer heeft geleerd dat het geweldig is om onderweg te genieten van het uitzicht en neemt daar de tijd voor. Als wij ons levenspad gaan ligt dat precies zo. Terwijl je in bewustzijn groeit, neemt je intuïtie toe en ga je steeds meer die dingen doen die passen bij jou leven. Ga je steeds meer genieten door het leven. Zo leg je schommelend rond je evenwicht je persoonlijke pad af, terwijl je het doel voor ogen houdt en het leven deelt met anderen.

Tijdens de Mis wordt je op je persoonlijke pad gesteund. Door de hoge trilling van Christus in de vorm van de hostie en de wijn te ontvangen verhoog je het eigen bewustzijn. Daardoor wordt je gesteund op jou weg naar het hoogste niveau. Dit gebeurt ook nu tijdens deze preek, omdat het Sacrament op het altaar staat uitgesteld. De hoge trilling die daar vanuit gaat omgeeft ons allemaal en dringt via de chakra's bij ons binnen. De vibratie van je ziel wordt daardoor hoger. Het is via de ziel dat de mens de kennis van God ontvangt. Die kennis leidt tot Waarheid, stapje voor stapje.

Bij de doop wordt de mens ondergedompeld in goddelijke energie.

Door de communie te ontvangen dringt het goddelijke in je door, doorstroomt je hele wezen.

Door met behulp van een mantra te mediteren dompel je je eigen bewustzijn onder in het transcendente dat in je verborgen zit. Deze drie dingen helpen de mens Zijn lichaam te eten, en Zijn bloed te drinken.

Uiteindelijk leidt dit tot het stadium waarbij het inwonende Licht onbelemmerd naar buiten stroomt in de vorm van Licht, Liefde en Kracht.

Daarom hebben we zojuist in het epistel gehoord: Aan het Licht behoort de glorie en de kracht en de openbaring in de eeuwen der eeuwen.

De openbaring is hier de openbaring der Waarheid.

Dat Licht waaraan de glorie, kracht en openbaring behoort is in ons verborgen en dat zelfde Licht staat nu te stralen op het altaar, als geschenk voor ons allemaal. Waarom???

Heel eenvoudig omdat God van ons allemaal houdt.

Straks zingen we weer:

Innig aanbidden we Uw verborgen Pracht,
Schouwen in sluiers Uw mystieke Macht.
Ootmoedig knielen wij aanbidde neer,
Beidend' Uw Liefde in ons hart, O Heer.

Theo Mensink

190. Dank aan de goddelijke bron

De tekst van deze preek is gebaseerd op de Nag Hammadi Geschriften, het Dankgebed (Codex VI, Boek 7, pagina 63 t/m 65)

30 mei 2010

Lieve mensen,

Deze zondag is gewijd aan de Heilige Drievuldigheid. Alles wat bestaat is uit de H. Drie-eenheid voortgekomen. Het wordt er door onderhouden en alles evolueert door de invloed van de H. Drie-eenheid. In de eerste eeuwen van het christendom was men zich dit bewust. Dit blijkt uit het dankgebed dat zojuist is voorgelezen.

In dit gebed wordt de H. Drie-eenheid aanbeden door dankzegging. Het is duidelijk dat de eerste christenen zich ook bewust waren dat bewustzijn, verstand en gnosis ook uit de H. Drie-eenheid voortkomen. Deze drie staan de mens ter beschikking om te evolueren naar een hoger niveau van mens zijn en zelfs naar het goddelijke niveau. En dit is het doel van het leven.

De mens kan met zijn bewustzijn God omvatten, dat lukt niet met verstand. Het verstand schiet daarvoor te kort. Het verstand kan wel God verklaren. Daarom wordt er ook aan toegevoegd: gnosis biedt de mogelijkheid God te kennen, door innerlijk weten dus. Innerlijk weten betekent dat de innerlijke bron, het goddelijke, haar inzichten en kennis doorgeeft aan de mens via de intuïtie, de stille stem in haar binnenste en door beelden en symbolen.

Naarmate een mens zich meer verbonden voelt en verbonden weet met God ontstaat de behoefte God te bedanken voor die verbondenheid en voor alles wat in het leven geschonken wordt.

Dit kan zijn dankbaarheid voor innerlijke begeleiding. Die begeleiding vindt altijd plaats via de ziel.

De ziel wordt aangestuurd door de H. Drie-eenheid in de mens. Die begeleiding zorgt voor allerlei ervaringen in het leven die nodig zijn om het leven te begrijpen en om tot geestelijke groei te komen.

Het is een goede gewoonte de dag af te sluiten met een dankgebed naar God. Dit versterkt de band met God en schenkt rust. Bovendien val je daarna met positieve gedachten in slaap. Dit garandeert een ontspannen nachtrust.

Van het danken en leven met God hebben we een goed voorbeeld gehad in de persoon Jezus.

Jezus was zich volledig bewust dat God alle energie levert voor het leven en alle gedachten levert.

Hij zei daarom in volledige dankbaarheid: de Vader in mij doet de werken. Hij is door bewustzijnsontwikkeling en gnosis tot het hoogste niveau gestegen en leefde dat niveau.

Dit is ook onze weg. Werken aan je bewustzijn en komen tot innerlijk weten. Dit kan door meditatie. Meditatie brengt je bij je eigen goddelijke bron. Door contact met die bron ontstaat op den duur een innerlijk weten. En innerlijk weten leidt tot bevrijding op alle fronten. Daardoor verandert je leven. De invloed van je ego neemt af en die van het goddelijke in je neemt toe. Wees daarom dankbaar voor de mogelijkheden die je ontvangen hebt.

Theo Mensink

189. Pinksteren 2010

23 mei 2010

Lieve mensen

Vóór Pinksteren was Jezus met zijn apostelen bijeen. Hij vertelde hen dat hij niet lang meer onder hen zou zijn. Maar hij vertelde ze ook dat hij ze niet verweest achter zou laten. Wat betekent dit? Jezus wist dat God in elk mens woont, in de vorm van een kleine bron. Elk mens is een kind van God, zoals Jezus ook een kind van God was en is. God heeft al zijn kinderen lief en laat hen nooit alleen. God heeft zijn intrek genomen in de mens, in het Verborgene. Omdat hij dit wist kon hij zegen: ik laat jullie niet verweest achter.

Hij gaat een stap verder en zegt dat de Waarheid aan iedereen geopenbaard zal worden. Ook dit is waar. Elk mens heeft een goddelijke bron in zich waarin alle kennis opgeslagen ligt. Die kennis, het goddelijke inzicht, komt naar boven als de mens zich regelmatig afstemt op die goddelijke bron. Dit gebeurt als de mens volledig verstilt.

Door dit te doen wordt ook ons alles duidelijk zoals het Jezus duidelijk was. Dus ook alles wat Jezus de apostelen verteld heeft. Want wat hij aanreikte was goddelijk inzicht en dat inzicht is in elk mens aanwezig.

Jezus had toegang tot zijn goddelijke bron omdat hij één geworden was met God. Zoals hij dit noemde: de Vader en ik zijn één. Hij sprak op basis van kennis uit die bron.

Voor veel mensen is het moeilijk te aanvaarden dat het de bedoeling is van elk mens om het niveau van Jezus te bereiken. Toch was dit zijn boodschap en de reden van zijn komst op aarde.

Het bereiken van dat niveau begint bij het houden van jezelf.

Hoe meer je van jezelf houdt, des te beter je in staat bent om van anderen te houden.

Door van anderen te houden voldoe je aan het tweede gebod. Bemint de naaste gelijk uzelf.

Dit tweede gebod is gelijk aan het eerste. Bemint God met heel uw hart en heel uw verstand.

Het houden van God is dus een stapsgewijs proces.

Houd eerst van jezelf.

Houd daardoor van de ander.

En als resultaat houd je van God.

Houden van God betekent je bewust zijn van God in jezelf en met je gedachten bij God zijn, terwijl je je leven leeft. Door met je gedachten bij God te zijn ben je van zelf dankbaar en geniet je van het leven.

En het is Gods bedoeling dat zijn kinderen genieten van het leven en gelukkig zijn. Dat genieten en gelukkig zijn kan alleen op basis van liefde voor alles en iedereen.

Maak het gelukkig zijn dus niet afhankelijk van anderen, maar baseer het op God in je zelf. Dat is de meest hechte basis voor geluk.

Aanvaard daarom de aanwezigheid van de goddelijke bron in je. Want die bron is liefde.

Daar is heel de schepping op gebouwd. Ook het wezen mens.

De mens is een geestelijk wezen en dat stelt hem in staat zich met God te verbinden.

Dit verbinden met God doen we ook tijdens de Mis, vooral tijdens de consecratie en de communie. Op beide momenten reikt God ons de hand en steunt ons op de weg die omhoog voert, naar het hoogste niveau.

Dit is de boodschap die Jezus zijn apostelen aanreikte. Met Pinksteren gaf hij ze de mogelijkheid die boodschap over de wereld te verspreiden. Dit verspreiden gaat tot op de dag van vandaag door, ook hier op dit moment. Dit is de waarde van het vieren van het Pinksterfeest. Het is goed om daar even bij stil te staan.

Theo Mensink