

### **203. God heeft al zijn kinderen lief**

*De tekst van deze preek is gebaseerd op het Aquarius Evangelie volgens Levi Dowling. Deel III, Gimel, hfdstk 11 vers 1 t/m 12 en op de Bhagavad Gita, hfdstk 11 vers 1 t/m 8*

10 okt. 2010

Lieve mensen,

Op de 19<sup>e</sup> zondag na Heilige Drievuldigheid is de leidende gedachte Takt en Verdraagzaamheid. Om die reden wijdt onze kerk deze dag aan de grote wereldgodsdiensten om ons duidelijk te maken dat takt en verdraagzaamheid onder alle volkeren van de aarde nodig is.

We hebben zojuist gehoord in de 1<sup>e</sup> lezing dat Buddha zich resoluut afkeerde van weelde en van wereldse eerbewijzen en de innerlijke stilte opzocht om van daaruit de medemensen te leren waar het om gaat in het leven. Hij stelde het mens-zijn centraal. Hij kende de mens door en door, met zijn zwakheden en ook zijn potenties, en richtte zijn aandacht op rechtvaardigheid, liefde, rechtschapenheid en barmhartigheid. Kwaliteiten die de keerzijde zijn van haat, slechtheid, onrecht en kwaad.

De essentie van zijn leer is het cultiveren van de kwaliteiten van het hart, want daarmee dien je de medemens.

De 2<sup>e</sup> lezing is genomen uit de Bhagavad Gita, hoofdstuk 11. Arjuna vraagt aan de Heer Krishna om hem zijn Eeuwige Zelf te tonen. Voordat de Heer Krishna daar antwoord op geeft wijst Hij hem er eerst op dat alles in de wereld een manifestatie van God is. Kijk daarom naar de natuur en al wat leeft. Krishna zegt verder: *“Het is in alles en leeft in Mij.”*

Ook wij weten dat wij in God leven en Hij in ons.

Krishna zegt: *“Daar ge Mij echter met sterfelijke ogen niet kunt aanschouwen, zal ik u nu het Goddelijke Gezichtsvermogen geven. Aanschouw nu de glorie van Mijn Oppermacht”.*

Op aandringen van Arjuna toont Hij hem de glorie van Zijn Oppermacht.

Heer Krishna maakt Arjuna in de Bhagavad Gita duidelijk dat hij zelf moet werken aan de realisering van God in hem en reikt hem in het 2<sup>e</sup> hoofdstuk daarvoor een methode aan.

Buddha reikt ook een methode aan om het zelfde doel te bereiken. En uit het Grote Boek der Apokriefen wordt duidelijk dat Jezus ook een methode aanreikte, die voert tot volmaaktheid.

Alle drie wereldgodsdiensten, Buddhisme, Hindoeïsme en het christendom reiken dus een methode aan om zelf God te realiseren, door contact te leggen met de goddelijke bron.

Er bestaat niet zoiets als een bovennatuurlijke daad van God om de mens tot volmaaktheid te brengen. Volmaaktheid groeit organisch, zoals een plant organisch groeit en zijn volheid bereikt. Bij de mens is daarvoor eigen inzet nodig, in de vorm van wil, geloof, naastenliefde en liefde. De wil geeft kracht om de inzet te leveren en te blijven leveren. En als liefde compleet is openbaart deze zich, dan drukt de mens zijn goddelijkheid uit, vanuit de eigen innerlijke hemel, waar liefde koning is.

Deze koning bezit de grootste macht in het leven, is tot alles in staat. Met behulp van het bewustzijn kan de mens contact leggen met het bewustzijn van God. De genoemde drie wereldgodsdiensten reiken ieder daarvoor een methode aan. Investeer daarom in je bewustzijn dat zorgt voor organische groei naar Godsbewustzijn. Door dat te doen wordt duidelijk dat God al zijn kinderen lief heeft.

Theo Mensink

### **202. Waarheid als fundament voor het leven**

*De tekst van deze preek is gebaseerd op het evangelie van de Waarheid (Codex 1, boek 3, pag. 16 en 17) en op het Evangelie van Philippus (Codex II, boek 3, pag. 55 en 67)*

3 okt. 2010

Lieve mensen

Waarheid bevindt zich in het bewustzijn van God.

Het contact met dit bewustzijn was 2000 jaar geleden verloren gegaan en daarom kwam Jezus in de wereld om dit te herstellen. Jezus is gekomen voor de verlossing van hen die onwetend geworden waren omtrent de Vader.

Als de mens niet meer onwetend is, dan is hij verlost, zo eenvoudig zit het in elkaar.

Dan is de mens vrij omdat alles onthuld is. Dus Jezus kwam om te onthullen. Dit onthullen moet de mens zelf doen. De weg naar deze onthulling is door Jezus bloot gelegd.

Het evangelie van de Waarheid vormt de ontdekking voor hen die zoeken. Het onbevattelijke, het onvoorstelbare is opgesloten in het transcendente dat zich in de mens bevindt. In het gebied dat het denken te boven gaat.

Als een mens onwetend is, dan brengt dit angst en vrees met zich mee. Inzicht ontbreekt. Denk maar aan angst voor de dood.

Als de mens het leven volledig begrijpt verdwijnt ook die angst. Want het leven gaat door, ook na de fysieke dood en het is zelfs gemakkelijker om daar te leven dan aan deze kant van de dood.

In de 2<sup>e</sup> lezing staat: *“Als jullie de Waarheid kennen, zal de Waarheid jullie vrij maken”*. Innerlijk weten voert dus tot vrijheid.

We willen allemaal graag vrij leven. Zoek daarom de Waarheid in jezelf. Als je die volledig kent handel je steeds op de juiste manier. Jouw handelen toont dan de vruchten van de Waarheid.

Om dit tot stand te brengen moeten we het leven verliezen zoals we het kennen en nu leven. Dit kan door het leven het fundament te geven dat alles ondersteunt; het fundament van de goddelijke Waarheid.

Als we ons daarmee verbinden zullen we de vruchten van de Waarheid in ons zelf oogsten.

De Waarheid komt in symbolen en beelden. Waarom is dit zo?

De Waarheid met een hoofdletter bevat zaken die we niet kennen. Omdat we die niet kennen wordt het gebracht door beelden en symbolen aan te reiken die we wel kennen. Die vormen een brug naar het inzicht dat we missen. Hierdoor wordt het goddelijke in je wakker gemaakt en verdwijnt alle dwaling.

Iets in ons, zegt dat het leven veel mooier en beter kan zijn dan we het kennen. Dit “iets” is het verlangen dat in ons gelegd is om tot verbetering te komen. Door dat verlangen gaan we op zoek. Het is aan de godsdienst om ons aan te reiken waar we de antwoorden kunnen vinden. Liefst onder aanreiking van een methode, zodat we zonder omweg vinden wat we zoeken en er naar gaan leven.

Het mooie is dat de Waarheid in ons woont, we lopen er mee rond en toch beklagen we ons dat het leven niet beter is. Dit is te vergelijken met een miljonair die gaat bedelen, terwijl hij over heel veel geld beschikt.

Jezus en de apostelen legden contact met de eigen goddelijke bron door middel van meditatie die hen in het transcendente bracht. Dat gaf hen kennis (gnosis). Zie preek 200.

Laten wij dit ook doen, dan verlevendigen we die kennis in ons en gaan we het pad dat zij gegaan zijn. Dan leggen we het fundament van ons leven bloot.

Theo Mensink

## **201. Maria geboorte 8 september**

*De tekst van deze preek is gebaseerd op het evangelie van Lucas I: 39-49*

12 sept. 2010

Lieve mensen,

In het evangelie van vandaag lezen we dat Maria een bezoek bracht aan haar nicht Elisabeth en hoe zij elkaar begroetten bij binnenkomst. Ze waren op dat moment allebei zwanger.

Het kind dat Elisabeth droeg zou opgroeien als Johannes de Dooper. Bij de begroeting sprong het kind in haar schoot op van vreugde. Johannes gaf daarmee blijk van het inzicht dat hij had, dat Maria zwanger was van de Messias.

Johannes had tot taak de weg voor te bereiden van de persoon die de mensheid de weg zou wijzen, hoe zich zelf te verlossen. Johannes was blij te weten dat Jezus in dezelfde periode als hij geboren zou worden.

Maria geloofde dat via haar de Messias geboren zou worden, zoals dat eerder door de Engel Gabriel aan haar was aangereikt. Zij is blij met de begroeting van Elisabeth en prijst God, omdat zij inziet wat er staat te gebeuren.

De geboorte van beide kinderen is van cruciaal belang geweest voor de mensheid.

In de jaren voordat Jezus zijn openbare leven begon, bereidde Johannes de mensen in Israel voor op zijn komst en doopte hen in de Jordaan.

Maria zorgde voor de opvoeding van Jezus en begeleidde hem tot volwassenheid. Ze bood hem de ruimte om zich volledig voor te bereiden op zijn taak. Ze bood hem als 18 jarige jongen de ruimte om naar India te gaan, om daar ervaring op te doen bij de Meesters in de Himalaya en bij de monniken in Nepal. Daar heeft hij o.a. geleerd om op gestructureerde wijze contact te leggen met zijn eigen goddelijke bron. De inzichten uit die bron zijn van groot belang geweest voor de inzichten die hij verspreidde in zijn openbaar leven. De meditatie die hij in India leerde heeft hij overgedragen op de apostelen en een ring van mensen om hem heen. Een aantal van hen bereikten daardoor een zeer hoog bewustzijn. Met behulp van die meditatie beoefenden zij o.a. het bereiken van gelukzaligheid. Tegelijk nam daardoor het innerlijk weten toe. Op die manier waren zij in staat vanaf Pinksteren zijn inzichten en de beoefening van meditatie te verspreiden in de gebieden waar ze naar toe trokken. Zo ontstond het christendom dat vergaande invloed heeft gehad in de ontwikkeling van de mensheid.

Reden voor ons om elk jaar opnieuw met elkaar te vieren dat Maria bewust heeft ingestemd met de komst van Jezus via haar.

Uit de Bijbel en de Nag Hammadi Geschriften is ons duidelijk wat Jezus heeft gedaan en wat dit voor ons nog steeds betekent. De essentie is dat wij door zijn komst weten dat wij ons zelf kunnen verlossen van wat ons geestelijk en lichamelijk belemmert om een totaal vrij mens te worden. Het gaat niet alleen om het weten, maar vooral om het toepassen van het door hem geleerde.

Want dat brengt de innerlijke ervaring en de kennis die nodig zijn om te volharden op het Pad en op die manier ons doel bereiken.

Theo Mensink

## **200. We zijn al 2000 jaar bezig !**

*De tekst van deze preek is gebaseerd op het evangelie van de Waarheid (Codex 1, Boek 3, pag. 33), het evangelie van Maria Magdalena (Berlijnse Codex I, pag. 8 en 9) en een aantal pagina's uit het Grote Boek der Apokriefen. De zondag met het thema goede werken*

29 aug. 2010

Lieve mensen

We zijn al 2000 jaar bezig.

De vraag is of we de essentie te pakken hebben.

Hij is gekomen om de wereld te verlossen. Om mensen de weg te wijzen, om duidelijk te maken hoe zij zich kunnen verlossen.

In het evangelie van Maria Magdalena zegt Hij: *“Daarom is het goede in jullie midden gekomen, naar het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te herstellen”.*

Eeuwenlang is in het christendom de nadruk gelegd op wat Jezus gezegd heeft en niet op de meditatie die Hij en de zijnen beoefenden. Door het beoefenen van die meditatievorm kan de mens afdalen in de wortel van zijn wezen. Hij en zijn apostelen beoefenden meditatie in de groep van de Essenen. Door dit te doen bevrijdden zij zichzelf en maakten zij zich los van wat hen belemmerde om vrij mens te zijn. En dit is verlossen.

Dit schonk hen het inzicht en de Waarheid die in elk mens besloten ligt.

In het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften (2004) (strofe 8) zegt Jezus: *"Zo kunnen ook jullie het Koninkrijk der Hemelen ontvangen. Als je het niet door gnosis (innerlijk weten) verkrijgt, zul je het niet vinden. Daarom zeg ik jullie wees nuchter! Laat je niet misleiden! Vele malen heb ik tegen jullie allemaal gezegd,- en ook tegen jou alleen Jacobus-: verlos jezelf.* Dus Jezus heeft de mensheid niet verlost, hij heeft de mensheid de weg gewezen om dit zelf te doen.

In het grote Boek der Apokriefen, uitgegeven in 2009, staan een aantal aanwijzingen waaruit blijkt dat Jezus en de Apostelen een vorm van meditatie beoefenden. Op vijf plaatsen staan teksten waaruit dit blijkt in de eerste 85 bladzijden.

Door een vorm van meditatie te gebruiken die hen in de eigen goddelijke bron bracht ontwikkelden zij innerlijk weten; gnosis. Gnosis leidt tot kennis van het Zelf.

1 - Blz. 44: *"Mijn leerlingen en ik, van wie je zegt dat we ons niet ondergedompeld hebben, wij zijn ondergedompeld in het eeuwige water".* Onderdompelen in het eeuwige water betekent onderdompelen in het transcendente, het nooit veranderlijke gebied. Dit onderdompelen wordt bereikt door beoefening van een bepaalde vorm van meditatie.

2 - Blz. 46: *"Door wie zal de laatste vijand, de dood, worden vernietigd? Door de ingeborene. Amen".* De ingeborene dat is God in de mens. Door God in de mens wordt de dood vernietigd. Dit komt o.a. tot stand door daar contact mee te leggen met behulp van meditatie.

3 - Blz.75: Jezus zei: *"Als jullie niet vasten met betrekking tot de wereld, zullen jullie het Koninkrijk van God niet vinden".* Dit wil zeggen als jullie de zintuigen niet sluiten (niet naar buiten gericht zijn) en niet naar binnengaan dan zullen jullie het Koninkrijk van God niet vinden. Het naar binnengaan onder afsluiting van de zintuigen is een vorm van meditatie.

4 - Blz.76: Jezus zei: *"De Farizeen en schriftgeleerden hebben de sleutels van de gnosis ontvangen en hebben die verborgen. Zelf zijn zij niet naar binnengegaan, noch hen die naar binnen wilden gaan hebben ze toegelaten. Jullie echter, wees wijs als slangen en onschuldig als duiven".* Dit wil zeggen, zij die het eigenlijk zouden moeten weten waar de kennis te vinden is, weten het niet en ver sluieren zelfs de bron voor hen die zoeken. Zij zijn niet naar binnen gegaan en hebben dus niet gevonden. Jullie; gedraag je als slangen. Dat wil zeggen, ga naar binnen in het het Verborgene en wees onschuldig als duiven. Ga naar binnen en gedraag je als een kind, ontvankelijk, dan zul je weten. Dit argeloos naar binnengaan is een vorm van meditatie.

5 - Blz. 85: Op zekere dag gebeurde het dat Jezus bij zijn discipelen kwam in Judea. En hij vond hen bijeen, neergezeten in beoefening van de godzaligheid. Het beoefenen van godzaligheid kan alleen plaats vinden in het meest innerlijke van de mens, bereikbaar door meditatie. In het Sanskriet is godzaligheid, samadhi.

Nu wordt met de vondst van de Nag Hammadi geschriften in 1945 duidelijk dat dit inzicht eeuwenlang niet is overgedragen. Tegelijkertijd zien we dat in de wereld steeds meer chaos ontstaat. Chaos op wereldniveau duidt er op dat de goddelijke wetten steeds meer worden overtreden. Dit overtreden noemen we zondigen. Zondigen is namelijk het niet in overeenstemming leven met de goddelijke wetten.

Nu de meditatie die Jezus en de zijnen beoefenden verloren is gegaan door mondelinge overdracht, zien we dat het deel van de mensheid dat wakker is, zoekt naar oosterse meditatievormen, om dát te vinden wat Jezus en zijn apostelen toen ook vonden: het contact met de eigen goddelijke bron.

In het christendom is de nadruk gelegd op het ontwikkelen van deugden. Wat Jezus aanreikte was inzicht en een methode om dat inzicht te verwerven, om op grond van dat inzicht te handelen, te denken en te spreken. Het gaat dus niet alleen om wat Hij zei, maar ook om wat Hij hen leerde om

door verstillings en meditatie te bereiken. Door het verwerven van dit inzicht en het contact met de eigen transcendente goddelijke bron groeien spontaan de deugden in de mens. Deugden zijn dus een gevolg.

Het christendom na Jezus heeft oorzaak en gevolg omgedraaid.

Goede werken ontstaan als gevolg van contact met de goddelijke bron, met als hulpmiddel meditatie die je in die transcendente bron brengt. En als je regelmatig in die bron aanwezig bent met je bewustzijn, dan groeit er inzicht in de essentie van het leven, dan vinden ook openbaringen in je plaats en is de mens in staat godzaligheid te bereiken.

Onderzoek daarom voor jezelf welke meditatie methode het best bij jou past om dit te doen en te ervaren wat Jezus en de zijnen ervoeren 2000 jaar geleden. Dan ben je met de oorzaak bezig en komt het gevolg vanzelf.

De oorzaak is het contact met de goddelijke bron, het gevolg is het Koninkrijk der Hemelen. Jezus zei daarover: *“Er is licht in een mens van licht en hij verlicht de hele wereld. Wanneer hij geen licht geeft, is er duisternis”*.

Tijdens de mis leggen we eens per week contact met de goddelijke bron. Door thuis de overige zes dagen een meditatietechniek te beoefenen waardoor je ook contact legt met die goddelijke bron zorg je voor een versnelling van je eigen innerlijke ontwikkeling, dat leidt tot innerlijk weten (gnosis). Dan doe je wat Jezus bedoelde met de opmerking: *“ga naar je binnenkamer en ontmoet daar de Vader”*.

De goede werken en het geluk volgen vanzelf.

Bewandel dit pad en blijf volharden. Bedenk daarbij Zijn woorden: *“Als je het niet door innerlijk weten verkrijgt, zul je het niet vinden”*.

Theo Mensink

### **199. Zelfovergave**

*De tekst van deze preek is gebaseerd op het evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pagina 21 en 22) en het Gesprek met de Verlosser (Codex III, Boek 5, pag. 134)*

22 aug. 2010

Lieve mensen

Het is door onwetendheid dat wij niet komen tot Zelfovergave.

Een nogal duidelijke bewering. Innerlijk weten is heel belangrijk voor Zelfovergave.

Het gaat om overgave aan het Zelf dat in ons is.

In het evangelie van de Waarheid lezen we het volgende:

*“Wie namelijk onwetend is, heeft een tekort, en zijn tekort is groot, omdat hij juist dát tekort komt wat hem zal volmaken”*. Hier staat dus duidelijk wat nodig is om volmaaktheid te bereiken.

En dan gaat het verder met .....

*“Aangezien de volkomenheid van het Al in de Vader verblijft.....”* daar voeg ik aan toe: is het goed de Vader in onszelf te ontmoeten.

Dit doet denken aan de uitspraak van Jezus die zei:

*“Ontmoet de Vader in U en wordt volmaakt zoals de Vader volmaakt is.”* Dit betekent dat volledige overgave aan God leidt tot Zelfovergave.

Voor overgave is kennis nodig. Nog beter gezegd; weten. Zonder weten lukt het niet. Weten verdrijft onwetendheid. Als de mens alles weet doet hij vanzelf de wil van God en vindt daarin rust.

Maar, voor dat de mens daartoe overgaat, moet hij eerst het tegendeel ervaren.

Jezus zei:

*“Als iemand niet in het duister staat, zal hij niet in staat zijn het licht te zien”*.

Vrij vertaald betekent dit: we moeten eerst moeilijkheden tegenkomen om op zoek te gaan naar vreugde. Voor dat zoeken is volharding nodig om de oorsprong van blijvende vreugde te vinden.

In de 2<sup>e</sup> lezing maakt Jezus verschillende vergelijkingen. Eén vergelijking uit die serie klinkt als volgt:

*“En hoe wil iemand die de Zoon niet kent, de Vader kennen? “*

Dit wil zeggen, de Liefde kennen, om God te doorgronden.

In het Zuid-Afrikaans: *Hoe kan ons verstaan als niemand ons de weg wijst nie.*

Om Liefde te bevatten, moet je van jezelf houden. Daardoor ben je in staat van anderen te houden en wordt duidelijk wat liefde doet. Daardoor leer je God kennen en van God houden. Met als gevolg dat je jezelf daaraan overgeeft. Het liefhebben op dat niveau leidt tot Zelfovergave.

Liefde is de wortel in alles wat bestaat, omdat het uit liefde gecreëerd is.

Daarom zegt Jezus aan het einde van de 2<sup>e</sup> lezing.

*“Hij die niet begrijpt hoe hij kwam, zal ook niet begrijpen hoe hij zal gaan”.* Het is van belang de oorsprong te doorgronden, te verstaan.

Ga daarom regelmatig naar de oorsprong in je, en ontdek dat dat de bron is die alles bestuurt, de bron die alles weet en je de weg wijst naar Zelfovergave.

Theo Mensink