

213. Nieuwjaar 2011

De tekst van deze preek is gebaseerd op de Handelingen van Thomas, I (pagina 446 en 447) uit het Grote Boek der Apokriefen en uit de NH –Geschriften, de Verhandeling over de ziel (Codex II, Boek 6, pagina 134)

2 januari 2011

Lieve mensen

In de Kerstnacht mis heb ik gesproken over de schoonheid van de oeroude boodschap die door Christus opnieuw op indringende wijze in de wereld is gebracht. De boodschap dat het goddelijke Licht in elk mens aanwezig is en dat de mens vanuit die locatie alles tot stand kan brengen. Dit Licht schenkt ons Kracht, Liefde, Zachtheid en Inzicht.

We staan nu aan het begin van een nieuw jaar. Dit opent nieuwe kansen voor de ziel van elk mens. De beide lezingen die gekozen zijn uit het Grote Boek der Apokriefen en uit de NH –Geschriften beschrijven dezelfde mogelijkheid van de menselijke ziel.

De ziel die de keus heeft zich te verenigen met het inwonende Licht en op die manier haar bestemming kan bereiken; de Vader van de Waarheid en de Moeder van de Wijsheid; God.

In de 1^e lezing gaat het in het joodse lied van Thomas over een meisje als symbool van onschuld. De dochter van het licht (de ziel) kan haar koningschap bereiken en is daartoe evenals elk mens uitgerust met 7 chakra's aan de voor- en achterzijde van het lichaam. Hierdoor is energetische communicatie mogelijk met God en de medemens.

De mens is bovendien uitgerust met 12 meridianen waardoor energie stroomt (het dagelijks brood). Dit alles schept de mogelijkheid de ziel in het bruidsvertrek te leiden om zich daar te verenigen met het Christuslicht.

In de 2^e lezing horen we dat de gezuiverde ziel zich verheugde in de eenwording met haar geliefde, het uit Vader-Moeder God voortgekomen Christuslicht. Die vereniging brengt vanaf dat moment Godsvruchten voort, als gevolg van de wedergeboorte. Door de wedergeboorte is de mens in staat volledig Gods Wil te doen.

Die mens is opgestaan, verlost, is het Koninkrijk van God binnengegaan en heeft het doel van het leven bereikt.

Dit perspectief wordt ons voorgehouden aan het begin van een nieuw jaar. Ik wens u allen veel inzet toe om het geschetste doel te realiseren. Ik wens ons een gelukkig Nieuwjaar toe.

Theo Mensink

212. Kerstmis 2010

De tekst van deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Johannes, te beginnen met hoofdstuk 1, vers 1 en op het Geheime Boek van Johannes uit de Nag Hammadi Geschriften (Codex II, Boek 1, pagina 6, strofe 19 en 20)

24 december 2010

Lieve mensen,

Kerstmis vieren gaat over het vieren van een bijzondere, mooie boodschap.

Een oeroude boodschap die 2000 jaar geleden op indringende wijze vernieuwd is.

Beide kerstlezingen nemen ons mee naar het begin van het ontstaan van het leven. Het leven is voortgekomen uit het Eeuwige. Dat wat altijd bestond en bestaan zal.

Het Eeuwige bracht Vader- Moeder God voort. Daaruit ontstond door tussenkomst van het Eeuwige het Christuslicht, doortrokken van Christus goedheid. Tot zover het oeroude van de boodschap.

In de 1^e lezing wordt een sprong gemaakt van het ontstaan van de werelden naar de geboorte van Jezus.

Die geboorte werd voorafgegaan door de komst van Johannes. Hij kwam om de mensen voor te bereiden op de komst van hem die de Christus zou worden. Toen Jezus zich had voorbereid om de mensen te wijzen op het licht dat in elk mens verborgen is, toonde hij zich als de Christus. Hij toonde zich namelijk als mens die God in zichzelf gerealiseerd had. God en hij waren een. Daardoor waren ze het met elkaar eens, een goddelijke vriendschap. Hij maakte duidelijk dat de mens het innerlijke licht nodig heeft om in harmonie en liefde met elkaar om te gaan. Hij gaf ook aan hoe ze in contact konden komen met dit licht d.m.v. meditatie. Hij beoefende meditatie, samen met de apostelen, waardoor zij innerlijk weten ontwikkelden. Als wij dit ook doen worden we kinderen van God die het Koninkrijk zullen binnengaan. Dit is de boodschap van Kerstmis. De diepe betekenis van de boodschap is reden om deze te vieren. Ook reden om er bij stil te staan en om de draad op te pakken om het doel van het leven te realiseren. En dit doel is: het goddelijke naar voren te laten treden. Het goddelijke waar alles uit ontstaan is, is ook in ons aanwezig.

Van dat ene lichtvonkje in ons, daar moeten we het van hebben, Dat schenkt ons kracht, liefde, licht en inzicht. Allemaal ingrediënten om ons te steunen en te begeleiden naar meer mens zijn. Daarom vieren we in deze nacht zowel het ontstaan van het Licht in de mens als de geboorte van Jezus 2000 jaar geleden. Hij heeft laten zien dat het mogelijk is dat wij ons zelf kunnen verlossen van alles wat ons belemmert om een volledig vrij mens te zijn. Elk mens die daar aan werkt is een steun voor de mensheid op weg naar een betere wereld.

Theo Mensink

211. Het bereiken van het doel

19 december 2010

Lieve mensen,
Een week geleden heb ik gesproken over het geheim van het leven, met als drijfveer het verlangen. Vandaag wil ik ingaan op het bereiken van het doel. Ook deze gedachten zijn gebaseerd op een van de boeken van Hazrat Inayat Khan, een Meester van de Soefi-beweging. Het boek heeft de titel: De Mens, Meester van zijn Lot.

Deze titel betekent dat niet het Lot ons leven bepaalt, maar wij de bestuurder van het Lot zijn.

Met Kerstmis vieren we de komst van het Christuslicht in de wereld en in ons hart. Dit licht stelt ons in staat ons doel in het leven te realiseren.

Een leven zonder doel is zinloos, het is hol, het kent geen ideaal. Elk mens heeft een of meerdere idealen in zijn leven nodig als motor voor zijn handelen.

Die idealen veranderen met de groei van het bewustzijn. Het hoogste ideaal is het goddelijke te realiseren in jezelf.

Dit goddelijke is ons door Christus getoond in zijn leven, 2000 jaar geleden.

Om iets te bereiken heb je een bepaalde kracht nodig en inzicht.

Als je goed weet wat je wil, dan uit die kracht zich in geestdrift. Maar dat alleen is niet voldoende. Je kunt ook teveel kracht gebruiken. Voor de juiste hoeveelheid is inzicht nodig.

Bij inzicht hoort ook een vermogen om te werken, om iets tot stand te brengen.

Er is inzicht nodig anders verspil je de factor kracht, door die te veel in te schakelen. Dan zit je zozegd er teveel bovenop.

Bij de factor kracht gaat het om geestelijke en lichamelijke kracht. De kracht van de geest is wilskracht. Kracht en inzicht moeten samenwerken om het doel te bereiken.

Mislukking in het leven duidt op een gebrek aan evenwicht tussen kracht en inzicht.

Zit het goed met dit evenwicht dan bereik je succes.

Maar het gaat niet alleen om aards succes in het leven, want aards succes is vergankelijk. Naast succes in de wereld is ook geestelijke vooruitgang nodig om blijvend succes te hebben.

Zowel kracht als inzicht komen uit dezelfde bron, het Zelf. Het is dan ook zinvol daar contact mee te leggen.

Door gevestigd te zijn in het Zelf behoudt de mens zijn evenwicht tussen kracht en inzicht. Hij weet over hoeveel kracht hij beschikt en beseft de reikwijdte van zijn inzicht.

Een belangrijk aspect daarbij is het volgende:

Op het pad van geestelijk bereiken moet je eerst sterk genoeg worden om de last te dragen van dat wat je wenst te bereiken. Anders is de kans op struikelen groot.

Door kennis, inzicht en ervaring ontwikkelt de mens bekwaamheid.

Bekwaamheid vormt de juiste combinatie van kracht, kennis en inzicht.

Bekwaamheid schenkt zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen is de basis voor creëren, iets tot stand brengen.

Creëren is het centrale thema van de schepping: daarbij gaat het om tot voltooiing komen.

God heeft ons de mogelijkheid geschonken de schepping te voltooiën. Om dit te kunnen doen is een hoog niveau van bewustzijn nodig: Godsbewustzijn.

Bij het bereiken van dit niveau toont het goddelijke zich in de mens op alle fronten van het leven.

De mens zelf, komt tot voltooiing door God te realiseren. D.w.z. dat te realiseren wat in het innerlijke aanwezig is, in de eigen bron.

Bij dit proces vindt ontplooiing plaats op basis van verlangen.

Het ultieme geestelijk bereiken, God, ontstaat als de mens zijn verlangens opgeeft/inruilt voor het verlangen van God.

Dit opgeven/inruilen staat gelijk aan totale overgave. Overgave aan het Zelf.

Dit is de ware betekenis van offeren en ook de ware betekenis van kruisiging. In dit proces wordt het lagere zelf genageld, gekruisigd, waardoor Gods Wil kan geschieden.

Als je het mysterie van geestelijk bereiken volledig doorgrond hebt, dan kun je alles bereiken. Het mysterie schuilt in overgave, en dat moet de mens zelf doen.

Ik wens ons allen daarbij veel wijskracht toe, gecombineerd met zachtheid, op basis van het Christuslicht in ons, want dat voegt de juiste hoeveelheid liefde toe en dat leidt tot juist handelen, het thema van de laatste zondag van de advent.

Theo Mensink

210. Het geheim van het leven

12 december 2010

Lieve mensen,

Veertien dagen geleden heb ik een gedicht voorgedragen over het pakketje dat elk mens meeneemt naar de aarde bij zijn geboorte. Vandaag ga ik daar verder op in, om duidelijk te maken wat er gebeurt als je het lintje van jouw pakketje losmaakt. De gedachten die ik hier weergeef komen voort uit het lezen van het boek van Hazrat Inayat Khan, *De Mens, Meester van zijn Lot*.

Het geheim van het leven is verlangen. Is er geen verlangen dan maakt dit het leven zinloos, dan is er geen doel. Want verlangen zorgt voor vooruitgang. Verlangen zorgt ervoor dat de mens iets bereiken wil. En vooruitgang is het doel van het leven. Verlangen is de motor om iets te bereiken.

Uiteindelijk gaat het om geestelijk bereiken, het realiseren van God in je zelf.

De kracht die “het willen bereiken” van iets ondersteunt, komt uit het innerlijke van de mens. Als deze kracht, die uit het transcendente komt, optimaal vloeit dan wordt Meesterschap bereikt. Om deze kracht optimaal te laten vloeien, is een volledig gezuiverd hart nodig.

De bron van elk mens bevindt zich namelijk in zijn hart. En om de kracht onbelemmerd te laten stromen is een volledig “zuiver” hart nodig.

Dit doet denken aan een van de zaligsprekingen uit de Bergrede van Jezus. *Zalig de reinen van hart, zij beërven het Koninkrijk Gods.*

Als de kracht op alle fronten van het leven volledig werkzaam is, dan ontstaat spontaan de situatie die leidt tot: *“Uw wil geschiede op aarde, gelijk in de hemel”.*

De hemel is in de mens aanwezig, in zijn binnenkamer, waar de Vader verblijft.

Het is voor de mens een mysterie hoe de hier bedoelde kracht werkt. De ervaring leert dat contact met het goddelijke in de binnenkamer de werking van deze kracht vergroot. Daarom is aandacht voor de binnenwereld, naast aandacht voor de buitenwereld, zo belangrijk.

De mens kan door het juiste evenwicht tussen deze twee werelden een instrument worden van God. Een instrument op aarde, waardoor Zijn wil geschiedt. Dit is ook de essentie van religie.

Door op aarde te doen wat je jezelf voorgenomen had voor je geboorte, vervul je jouw plan. Het is daarom het beste je diepste verlangen te volgen, dan voert je leven tot vervulling en dien je God.

Het is goed om je bij geestelijk bereiken niet alleen vast te houden aan materiële zaken, want die zijn beperkt, begrensd en vergankelijk. Zolang je daar aan vasthoudt beperk je je zelf.

Je ware Zelf is niet beperkt. Dus is het zinvol je daar aan vast te houden. Om die reden zei Christus: *“Weest dan gij lieden volmaakt, zoals de Vader in de hemelen volmaakt is.”*

Om geestelijke vooruitgang te boeken heb je geestelijke kennis nodig. Die kun je niet verwerven door het intellect. Dit kan wel door het verheffen van het bewustzijn, van beperktheid naar volmaaktheid.

Het intellect is begrensd, het bewustzijn is grenzeloos.

Het streven in ons is zodanig dat we blijven zoeken totdat we volledige vervulling bereiken. Geen enkele ziel blijft voor eeuwig verstoken van de goddelijke Waarheid en gelukzaligheid. In het credo van onze kerk drukken we dit uit door de zin: *Al Zijn kinderen zullen eenmaal Zijn voeten bereiken, hoe ver zij voordien ook zijn afgedwaald.*

Het bereiken van die voeten komt tot stand door het verloochenen van het kleine zelf. Dat voert tot het één worden met het grote Zelf. Als dit gebeurt is ook de liefde in die mens alomvattend.

In onze levens zijn we in meer of mindere mate verstoken van dat wat we geestelijk kunnen bereiken.

De mate van verstokenheid hangt samen met de ontwikkeling van ons bewustzijn. Door je bewustzijn te verheffen maak je van je wezen een heiligdom van God. Voor dit verheffen is zelfdiscipline nodig.

Zelfdiscipline betekent gestructureerde inzet om het doel van het leven te realiseren. Daarmee bied je weerstand aan de krachten die je in het leven naar beneden trekken. Als dat gebeurt, is de mens geneigd het noodlot de schuld te geven van het ongeluk of de tegenslag. Door dat te doen volg je de weg van de minste weerstand en kom je geestelijk gezien niet vooruit. Alle moeilijkheden kunnen overkomen worden door worsteling of door ze te transcenderen.

De mens is koning van zijn wezen. Door zijn komst op aarde rolt hij uit zijn koninkrijk. Door beproevingen getest kan hij zijn koningschap terugwinnen. Daar is volharding voor nodig en discipline. Als uiteindelijk aan alle beproevingen voldaan is, vindt de ziel rust in de vervulling.

Theo Mensink

209. Onderscheidingsvermogen.

Gedicht van B. Vorgason.

Voor Hij zijn kinderen naar
de aarde zond.
gaf Hij elk van hen
een zeer zorgvuldig
uitgezocht pakje
met problemen mee.

Deze, beloofde Hij glimlachend,
zijn van jou alleen.
Niemand anders kan
de zegeningen ondervinden
die deze problemen
je zullen brengen

En alleen jij
hebt de speciale talenten
en mogelijkheden
die nodig zullen zijn
om deze problemen tot
je dienaren te maken.

Daal nu af naar je geboorte
En naar je vergetelheid.
Weet dat Ik je
bovenmate liefheb.
Deze problemen die ik je geef
zijn het symbool van die liefde.

Het monument dat je van
je leven maakt
met behulp van je problemen
zal een symbool zijn
van je liefde voor Mij.

Je Vader