

## **217. Volharden omwille van het resultaat**

*De tekst van deze preek is gebaseerd op de NH-Geschriften, het evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 33) het Boek van Thomas de Strijder (Codex II, Boek 7, pag. 145)*

30 januari 2011

Lieve mensen,

Vandaag wordt ons voorgehouden om te volharden.

Onmiddellijk komen vragen omhoog. Waarom zou ik volharden, wat levert het op, waar leidt het toe?

Hier wordt bedoeld op het hoogste wat een mens kan bereiken in zijn levens; volmaaktheid.

Dit betekent een leven in Eenheid met God.

Dus een leven in liefde, harmonie en vrede. Alle drie zijn het aspecten waar elk mens naar verlangt.

Dit verlangen is ons door God geschonken. In het confiteer hebben we gebeden:

*Maar U, o God, hebt ons het streven ingeschapen naar de heerlijkheid waarin U staat, en mijn hart is zonder ruste tot het vrede vindt in U.*

Dit streven stuurt ons naar de Eenheid.

Dit niveau van heelheid is niet gemakkelijk te bereiken, daar is volharding voor nodig.

Volharding is nodig als zich beproevingen op het pad voordoen.

Beproevingen zijn nodig om te kunnen vaststellen of het vertrouwen in God overeind blijft onder moeilijke omstandigheden. D.w.z. vertrouwen in alle omstandigheden.

Als die beproevingen doorstaan zijn, dan treedt er een verschijnsel op dat niet alledaags is: het horen van de Stille Stem in het binnenste.

Jezus zegt daarover:

*Wat je zult horen*

*van je ene oor in het andere oor;*

*roep dat van jullie daken.*

Dit betekent dat het geluid van de Stem van de Stilte niet van buiten komt, maar in je lichaam ontstaat, hoorbaar in het innerlijke gehoor. Die Stem vormt zich in je eigen goddelijke bron.

Als die situatie zich voordoet, krijgt de mens informatie uit de eigen goddelijke bron. Informatie die nodig is voor hemzelf of anderen in de wereld.

Kenmerkend voor die informatie is dat ze Waar is met een hoofdletter en bevorderlijk voor de evolutie. Daarom zegt Jezus; *roep dat van jullie daken*; maak het wereldkundig.

Aan het kunnen horen van de Stem van de Stilte gaat veel inzet en volharding vooraf. Plaats daarom het goddelijke dat wordt aangereikt niet onder de korenmaat, dan wordt het niet gehoord. Spreek er over, want het heeft verstrekkende betekenis. Reik het aan ten gunste van anderen.

Zorg daarom dat je jezelf bevrijdt, losmaakt van alles wat je als mens belemmert. Ontwikkel innerlijk weten. Dan laat je het lijden achter je en zal vrede en harmonie je loon zijn.

Als je dit bereikt hebt zegt Jezus, dan zullen jullie regeren met de Koning. Dat is de Koning uit het Rijk van God, waar Liefde Koning is.

Als je dit alles doorgrondt en beseft, dan is het alle moeite en overwinning van het lagere waard om dat stadium van mens-zijn te bereiken.

Je zult dan voor altijd met God verbonden zijn in het hier en nu en God met jou.

Dit is waar volharding op het geestelijke pad toe leidt.

Theo Mensink

## **216. Wat betekent oprecht zijn?**

*De tekst van deze preek is gebaseerd op de NH-Geschriften, de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 97 en 102) en op het boek Spreuken van Salomo, verzen 17, 18, 20, 22, 24 en 25)*

23 januari 2011

Lieve mensen,

Oprechtheid heeft met eerlijkheid te maken, maar ook met authentiek zijn. Naar buiten treden zoals je bent, dat hoort er ook bij, niet huichelen.

De oprechtheid die in de Spreuken van Salomo bedoeld wordt gaat nog een slag dieper. Hij doelt op het soort oprechtheid dat een goddelijk fundament heeft.

Salomo zegt: een wijze is oprecht, want hij denkt, spreekt en handelt oprecht. Zijn denken wordt gevoed uit goddelijke bron. Uit de bron waar alles zuiver is. Die zuiverheid komt naar buiten en is in staat om anderen te behoeden voor een dwaalspoor.

Het lopen op een dwaalspoor is niet erg, zolang je maar alert genoeg blijft om terechtwijzingen te aanvaarden. Volg je die terechtwijzingen op dan ben je op weg een gelukkig mens te worden. De tijd die je doorbrengt op een dwaalspoor geeft je nadien de ervaring dat het zo niet moet. Dat is de waarde van dwalen. Daarna doe je dat niet meer en loop je op een spoor dat je bij je doel brengt, richting geluk.

Om te ontdekken dat je dwaalt heb je inzicht nodig. Dit inzicht kun je halen bij hen die weten. Hiermee wordt bedoeld, dat je de weg moet vragen aan hen die de weg kennen. Christus kende de weg en gaf die door aan de apostelen. Zij gaven het weer verder door. Bovendien vinden we de weg in de Bijbel en in de Nag Hammadi-geschriften. De Nag Hammadi-geschriften ontsluiten meer dan de Bijbel, deze geschriften bieden een dieper inzicht. Die Geschriften zijn geschreven door mensen die innerlijk wisten. Door mensen die luisterden naar de Stille Stem in hun binnenste. De inhoud getuigt van Wijsheid. Hetzelfde treffen we aan in de Spreuken van Salomo. Ook daaruit spreekt grote Wijsheid. Beide bronnen kunnen je op het juiste spoor zetten.

Dit spoor leidt er toe dat je zelf de goddelijke bron gaat opzoeken en informatie krijgt uit eerste hand, uit goddelijke hand.

Zodra dit gebeurt ontstaat Oprechtheid met een hoofdletter. Daaruit volgt denken, spreken en handelen op goddelijk niveau. Dit is wat Christus duidelijk heeft gemaakt in zijn leven. Daaruit ontstond het christendom. Dit christendom heeft zijn basis in het innerlijke van elk mens. Het is de kunst van het leven daaruit te drinken. Dan wordt waar wat we in de 2<sup>e</sup> lezing gehoord hebben: *Alleen de zegen van God maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.*

Theo Mensink

### **215. De symboliek van het bruidsvertrek**

*De tekst van deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Filippus (Codex II, Boek 3, strofe 66) en op het evangelie van Thomas (Codex II, boek 2, logion 75)*

16 januari 2011

Lieve mensen

Er is zojuist voorgelezen uit het evangelie van Filippus en Thomas.

Filippus heeft het in zijn verhaal over man, vrouw en het bruidsvertrek. Het bruidsvertrek is het doel van het leven van elk mens. Zowel van mannen als van vrouwen.

Hij grijpt daarbij terug op het verhaal van het paradijs. Het verhaal van Adam en Eva.

In dit paradijsverhaal is Eva, de vrouw, symbool voor het denken en de man, Adam, symbool voor de ziel van de mens.

Het gaat dus niet om twee personen, maar om twee aspecten van de mens; het denken en de ziel.

De ziel is in staat zich te verenigen met God (Bruidsvertrek).

Als de ziel helemaal zuiver is, dan is tegelijkertijd de invloed van het ego minimaal. Dit betekent dat de invulling die het menselijk denken geeft aan het leven minimale invloed heeft op zijn doen en laten. Het is het goddelijke dat de overhand heeft. Zo iemand gedraagt zich zoals de mens oorspronkelijk deed, en zijn denken wordt permanent goddelijk geïnspireerd.

In het paradijs bestond een hemelse situatie. Die situatie veranderde toen de mens zelf zijn zaakjes wilde regelen i.p.v. het overlaten aan het goddelijke, de eigen bron.

Toen de mens dit ging doen ontstond er scheiding tussen de mens en God.

Het is de bedoeling van het leven die scheiding weer ongedaan te maken.

Dit kan door geest, ziel en lichaam helemaal te zuiveren waardoor het innerlijke licht zijn kans krijgt volledig door te dringen in de geest, de ziel en het lichaam. Dan is sprake van verlichting. Dit zijn de stappen die we in elke misviering doorlopen: zuivering, verlichting en eenwording. M.b.t. de eenwording wordt de term bruidsvertrek ingevoerd.

In het evangelie van Thomas geeft hij weer: Jezus zei:

*“Velen staan bij de deur, maar het zijn de eenlingen die het bruidsvertrek zullen binnengaan”.*

Daarmee geeft Jezus aan dat het niet eenvoudig is om het pad naar dit bruidsvertrek te gaan. Velen komen tot aan de deur. D.w.z. ze willen wel maar slagen er niet volledig in het bruidsvertrek binnen te gaan, een te worden met God. Een beperkt aantal slaagt er wel in, door volharding in het proces dat leidt tot de eenwording. Wat is hier voor nodig?

Het bereiken van de deur van het bruidsvertrek en het binnengaan in dit vertrek kan de mens doen door dagelijks contact te leggen met de eigen bron: God.

Een eenvoudige methode is d.m.v. meditatie die je in het transcendentie brengt, in de bron. Het kan ook door het meebelevan van de H. Mis.

De Mis, de eucharistieviering is door Jezus ingesteld om ons heel te maken. Het is een heelmakend middel dat de kerk biedt; het is een sacrament.

Het samen de mis vieren doen we op zondag. Het mediteren kan iedereen op de overige dagen thuis doen. De combinatie brengt je bij de deur en ook in het bruidsvertrek. Deze combinatie werd ook gebruikt door Jezus en de apostelen, zo blijkt uit het grote boek der Apokriefen.

Theo Mensink

#### **214. De openbaring van Christus**

*De tekst van deze preek is gebaseerd op het Evangelie van de waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 40 en 41) en op de brief van Petrus aan Filippus (Codex VIII, Boek 2, pag. 132-134)*

9 januari 2011

Lieve mensen

In de lezingen over de openbaring van Christus komt de boodschap van God aan de mensheid opnieuw naar voren. Daar is met Kerstmis over gesproken en hier horen we het opnieuw.

En die boodschap is dat alle wezens die uit de Vader zijn voortgekomen hun wortels in God hebben en volheden zijn. Die volheid is verborgen in het transcendentie.

God zit verborgen in alles wat bestaat, ook in de mens. De mens heeft als enigst wezen de mogelijkheid daar bewust contact mee te leggen en op die wijze geestelijk te groeien.

Christus sprak over de plaats waaruit we zijn ontstaan en over de weg die wij moeten afleggen om terug te keren tot die plaats, die Volheid, waaruit we voortgekomen zijn.

En in de 2<sup>e</sup> lezing komt naar voren dat de Apostelen ook na zijn vertrek nog moeite hadden met zijn boodschap. Zij baden om steun en inzicht omdat ze bedreigd werden omwille van de boodschap die zij verspreidden.

In de brief van Petrus aan Filippus lezen we dat Christus verschijnt aan hen in een groot licht op de Olijfberg waar ze vaker bijeen kwamen. Hij zegt *“Luister naar de woorden die ik tot jullie kom spreken”*. En voegt daar aan toe. *“Waarom vragen jullie toch naar mij, ik ben de Christus die jullie eeuwig vergezelt!”*

Daarmee geeft hij aan dat hij met God in hen is en dat ze daar, in hun binnenste, alle antwoorden kunnen vinden die ze zoeken. Hij openbaart zich dus na zijn heengaan nog eens om ze dit duidelijk te maken.

Dit geldt ook voor ons.

Diep in ons binnenste is God aanwezig, is Christus aanwezig, is Gods Geest aanwezig om ons te steunen.

Leg daarom contact met deze Drie-eenheid in het transcendentie, in het Verborgene.

Dan zal alles aan je geopenbaard worden en verdwijnt alle leed en alle zorgen. Dan is er vrede van een hemelse soort. Dan is de weg afgelegd en de Waarheid duidelijk. Dan heb je als mens je bestemming bereikt.

Theo Mensink