

225. Opstanding

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de vieringen van Paaszaterdagavond

23 april 2011

Lieve mensen

Vanavond vieren we de opstanding van Christus.

We zijn begonnen met de Completen. Daarin worden we er aan herinnerd dat God ons Licht is.

Meteen daarna zingen we dat God de band gebroken heeft die ons bondt.

D.w.z. bij de geboorte zijn we onze opdracht vergeten waarmee we geïncarneerd zijn. Maar God heeft ons het Licht in ons geschonken, om dat te doen wat we van plan waren. Dit Licht werkt ongemerkt in ons. Bij het uitvoeren van ons plan worden we door onze intuïtie gesteund.

Door onze levenstaak te vervullen maken we een evolutie door, die uiteindelijk leidt tot een volledig vrij mens.

In deze nacht worden we er aan herinnerd dat we ons als mens moeten bevrijden, zoals Jezus zich bevrijdt heeft.

Het jezelf bevrijden betekent, zover gaan in je geestelijke ontwikkeling dat je niet langer je ego volgt, maar Gods wil doet.

“Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede”

Jezus gaf voor die tijd aan: *“Na drie dagen zal ik verrijzen”*.

De Farizeeën probeerden dit te verhinderen, door het graf te blokkeren.

Zij die dachten het beter te weten -op basis van hun kennis- probeerden zo te belemmeren dat hij die stap kon maken.

Hiermee wordt duidelijk dat elk mens volkomen zijn eigen inzicht moet volgen –op basis van innerlijk weten- om zich uit liefde voor God, over te geven aan Gods Liefde, gesteund door God die Licht is.

Daarom hebben we de lichtceremonie gedaan.

Die ceremonie maakt ons duidelijk dat wij lichtdragers zijn.

Het licht in ons hart bepaalt de kwaliteit van ons hart.

Als symbool van die kwaliteit is de Paaskaars versierd met het kruis van gezegende wierookkorrels en is het Licht ontstoken dat van God afkomstig is.

We hebben ons zelf daarna besprenkeld met het pas gewijde doopwater. Daarmee zijn we ons bewust geworden, dat ook wij kinderen van God zijn, zoals Jezus een kind van God is.

Toen de geestelijkheid de kerk verliet om het Sacrament binnen te brengen, hebben we gezongen:

“Neem op uw kruis”

Waarom ?

Om er aan herinnerd te worden dat wij beproefd en getest zullen worden op ons pad naar volmaaktheid, zoals ook Jezus beproefd en getest is.

Onder het zingen van: *“Komt laat ons juichen.....”* is het Sacrament binnen gedragen.

Ter ere van God zullen we nu als eerste activiteit -na de opstanding van Christus- het H. Lof opdragen. Daarbij zingen we dat Christus voor ons de poorten van de hemel ontsloten heeft. Hij heeft ons de weg gewezen.

Het is aan ons door die poort te gaan op de dag dat we alle voorbereidingen als mens getroffen hebben.

Dan treden we als kind het Koninkrijk der Hemelen binnen.

Theo Mensink

224. Palmzondag 2011

De inhoud van deze preek is mede gebaseerd op de Openbaring van Johannes (19: 1-7, 11-17) en op de NH-Geschriften, het Geheime Boek van Johannes (codex II, Boek, pag.67)

17 april 2011

Lieve mensen

De openbaringen van Johannes zijn door hem opgeschreven om de gelovigen van zijn tijd en ook ons te bemoedigen. Want uit die openbaringen blijkt dat ons op termijn mooie dingen staan te wachten. Uit de openbaringen wordt duidelijk dat de werkelijke macht bij God ligt en dus ook bij Christus. En wat dit laatste betreft, betekent dit dat de werkelijke macht bij liefde ligt en daar ook blijft. De mens is een drager van het Christuslicht. Het is dus aan ons om liefde te worden, liefde te verspreiden en daardoor te herstellen wat krom is. Het is door het Christuslicht in ons dat wij de situatie op aarde kunnen verbeteren. Dit wil zeggen: "het op aarde maken zoals in de hemel."

In dit gedeelte van zijn openbaringen wordt daarom aangereikt: Geef eer en lof aan God en toon ontzag voor de Allerhoogste, want God zelf schenkt zichzelf voortdurend als de eeuwige Hogepriester.

In het geheime boek van Johannes komt iets anders naar voren. Daar wordt duidelijk gemaakt dat de mens het in zich heeft tot het zuivere Licht door te dringen. En als dit gebeurt dan zal goddelijke kracht van hem uitgaan. Die mens geeft aandacht aan dat wat werkelijk is: het onveranderlijke, het Zijn en leeft vanuit die bron. Dit is wat er met Jezus gebeurde in de Paastijd.

Hij bereikte dit niveau en hij leefde dit niveau. Ons perfecte voorbeeld. Daarom werd hij toegejuicht op de dag dat ze de palmtakken voor hem op straat wierpen. Uit dankbaarheid. Vandaar het lied: "Aanbidding en verering" dat we voor het begin van de mis gezongen hebben.

En nu we dat moment herdenken en vieren, bekend als Palmzondag, heeft Johan besloten om gedoopt te worden. En als bijzondere wens gaf hij aan de doopkaars aan te steken aan het licht van de straalkaars van Vurige Toewijding. Dit is precies de innerlijke houding die nodig is om de weg te gaan die leidt tot het doorgronden van het Licht. Want wat gebeurt er op het pad van toewijding. Op dat pad neemt dankbaarheid toe.

Het vuur van toewijding zorgt voor volharding. Die volharding leidt tot vriendschap met God en een stap verder tot aanbidding en verering voor God. Want zonder de voortdurende energie die God ons schenkt komt niets tot stand. Die energie wordt ons geschonken in ons en om ons heen, dag in dag uit.

Theo Mensink

223. Nederigheid

De inhoud van deze preek is mede gebaseerd op de NH-Geschriften, het Evangelie van Thomas (Codex II, boek 2, logion 64) en op het Geheime Boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pag. 8-10)

10 april 2011

Lieve mensen

In de 1^e lezing wordt door Jezus een parabel gebruikt.

Er wordt duidelijk gemaakt dat God voor ons iets moois heeft bereid, om dit te gebruiken voor onze geestelijke groei. Een maaltijd voor geestelijke groei.
Als we ons alleen bezig houden met materiële zaken, dan maken geen gebruik van dit geestelijk voedsel en missen we het doel van het leven.

In de 2^e lezing wordt Jezus nog duidelijker. Hij geeft aan waar je die maaltijd kunt vinden. Hij zegt: zonder innerlijk weten lukt het niet om het doel van het leven te realiseren.
Het doel is het Koninkrijk der Hemelen. En dat Koninkrijk zit binnen in ieder van ons.

Hij voegt daar nog aan toe, dat hij daarvoor op aarde is gekomen om ons de weg te wijzen; in het bijzonder de apostelen. Deze heeft hij zelf geselecteerd, omdat ze ontvankelijk waren voor zijn boodschap.

Door naar hem te luisteren en zijn aanwijzingen te volgen begrepen zij geleidelijk de boodschap van het Grote Licht.

Om het nog beter uit te leggen voegt hij er aan toe; aanvaard God als je leider die je steunt op je pad en je de weg wijst.

God is in je.

Vandaar het belang van innerlijk weten.

Wat betekent dit voor ons in relatie tot nederigheid?

Nederigheid schuilt in het besef dat je goddelijke leiding nodig hebt in je leven.

Aanvaard die leiding en doe wat de innerlijke leiding je aanreikt.

Die innerlijke leiding is alwetend en wil je graag helpen. Laat die leiding toe, in alle nederigheid.

Daarover zegt Jezus tegen zijn apostelen: en ik heb je verzocht mij na te volgen en ik heb je geleerd hoe je dit moet doen.

Ik heb het voorbeeld gegeven.

Ik ben door beproevingen gegaan en heb me tot het hoogste niveau ontwikkeld, om daardoor de weg te kunnen wijzen, zodat jullie je zelf kunnen verlossen.

Onder toevoeging: ik ben niet de Vader, maar ik doe wat de vader mij aanreikt. M.a.w. : ik laat mij door God leiden.

Laten wij ons daarom ook nederig opstellen, dan bewandelen wij de kortste weg.

Onder aantekening dat die weg beproevingen kent. Die zijn er om je diep inzicht te geven en je tot instrument van God te maken.

Instrument van God zij betekent dat je vrede bent en vrede verspreidt.

Neem dit als streven, want de wereld snakt naar vrede.

Theo Mensink

222. Inzicht

De inhoud van deze preek is mede gebaseerd op de NH-Geschriften, het Evangelie volgens Filippus(Codex II, boek 3, strofe 97) en op het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek3, pag. 22)

27 maart 2011

Lieve mensen

Wat we hebben gehoord in de lezingen is als volgt samen te vatten. Mens zorg dat je weet wie je bent, zodat je je eigen vermogens goed gebruikt.

Die vermogens zijn goddelijk.

Zet je in om te ontdekken wie je bent en wie God is.

Weet je dit niet, dan is de kans groot dat je verkeerde dingen doet. Want zo lezen we: *onwetendheid is de moeder van alle kwaad.*

Alles wat de mens niet goed doet komt voort uit onwetendheid.

Zou je alles weten dan zou je gedrag goed zijn, je zou niets verkeers voortbrengen.
Iets dat verkeerd is gaat tegen de goddelijke wetten in.
Het strookt er niet mee en brengt disharmonie voort. Dit hebben we "kwaad" genoemd. Vandaar de uitdrukking: *onwetendheid is de moeder van alle kwaad*.
Die onwetendheid kunnen we opheffen door inzicht.
Inzicht reikt ons waarheid aan.

Bij het leren verstaan van de Waarheid gaat het niet alleen om de Waarheid kennen, maar ook om de Waarheid zijn. Dit wil zeggen er volledig een mee zijn.
Als je de Waarheid bent, dan ben je volmaakt.

Volmaaktheid staat op één lijn met alles weten.
"Alles" wil zeggen: je weet wie je zelf bent en je kent God.
Bedenk daarbij dat de kern van elk mens goddelijk is.
Door die kern te kennen, kent de mens zichzelf. Dan is alles aan hem geopenbaard, ook de Waarheid.
Dit maakt de mens vrij.

Dit vrij maken is een proces.
Het is als met een mens die je leert kennen. Je stelt je over en weer voor en daarna volgt een proces van aftasten en uitwisseling. Daardoor leer je elkaar kennen.

Het leren kennen van God gaat iets anders.
God communiceert met de mens via het gevoel en de intuïtie.
Zodra je echte interesse aan de dag legt voor God, komt er een reactie van de kant van God.
Je geeft in stilte aandacht en de reactie komt in stilte. Of je bewondert de schoonheid in de natuur en de reactie is een gevoel van geluk. In beide gevallen ben je verbonden met de oorsprong.
De oorsprong schenkt je die ervaringen.
Die ervaringen sporen je aan tot zoeken, tot nieuw contact met God.
Heel geleidelijk ontvouwt God zich in je wezen, in je geest. Dit leidt tot inzicht en uiteindelijk tot het kennen van alles.

Door je te verbinden met God in je of om je heen, breng je jezelf terug naar de bron waaruit je voortkomt. Dit voert uiteindelijk tot het kennen van de Waarheid.
In de 2^e lezing wordt dit het verlaten van de dwaling genoemd.
Tot aan dat moment dwaalde je nog, je zat er af en toe naast.

De vraag is nu waar leer je de Waarheid kennen?
Het antwoord is: in jezelf, daar is het te vinden in je eigen bron.

De Waarheid met een hoofdletter is te vinden in de transcendentale Heerlijkheid.
Die transcendentale Heerlijkheid is aan ieder van ons door God geschonken, die zit in ons.
Verbind je daarmee en alle onwetendheid verdwijnt. Dan is het in-zicht compleet.

Theo Mensink