

233. God als Vrede

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Boek van Thomas de Strijder (Codex II, Boek 7, pag. 145) en op het Evangelie volgens Maria Magdalena (Berlijnse Codex I, pag. 8)

24 juli 2011

Lieve mensen,

Het thema van deze zondag is God als Vrede. Eerder waren de thema's in deze periode: God als Licht en God als Liefde. Deze drie -met een hoofdletter geschreven- zijn eigenschappen van God. Dat zijn ze en dat blijven ze, want God is onveranderlijk en eeuwig.

Zo is ook ons inwonend Licht, onveranderlijk en eeuwig. Het is de vonk die God elk mens geschonken heeft.

Die vonk stelt ons in staat ons zelf te bevrijden van alles wat ons begrenst. En dit staat gelijk aan verlossen. Doordat wij bewust contact leggen met het inwonende Licht is volledige bevrijding mogelijk. Als je het heel simpel stelt, dan kunnen we God inschakelen om ons te bevrijden.

De aandacht die wij geven aan dit inwonende Licht is een investering voor de eeuwigheid, want we nemen dit Licht mee in alle incarnaties. Het is ons voor eeuwig geschonken.

Het gaat niet alleen om Licht maar ook om Liefde, Vrede, Kracht en Waarheid. Allemaal kwaliteiten van het Koninkrijk van God. Dit wil zeggen, daar waar God Koning is. Dat is in ons en daar bevindt zich ook de hemel. Als we daar zijn, dan zijn we zonder lijden.

Die toestand, zonder lijden, kunnen we meenemen in het leven van alle dag. Dit wil zeggen dat we vrij kunnen komen van het lijden.

Daar wordt in de 1^e lezing uit het Boek van Thomas de Strijder het volgende over gezegd:

“Als jullie vrij komen van het lijden en de passie van het lichaam, dan zullen jullie de rust ontvangen van de Ene Goede en jullie zullen regeren met de Koning; jullie, verbonden met Hem en hij met jullie, van nu af aan, voor altijd en eeuwig.”

Als dit gebeurt dan is jou kleine zelf één met het grote Zelf (God) dat in je woont. Dan ben je Liefde, Licht en Vrede.

De vraag is nu hoe maak je het kleine zelf en het grote Zelf één.

Dit kan door je geest onder te dompelen in die goddelijke bron. Alleen je geest kan daarin doordringen, je verstand en je denken niet.

Onderdompelen betekent dat je geest zodanig verstilt, dat het denken stopt en verdwijnt in het transcendente. Dit is de Transcendentale Heerlijkheid waarin Christus verblijft.

Door daarin onder te dompelen neemt je menselijke natuur iets op van de goddelijke kwaliteiten van die bron. Na elke onderdompeling verandert je menselijke natuur en schuift iets op naar de goddelijke natuur, waardoor deugden ontstaan. Zo groei je in je mens-zijn. Uiteindelijk verdwijnt daarmee het lijden. Want waar het goddelijke is kan geen lijden zijn, want God is Vrede.

Dit is ook de symboliek van het kruis.

De verticale as is de goddelijke natuur. De horizontale as is de menselijke natuur. De spijker in het kruispunt van de twee assen vormt het kantelpunt waardoor de horizontale as kan kantelen en samenvalt met de verticale as. Dan is de mens één met God, dan bestaat er geen dualiteit meer. Dit kantelen en samenvallen gebeurt door onderdompeling van je eigen menselijke geest in de goddelijke bron.

Daarom is het van belang regelmatig onder te dompelen in die goddelijke bron die God je geschonken heeft.

Dit kan door meditatie. Hierbij doel ik niet op contemplatie, want daarmee blijf je aan de oppervlakte van de geestelijke wateren.

Aan de oppervlakte van die wateren blijft je geest actief in het denken. Zodra je echter **in** die geestelijke wateren duikt, door het denken los te laten, kom je in de eigen goddelijke bron die net zo eeuwig is als God.

Om in termen van water te blijven: dat zet zoden aan jouw spirituele dijk.

Dat wat je in de goddelijke bron oppikt blijft voor altijd jou eigendom en daarmee verrijk je je menselijke natuur.

Je menselijke natuur wordt heel geleidelijk doortrokken van het goddelijke. Zo wordt je als mens Licht, Liefde en Vrede. Dan draag je permanent bij aan de verspreiding van Vrede op aarde.

Wees je bewust van het feit dat God ons allemaal een stukje van zichzelf geschonken heeft, als inwonend Licht. Dit Licht vormt de sleutel tot bevrijding en werkelijke Vrede op aarde.

De houdbaarheidsdatum van Vrede op aarde is dus van ons mensen afhankelijk, dankzij het geschenk van God dat wij het inwonende Licht noemen.

Het is van ieders inzet afhankelijk om daar contact mee te leggen.

Dit contact leggen doen we tijdens de mis, in het bijzonder tijdens de consecratie en de communie.

Het kan ook door meditatie.

Het meebelevan van de Mis doen we meestal een keer per week op zondag.

Meditatie kun je elke dag thuis doen. En dat betekent 7 x per week.

Het zal duidelijk zijn dat zowel het meebelevan van de Mis als het thuis mediteren de snelste weg vormt om het doel te bereiken; een leven in Vrede en dit is een leven zonder lijden.

Theo Mensink

232. De ontwikkeling van onze kerkgemeente

10 juli 2011

Lieve mensen,

Wij vormen samen een kerkgemeente.

Elk lid of belangstellende die regelmatig komt draagt bij aan de vorming van onze gemeente.

Het met elkaar gemeente zijn betekent samenwerken, relaties hebben, gedachten en ideeën delen, het verdiepen in spirituele aspecten, de tuin opknappen, hand- en spandiensten samen doen, het meebelevan van de misviering en andere erediensten, naast het uitwisselen van innerlijke ervaringen. Al deze dingen vragen tijd en aandacht en bieden ook voeding. Iedereen die actief deelneemt aan de mis ervaart dat er innerlijke rust en tevredenheid ontstaat.

Als er innerlijk een snaar geraakt wordt, dan ontstaat vreugde. Het is vanzelfsprekend dat je die vreugde wilt delen.

Nu blijkt, dat als je die vreugde deelt met vrienden, dat ze geprikkeld worden om ook te komen om het zelf te ervaren. En zo groeit de gemeente.

En als je je dan afvraagt waarom we groeien dan is volgens mij het antwoord, omdat er liefde stroomt, zachtheid en genegenheid aanwezig is en gemeenschap.

Het is goed dat we daar allemaal aandacht voor hebben en er energie in stoppen. Dat verstrekt de relaties en zorgt er voor dat je regelmatig komt.

Hoe groter de groep die met aandacht de mis meebeleeft, hoe sterker de kracht van de mis. Devotie is het bepalende element voor het bouwwerk dat we samen bouwen.

Om die reden is het ook goed om 10 á 15 minuten voor de mis in stilte aanwezig te zijn, als voorbereiding op de mis. In die 10 minuten laat je alle beslommingen los. Dit gaat nog gemakkelijker als je in de hal van de kerk met wijwater een kruisteken over alle chakra's maakt. Hierdoor zuiver je de eigen aura en treedt veel sneller verstillings op.

De energiestromen in de aura komen op orde door de invloed van het gewijde water. Vervolgens wordt je gevoelslichaam rustig en ook je denken.

De woorden van de Bezinning op de Wijsheid en de Mis dringen daardoor ook dieper in je door. Je maakt jezelf op die manier tot een kanaal voor de kracht die Christus uitstort in de Tempel die de engel bouwt. De engel bouwt die onzichtbare Tempel van de liefde en devotie die uit ons allemaal stromen.

Het is dezelfde liefde waardoor de gemeente sterker wordt en groeit. Het groeien betekent dat meer mensen de kans krijgen innerlijk te groeien

Daarbij is het goed te beseffen dat we hier allemaal uit vrije wil aanwezig zijn. Iedereen heeft zijn eigen reden om te komen.

Op den duur merk je dat die reden verschuift naar God danken voor wat we in ons leven ontvangen. De reactie van God op die dank, is een nog grotere stroom van liefde die ons allemaal verheft. Met als gevolg dat we rust en vrede worden. Daarmee kunnen we de problemen die we tegenkomen in het leven beter aan. Daardoor worden we een stabiele factor voor de samenleving en een voorbeeld. Dit doet vaak veel meer dan woorden.

Jij wordt dan steeds meer een bindende factor en daarmee ben je het cement van de kerkgemeente. Het gevolg is dat we als gemeente licht verspreiden en dat biedt de beste garantie voor verder ontwikkeling van de kerkgemeente.

Theo Mensink

231. God als Licht

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Johannes (Codex II, Boek 3, strofe 6- 8) en het evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 50) uit de NH geschriften.

3 juli 2011

Lieve mensen,

Wat kunnen we ons er bij voorstellen als we horen dat God Licht is?

We hebben zojuist gehoord:

Hij is de ware God en Vader van het Al en woont in het zuivere Licht, dat geen ogen kunnen aanschouwen.

Niemand heeft God als Licht ooit gezien. Toch is het mogelijk God te kennen, daar staan de Nag Hammadi Geschriften vol van. Dit kennen gebeurt door innerlijk weten.

Wat de zintuigen niet kunnen, kan onze geest wel.

Hoe is God ontstaan?

Uit het Eeuwige kwam een energieveld voort van Zachtheid. Daarna ontstond er uit het energieveld van Zachtheid een energieveld van Liefde dat zich verbond met het energieveld van Zachtheid. Deze twee samen noemen we de Oermoeder. Zo ver deze energievelden reiken, zo ver reikt ons Universum.

Toen bracht het Eeuwige een derde energieveld voort, een veld van Kracht. Kracht verbond zich met Liefde. Deze twee samen noemen we God.

Zo is het mij 's nachts een paar jaar gelden vier keer uitgelegd.

De Oermoeder en God samen noemen wij de Heilige Drie-Eenheid. De Heilige Drie-Eenheid is dus voortgekomen uit het Eeuwige.

De Liefde, één met Zachtheid en Kracht, heeft alles vormgegeven, alles gemanifesteerd. Het licht dat uit deze drie energievelden voortkomt is zo sterk, dat niemand in staat is het te zien. Het is zuiver, heilig en rein.

Uit dit Licht komen wij ook voort en de kern in ons is dit Licht. Dit maakt onze aard goddelijk.

Die kern, ons inwonend Licht, is zowel rust als beweging. Wij kunnen één worden met die kern.

Als dit gebeurt dan worden wij ver-licht. Het licht schijnt dan letterlijk door ons heen en tegelijkertijd wordt de Waarheid onthuld. Het is ons erfdeel.

Dit zeggen we ook tijdens de Mis.

“Wij mengen thans water met deze wijn, biddend dat wij in alle Eeuwigheid in Christus mogen verblijven en Hij in ons.”

Die onverbreekelijke verbinding is dus altijd aanwezig.

Die verbinding maakt het mogelijk de poort te openen die leidt tot eenwording.

Die eenwording is vanaf het begin van ons bestaan de bedoeling.

In de Bezinning op de Wijsheid zeggen we: *“Van oudsher ben Ik gevormd, van den beginne, vóór de eerste tijden der aarde. Toen Hij de fundamenten der aarde legde, vertoefde Ik bij Hem, was Ik elke*

dag voor Zijn aangezicht. Gelukkig de mens die naar Mij luistert, want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden."

Het Leven dat in ons is en in alle volkeren der aarde. Daar binnenin kunnen we het Leven vinden. Vervang Leven door Liefde en je vindt daar wat we allemaal zoeken; God.

Theo Mensink

230. Viering St. Albaan 2011

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de Drievoudige Verhandeling (Codex I, Boek 5, pag. 126 en 127) en de drie Steles van Seth (Codex VII, Boek 5, pag. 122) uit de NH Geschriften

26 juni 2011

Lieve mensen

St. Albaan was de eerste martelaar binnen het christendom. Hij is door de stichters van de VKK aangewezen als schutspatroon van onze kerk.

De onkenbare Vader had zich aan hem geopenbaard. Dit gaf hem de kracht te volharden en de pijn van de marteling te overstijgen.

In de 1^e lezing uit de Drievoudige Verhandeling wordt ons het volgende aangereikt:

"Van de eeuwigheid af openbaart de onkenbare Vader zich aan hen die zich de natuur van de onkenbare Vader waardig hebben betoond".

Door dit te betonen ontvangen zij van de Vader, Zijn kennis. Tegelijkertijd ervaren zij daardoor ook het lijden aan de onwetendheid.

Iemand die zo ver gestegen is in bewustzijn ziet en ervaart de onwetendheid van de mensheid en dat veroorzaakt lijden. Dat veroorzaakt zielepijn.

Op het moment dat alle kennis (innerlijk weten) geschonken wordt verdwijnt de pijn en treedt onbegrensd mededogen op de voorgrond. Dit uit zich in dienstbaarheid aan allen.

In deze mens drukt zich volmaaktheid uit.

Wij noemen hen heiligen, zij die heel zijn, doortrokken van de Liefde en de Kennis van God.

God heeft hen bekrachtigd, door hen de volle invloed van het Zijn te schenken.

Dit is hen geschonken op grond van hun eigen inzet en wil om God te leren kennen. Dit proces gaat gepaard met beproevingen. Beproevingen zijn groeistappen op het pad naar heelheid.

Wie de eerste stap zet, zal ook de laatste zetten.

In de Drievoudige Verhandeling lezen we daarover:

"Voor hen van wie voorzien was dat zij de kennis (gnosis) en het goede zouden bereiken, was door de wijsheid van de Vader beschikt dat ze het slechte zouden beproeven, teneinde daarna het genot van het goede voor eeuwig te ontvangen".

Het is duidelijk dat voor het bereiken van de eindstreep beproevingen nodig zijn. Als die op je pad komen, besef dan dat je waardig wordt bevonden om beproefd te worden, want de wijsheid van de Vader heeft zo beschikt.

Als je beproefd wordt, wees dan dankbaar voor het innerlijk ontvouwen dat plaatsvindt. Dit zal je tot steun zijn. Dit maakt het draaglijker en is zinvoller dan klagen.

Uiteindelijk zal ieder van ons overwinnen, want we zullen allemaal eens Zijn Voeten bereiken. Dit is de belofte van God. Reden om u straks na de mis een rode roos te schenken, als herinnering aan de weg die St. Albaan heeft afgelegd.

Theo Mensink

229. Pinksteren 2011

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie der Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 30) en op de brief van Petrus aan Filippus (Codex VIII, Boek 2, pag. 138 t/m 140) uit de NH Geschriften

12 juni 2011

Lieve mensen,

We kennen allemaal het verhaal van Pinksteren, waarbij de H. Geest in de gedaante van vurige tongen op de hoofden van de apostelen zichtbaar werd.

Wat er toen gebeurde was de bekroning op het werk van Jezus. Hij had zijn apostelen door middel van meditatie en onderricht op een hoger niveau van bewustzijn gebracht. Hij maakte van de lokale vissers leerlingen en daarna mensenvissers in spirituele zin.

Door regelmatige beoefening van meditatie waardoor zij in het transcendentie afdaalden hadden ze hun eigen bewustzijn tot een hoog niveau gebracht.

Door invloed van de Kracht van de Allerhoogste werden zij met Pinksteren op een nog hoger bewustzijnsniveau gebracht.

Dit is het niveau waarop de mens permanent in contact staat met zijn transcendentie bron, dus ook tijdens activiteit.

Op die manier beschikt de mens die dit niveau bereikt heeft, over alle kennis uit goddelijke bron die hij nodig heeft.

De apostelen waren er op Pinksteren klaar voor om zijn werk voort te zetten.

Het Pinksterverhaal geeft weer dat zij plotseling in staat waren in talen te spreken van de buurlanden. De boodschap van het christendom kon vanaf dat moment de wereld in.

God zorgde er op Pinksteren voor dat alle volkeren der aarde de informatie konden ontvangen dat Hij in alle volkeren der aarde aanwezig is en hen op die manier de kans geeft de goddelijke wetten te leren kennen en daarmee God zelf.

Elk mens kan daarom terugkeren tot de bron waaruit hij voortkomt en tot zichzelf ontwaken.

Als dit gebeurt, dan gaan de ogen open, dan verdwijnt de sluier en alle onwetendheid is voorbij. Ook de onwetendheid omtrent God. Die mens kent de Waarheid, en komt daardoor volledig tot rust.

Om de stap naar dit niveau van bewustzijn te kunnen maken moet de mens voorbereid zijn en daarbij de steun en invloed ontvangen van Gods Geest.

Het maken van die stap vieren we met Pinksteren. Het is het feest van verlichting.

De voorbereiding is aan ieder van ons. De laatste stap tot verlichting is aan God.

In de 2^e lezing staat dan ook:

Toen dankten de apostelen de Heer met tal van zegenwensen en zij keerden naar Jeruzalem terug. En zij gingen in vrede, aangevoerd door de kracht van Jezus.

Pinksteren is een aansporing voor ons mensen om te werken aan de eigen verlossing, met als voorbeeld de apostelen, met daarbij de geruststelling van de kant van Christus, omdat Hij gezegd heeft: *Ik trek jullie allen naar Mij toe.*

Vanuit Zijn positie. Één met God kon Hij dit zeggen. Hij benadrukte dit met woorden:

"Wees niet bevreesd, zie, ik ben eeuwig met jullie."

Theo Mensink