

237. Toewijding

De inhoud van deze preek is gebaseerd op twee lessen van Sylvanus (codex VII, Boek 4 pag. 87 en 109) uit de Nag Hammadi Geschriften.

28 augustus 2011

Lieve mensen

Een mens kan in zijn leven toegewijd zijn aan heel veel dingen. Uit de lessen van Sylvanus blijkt dat toewijding aan de eigen innerlijke gids de hoogste graad van toewijding verdient.

In de 1^e lezing hebben we zojuist gehoord:

Vlecht een kroon van kennis en ontwikkeling, en biedt die aan, aan je innerlijke gids.

Wat betekent dit, een kroon vlechten en aan iemand aanbieden?

Het wil zeggen dat je met toewijding moet werken aan het vermeerderen van kennis door innerlijke ontwikkeling. De kroon die je daarmee vlecht moet je aanbieden aan je eigen leermeester, aan God in je binnenste.

Het antwoord van de kant van God zal zijn: geestelijke groei.

Dus door aandacht te besteden aan je innerlijke ontwikkeling creëer je een heel directe samenwerking tussen jezelf en God. Door dit te doen verdwijnt de afstand tot God die veel mensen hebben en ontstaat er vriendschap met God. Vriendschap met de Allerhoogste die van iedereen houdt.

Voor innerlijke ontwikkeling is discipline nodig. Af en toe aandacht geven aan je innerlijke gids is niet voldoende.

Of anders gezegd, wees een ijverige leerling, daarmee verdwijnt onwetendheid en groeit je inzicht.

Sylvanus zegt het heel bondig in de 1^e les.

“Ontloop je innerlijke godheid en wijsheid niet, want Hij die je onderricht houdt veel van je”.

Door Gods wijsheid en onderricht neemt jouw liefde toe voor al wat leeft en dus ook je liefde voor God.

Sta in dit proces van innerlijke ontwikkeling niet toe dat lage gedachten bij je binnendringen. In de Engelse taal klinkt dit nog bondiger: Don't entertain any negativity. Houd je niet met negatieve zaken bezig. Waarom niet?

Omdat alles wat je aandacht geeft groeit.

Dit geldt ook voor roddel.

Richt je op het positieve.

Samen met innerlijke ontwikkeling leidt dit tot ware aanbidding.

Ware aanbidding betekent toegewijd je aandacht aan God geven.

Sylvanus zegt het zo: *“De ware aanbidding is wat uit het hart voortkomt, en aanbidding uit het hart kenmerkt iedere ziel die God nabij is”.*

Door Gods nabijheid neemt de kracht van de godheid in je toe en doe je vanzelf wat gedaan moet worden.

Vergeet daarbij niet dat God ons mensen nodig heeft om Zijn plan te voltooien.

Vandaar dat ik voor vandaag als tussengezang gekozen heb voor het lied dat begint met:

“In uw Naam gedacht gevoeld en toegewijd, in uw Naam de wil gestaag ten dienst bereid”.

Dit lied maakt duidelijk dat niet wij het doen, maar God. Wij zijn instrumenten in Gods handen. Wij handelen in Zijn Naam. Zorg daarom dat jouw instrument goed is afgestemd, fijnbesnaard is.

De kunst van het leven is toegewijd in Zijn naam te handelen. Dat brengt vervulling voor jezelf en de omgeving.

We horen van Sylvanus dat het toegewijd zijn aan God niet bedoeld is om er mee te koop te lopen.

Zuivere toewijding resulteert in gepaste ingetogenheid. Hij zegt: *deze ingetogenheid wordt je door God geschonken.*

Als je toewijding een hoog niveau bereikt heeft, hoef je alleen maar te Zijn. Door te ZIJN druk je je goddelijkheid uit en dat past in Gods Plan voor allen.

Theo Mensink

236. Vertrouwen

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pag. 8 & 9) en op de Wijsheid van Jezus Christus (Codex III, Boek 4, pag.97 - 99) beide uit de Nag Hammadi Geschriften

21 augustus 2011

Lieve mensen

In het evangelie van vandaag maakt Jezus duidelijk onderscheid tussen het vergankelijke en het onvergankelijke. Dat wat steeds verandert en dat wat nooit verandert.

Hij zegt: *En al wat uit onvergankelijkheid komt vergaat niet en is onvergankelijk.*

Dit wil zeggen, bouw op het onvergankelijke dan heb je een stevig fundament. Als je dat doet dan kun je er op vertrouwen dat het goed komt.

Na deze uitleg vraagt Maria Magdalena hem: *Heer, hoe zullen we het verschil weten tussen het vergankelijke en het onvergankelijke?*

Het antwoord dat zij krijgt van haar grote vriend is: Kom van de Verborgenheden tot de voltooiing, geholpen door de kracht van het denkvermogen. Want m.b.v. het denkvermogen kun je het zichtbare doorgronden en dat brengt je bij het onzichtbare waaruit alles voortgekomen is, het transcendente. Hij noemt dit de Onverwekte Vader.

De Verborgenheden zitten binnen in de mens, in ieders binnenkamer, in het Zelf.

Daar is alle Kennis en Waarheid aanwezig. Daarom zegt Jezus in het begin van het evangelie: *“Wie oren heeft om te horen over oneindige dingen, laat hem horen”.*

Over oneindige dingen wordt tussen mensen zelden gesproken. Dus is het zeldzaam dat je het van een ander hoort.

Waar het om gaat is dat je innerlijk leert luisteren, dat je innerlijk hoort. Hij doelt op die kwaliteit van horen.

Innerlijk horen betekent luisteren naar de Stille Stem in je binnenste. Dit is een eigenschap die zich in je ontwikkelt ten gevolge van het veelvuldig contact met de eigen goddelijke bron.

Door dat frequente contact opent zich het kanaal van de Stille Stem in je binnenste. Via dat kanaal worden je inzichten aangereikt die betrekking hebben op oneindige dingen die verborgen zijn.

Daarom zegt Jezus tegen Maria Magdalena: *“Kom van de Verborgenheden tot de voltooiing van het zichtbare”.*

De voltooiing van het zichtbare is de hemel op aarde, de wereld om ons heen. Dus via de mens is de realisering van de hemel op aarde mogelijk.

De wereld om ons heen snakt naar voltooiing.

Het is goed te weten dat elk mens daar aan mee kan werken.

De sleutel is het contact met het Verborgene. Waarvan Jezus zegt: als je dat doet dan kun je er op vertrouwen dat het goed komt.

Daarbij maakt hij in de 1^e lezing duidelijk dat wij ons zelf moeten verlossen. Dit zegt hij tegen zijn broer Jacobus, op een manier zoals een ouder tegen een kind zegt dat niet echt wil luisteren; hoe vaak moet ik het nog zeggen.

Het is goed dit in de oren te knopen. Het is een aspect dat 16 eeuwen lang niet naar voren is gebracht in het christendom. Dankzij de vondst van de Nag Hammadi Geschriften komt dit aspect gelukkig weer naar voren.

De nadruk heeft eeuwenlang gelegen op de naaste liefhebben in plaats van op het leggen van contact met de eigen goddelijke bron. Door dat contact ontstaat het liefhebben van de naaste spontaan, met als uiteindelijk cadeau de hemel op aarde: de voltooiing van het zichtbare.

Theo Mensink

235. Wijsheid

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Boek Wijsheid van Salomo, hfdst. 7 v.a. vers 7) en op de lessen van Sylvanus uit de Nag Hammadi Geschriften (Codex VII,Boek 4, pag.89, 90)

14 augustus 2011

Lieve mensen

De preek van vandaag over Wijsheid zou uit twee woorden kunnen bestaan: **Wees Stil.**

Want stil zijn vormt de basis voor Wijsheid.

Maar er is meer over te zeggen.

Waarom streeft een mens naar Wijsheid. Dat doen we om vervulling te vinden in het leven.

Vervulling in het leven gaat altijd gepaard met Wijsheid, Liefde en Dankbaarheid.

Als we een stevig probleem of een grote moeilijkheid in het leven tegenkomen worden we meestal stil, omdat we zoeken naar de beste oplossing.

Als de logica van ons verstand tekort schiet om de oplossing te vinden, verstomt zelfs ons denken.

Van vrienden hoor je op zo'n moment dikwijls: Laat het toch los, geef het ruimte, zit er niet bovenop.

Allemaal aanwijzingen om stil te worden, maar ook om het probleem over te geven aan "iets" dat het wel weet.

Dan ontsnapt ons soms de opmerking: God, ik weet niet hoe ik dit moet doen!

Zonder het te beseffen ben je dan aardig op weg. Want God weet het antwoord.

Op zo'n moment sta je er niet bij stil dat God in je woont en het antwoord daar te vinden is.

Ga je op zo'n moment echt naar binnen, dan word je heel stil en komt plotseling het gevoel en vaak ook de gedachte boven, wat je moet doen.

Volg dat gevoel, die gedachte, die intuïtie en het antwoord begint zich te openbaren.

Twijfel dan niet en volg het pad dat je dan ziet en handel daar naar. Dan handel je wijs. Vergeet niet God te bedanken.

Wat ik heb aangereikt is het oplossen van een probleem nadat het ontstaan is.

Bij Wijsheid met een hoofdletter gaat het om zodanig handelen dat het probleem niet ontstaat.

M.a.w. voorkom het probleem voordat het zich aandient.

Dit kan door je regelmatig te verbinden met de eigenschappen van het Zijn. een van die eigenschappen is Wijsheid.

Door meditatie treed je in stilte in contact met de eigenschappen van het Zijn.

In het begin wordt dit ervaren als rustgevend. Later als genadegevend, richting gevend en inzicht verstrekkend.

Dit geeft vertrouwen in de spirituele zoektocht naar Wijsheid en Liefde waar je mee bezig bent, als gevolg van je meditatie.

Die bron staat steeds ter beschikking en schenkt als je daar aan toe bent. Dit geeft vertrouwen in de goddelijke bron. Het gevolg is, dat je die bron nog vaker opzoekt.

Dat frequente contact resulteert in Wijsheid.

Daardoor nemen de problemen in je leven af en groeit dankbaarheid.

Dan heb je het leven lief zoals het zich aandient, en daarmee dien je de Wijsheid.

Wijsheid dient de medemens en dus God, omdat je juist handelt.

En dat brengt vervulling met zich mee.

Theo Mensink

234. Standvastig dienen

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 33) en op de lessen van Sylvanus (Codex VII,Boek 4, pag.105 en 106)

31 juli 2011

Lieve mensen,

Dienen doe je uit sociale bewogenheid, uit hulpvaardigheid, uit mededogen, uit liefde.

Als je overtuigd bent van de zuiverheid van je dienen dan is het goed dit standvastig te doen. Dit betekent, zonder twijfel. Daarmee bereik je wat je graag wilt bereiken.

Bij dienen gaat het om wijsheid. Wijsheid heeft zijn basis in je innerlijk, in je goddelijke bron. Daar zijn Kennis en Waarheid aanwezig; de ingrediënten voor Wijsheid.

Als je op basis van die Kennis en die Waarheid handelt, dan doe je de Wil van de Vader, de Wil van God.

Om dit te kunnen doen, moet je het licht in je ontsteken en het brandend houden. Dit betekent, het spirituele pad opgaan en niet omkeren.

Door het spirituele pad te bewandelen verruim je je eigen geest, je eigen bewustzijn. Daarbij is het goed te bedenken dat elk mens handelt in overeenstemming met zijn eigen bewustzijnsniveau.

Hoe hoger je bewustzijn, hoe zuiverder je handelingen. Hoe meer je de Wil van God doet, hoe meer je dient.

Tegelijk neemt met het stijgen van je bewustzijn je standvastigheid toe. En daardoor ga je standvastig dienen.

In de graduale tijdens de Mis zingen we:

“Wie de Wijsheid dient heeft het leven lief: en wie haar naarstig zoeken worden met vreugd vervuld”.

En dan gaat het verder met de bede dat we zo graag de weg van Gods geboden willen leren, om die te volgen.

We verzoeken om inzicht om te leven in overeenstemming met de goddelijke wetten, en als we die gevonden hebben zullen we ze in ons hart houden. Met de toevoeging dat het pad van de rechtvaardige is als de morgengloed, zich ontwikkelend tot het Licht van de volle dag.

Dit gebed, deze inhoud, vormt de basis voor zuiver dienen. Want door dit te doen dien je de Wijsheid en het gevolg is dat je het leven lief hebt.

Dit wil zeggen, dat je van het leven houdt en dus van God houdt, want leven is synoniem met liefde.

De standaard graduale drukt een brandend verlangen uit om te komen tot het niveau van het Licht van de volle dag.

Op dat niveau functioneert de mens optimaal. Voortdurend aangestuurd door de eigen goddelijke bron. Dan dien je vanzelf optimaal en zeker standvastig, omdat dit dienen op God gebaseerd is.

Werk daarom aan je eigen morgengloed, dan doe je wat je op dit moment in je vermogen ligt.

Theo Mensink