

258. Maria Lichtmis / Opdracht van onze Heer in de Tempel

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, strofe 97) uit de Nag Hammadi Geschriften en op het Evangelie van Nicodemus (Pag. 146 en 147) uit het Grote Boek der Apokriefen.

5 februari 2012

Lieve mensen

Op Maria Lichtmis vieren we de opdracht van onze Heer in de Tempel. Maria droeg 40 dagen na zijn geboorte Jezus op aan God. Als teken van die opdracht is het Sacrament tijdens de Mis binnengebracht onder het zingen van een lied en staat het nu uitgesteld op het altaar.

Jezus heeft ons de weg gewezen naar het wegnemen van onwetendheid. Hij heeft duidelijk gemaakt waar we de Waarheid kunnen vinden, in onszelf.

Onwetendheid houdt ons geestelijk dood. Dat leidt niet tot evolutie.

De tegenhanger van onwetendheid is Waarheid.

Waarheid wordt openbaar gemaakt in de mens door middel van beelden, symbolen en de Stille Stem in ons binnenste. Alle drie komen ze voort uit onze eigen innerlijke bron.

Zolang de Waarheid verborgen is, rust ze in zichzelf en heeft ze geen nut voor ons. Zorg er daarom voor dat je de Waarheid tot leven brengt. Waarheid is goddelijk voedsel.

Over dit goddelijke voedsel staat in de 1^e lezing:

“Als jullie de Waarheid kennen, zal de Waarheid jullie vrij maken”.

En wie wil er niet vrij zijn?

Innerlijk weten maakt de mens vrij. Volledig innerlijk weten resulteert in het oogsten van de vruchten van de Waarheid. Die goddelijke vruchten drukken zich spontaan uit in ons wezen. Het leven wordt daardoor een genoegen.

De uitstelling van het Sacrament op dit moment activeert onze goddelijke bron. Door Licht uit die bron neemt de kennis toe. Het activeren van onze bron kunnen we ook zelf doen door middel van meditatie. Daardoor dringen geleidelijk goddelijke kwaliteiten in ons mens-zijn door.

Dat zelfde Licht straalde ook uit Jezus toen hij door Maria de Tempel werd binnen gedragen.

De grote joodse leraar Simeon nam hem in zijn armen en zei: *“...ik zie de redding die u voor alle mensen hebt gebracht; een licht om de onwetenden te verlichten en de glorie van Israel”.*

Dit voorval maakt ons duidelijk dat innerlijk weten onwetendheid wegneemt.

Onwetendheid is de moeder van alle kwaad.

Als wij onwetendheid wegnemen, verdwijnt het kwaad. En als het kwaad verdwijnt verbetert de wereld.

Theo Mensink

257. De verheerlijking van onze Heer

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de 2^e brief van Petrus I: 16-19 en op de Lessen van Sylvanus (CodexVII, Boek 4, pag. 111) uit de N.H. Geschriften

29 januari 2012

Lieve mensen

In de geestelijke ontwikkeling van Jezus onderkennen we een aantal duidelijke stappen, in totaal vier: vier inwijdingen.

De 1^e is de doop in de Jordaan. De 2^e is de verheerlijking van onze Heer, de transfiguratie. De 3^e is de kruisiging en de opstanding. De 4^e is de hemelvaart.

Het woord transfiguratie duidt op het veranderen van de persoon.

Het mannelijke en het vrouwelijke in Jezus was door hem in evenwicht gebracht. Hij was geklommen tot dat niveau, vandaar de aanhaling dat de verheerlijking op de berg plaats vond.

Kracht en zachtheid kwamen op dat moment in hem in evenwicht. Daarna zien we in het leven van Jezus het doorgroeien naar goddelijke Liefde.

Door het proces van transfiguratie wordt de mens geestelijk gezien meer mens, op weg naar het volledig mens-zijn. Door de transfiguratie brokkelt een deel van de "oude" mens af. De innerlijke balans groeit en stimuleert het doorgaan op het geestelijke pad. Deze innerlijke balans is een voorwaarde, waardoor later het volledig overgeven aan God kan plaatsvinden. Het is namelijk de bedoeling dat elk mens een expressie van God wordt.

Bij de transfiguratie van Jezus waren drie apostelen aanwezig. Zij waren op die manier getuigen van dit proces opdat wij zouden weten dat dit een stap is in de geestelijke ontwikkeling van de mens. Want de ontwikkeling die Jezus doorgemaakt heeft, is ook onze weg. Het mag een supermenselijk niveau lijken dat hij bereikt heeft, maar toch is het bereikbaar voor iedereen. Transfiguratie is op deze manier bekeken een stap in de verandering van het menselijke naar het goddelijke.

Bij zijn transfiguratie waren Mozes en Elia aanwezig. Mozes staat symbool voor het evolutionaire proces van de mens. Elia staat symbool voor het ontdekken van de Waarheid. De menselijke geest moet dus eerst als gevolg van evolutie tot het geestelijke inzicht komen om daarna de Waarheid te ontdekken. Het ontdekken van de Waarheid is een essentiële stap in de ontwikkeling van elk mens. Jezus werd op dat moment een stralend wit Licht. Het Licht dat hij later zou tonen na zijn opstanding.

In de 2^e lezing staat dit duidelijk: *"Hij die de mens verheven heeft tot hij goddelijk is geworden, niet met het doel God naar beneden te halen naar het niveau van de mens, maar opdat de mens gelijk God zou worden"*.

Dit geschenk van God is door Jezus aan ons duidelijk gemaakt.

Het vermogen om tot het goddelijke niveau te stijgen ligt in ons. Breng dit vermogen tot ontwikkeling en zorg voor je eigen transfiguratie.

Theo Mensink

256. Oprechtheid en beheersing van de tong

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 97 en 102) en op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 13) uit de N.H. Geschriften

22 januari 2012

Lieve mensen

Die beste Sylvanus leert ons een lesje in de 1^e lezing van vandaag.

En dat lesje is: pas op voor kwaadsprekerij, je hebt je zelf er mee en de ander.

Waarom heb je jezelf daarmee? Omdat alles wat je uitzendt weer bij je terugkeert. Dus hoe meer kwaad je aanricht, hoe meer je jezelf beschadigt.

Er is nog een tweede reden om geen kwaad te spreken. Want als je dat doet, spreek je een oordeel uit over een ander, een groep of een land. Wat je dan eigenlijk doet, is een net van energie van een lage trilling over die ander, die groep of dat land uitspreiden.

Daardoor ontnemen je de ander de ruimte om te werken aan het verbeteren van zijn gedrag. Hij zit door dat energienet gevangen.

Elk mens die in de fout gaat beseft dat hij er naast zit en zoekt vroeg of laat een manier om die fout te herstellen en het in de toekomst beter te doen.

Registreer die fout bij de ander en blijf er vanaf. Dat is beter, en onthoud je van een oordeel.

Oordeel ook niet over God. Door dat wel te doen sluit je jezelf af van de bron die je voedt. En dat is pas echt dom.

Vergroot je innerlijk weten, dan wordt duidelijk wie God is en wat de betekenis van goddelijke wetten is, de regels die God gemaakt heeft voor het leven. Het zijn de goddelijke wetten die ons door hun stille werking tot inzicht brengen als we in de fout gaan. Als je die regels begrijpt dan kom je tot diep inzicht en besef je steeds meer wie God is. Dan ga je God in jezelf en in de ander herkennen.

En wat zien we wat dit betreft in de 2^e lezing? Jezus vraagt zijn apostelen om te zeggen op wie hij lijkt, wetend dat hij één is met God.

Hij biedt ze op die manier de mogelijkheid om te tonen of ze God in hem herkennen.

Er komen een paar antwoorden: rechtvaardige engel, wijze filosoof en dan komt Thomas die zegt: *Meester, mijn mond zal mij volstrekt niet toelaten te zeggen op wie U lijkt.*

Daarmee geeft hij aan dat hij God in hem erkent. Jezus antwoordt. Jouw Meester ben ik niet en neemt hem even apart. Hij maakt Thomas dan duidelijk dat hij het begrepen heeft.

Thomas is zo wijs dat hij het antwoord dat Jezus hem gaf voor zich houdt, omdat zijn metgezellen hem verkeerd zouden begrijpen en hem zouden stenigen. Kennelijk was het antwoord zo verreikend dat het arrogant zou zijn om het aan de anderen te vertellen.

Thomas ziet in dat hij er beter over kan zwijgen omdat ze hun oordeel zouden vellen en dat oordeel zou heftig op hen terugslaan. Dit wil Thomas voorkomen en hij beheerst zich. Hij handelt wijs en licht alleen de sluier op. Hij zegt: *Als ik één van deze woorden zeg die Hij tegen mij sprak, zullen jullie stenen nemen en naar mij werpen; en vuur zal uit de stenen komen en jullie verbranden.*

Het is dus goed geen kwaad te spreken, niet te oordelen en voor je te houden wat agressie kan opwekken.

Theo Mensink

255. De Lichtbrenger in de duisternis

De inhoud van deze preek is gebaseerd op Openbaringen 21: 3b,4,5b,6b,7; 22:12,13,16b,17,20b en op de brief van Petrus aan Filippus (Codex VIII, Boek 2, pag. 132-134) uit de Nag Hammadi Geschriften

8 januari 2012

Lieve mensen

We vieren vandaag de openbaring van Christus. Deze openbaring werd gedaan door de drie wijzen uit het Oosten. De drie wijzen uit het Oosten kwamen de Lichtbrenger bezoeken na zijn geboorte.

Nu blijkt bovendien uit de 2^e lezing heel duidelijk dat de Lichtbrenger in de duisternis toen niet alleen in de kribbe lag, maar ook in ons woont.

In Openbaringen wordt het iets anders weergegeven, iets uitgebreider:

“Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.”

Duidelijke taal, zoeken hoeft niet meer. De locatie is bekend, God woont in de mens.

Toch is het vreemd dat zoveel mensen zoeken.

Dit komt omdat we allemaal zoeken naar “iets” dat onzichtbaar is. Je kunt God niet zien, niet horen, niet proeven, maar we kunnen God wel ervaren. Dit spoort ons aan met onze zoektocht door te gaan.

Het is net als met liefde, het is onzichtbaar, maar we kunnen het wel ervaren. En dus bestaat het. Zo is het ook met God.

We zoeken naar de zin van het leven, terwijl de oorsprong van het leven in ons is.

Daar waar de oorsprong is, is ook de zin te vinden. We willen niet doelloos door het leven gaan. We willen graag zin geven aan het leven.

Op het moment dat we het leven zelf zin willen geven lopen we de kans dat we er naast zitten.

Je moet het omdraaien, laat God de zin aan jou leven geven.

God is niet alleen de levenschenker, maar ook de zingever. Als je afstemt op God in jezelf, dan wordt de zin van het leven steeds duidelijker.

Als je de juiste zender op radio of TV te pakken hebt dan stemt dat tot tevredenheid.

Als je dorst hebt moet je drinken. Dus sta je op om drinken te pakken.

Als je geestelijke dorst hebt, dan moet je gaan drinken uit de geestelijke wateren. Die wateren stromen in je binnenkamer, in je hart.

Als je behoefte hebt aan Licht, ga dan naar je binnenkamer, daar woont de Grote Lichtbrenger.

Zoeken hoeft niet langer, afstemmen wel.

Om ons dit duidelijk te maken kwam Jezus. Kort daarna kwamen de drie wijzen uit het Oosten om Hem te begroeten. Zo ging de boodschap de wereld in, dat er een bijzonder mens geboren was, om ons echt de weg te wijzen. Onze levensweg.

Profeten hebben zijn komst voorspeld. Johannes de Doper heeft zijn komst voorbereid. De drie wijzen maakten zijn komst openbaar. Daarna wees Jezus ons de weg. Een heel mooi voorbeeld van marketing, op goddelijk niveau.

Jezus ontwikkelde zich tot de Christus en werd op die manier de Lichtbrenger voor de mensheid. Hij ziet nog steeds niets liever dan dat wij ook Lichtbrengers worden. Daarvoor is hij gekomen. Door Lichtbrenger te worden maken we duidelijk dat we zijn boodschap begrepen hebben en doen we wat hij ons heeft aangereikt.

Hier is inzet voor nodig. Dit blijkt ook uit de woorden in Openbaringen: *“Wie overwint zal dit alles krijgen”*. Het gaat niet zomaar, het kost moeite.

Haal bij het nemen van die moeite gerust het onderste uit de kan. Je krijgt niet het lid op de neus. In tegendeel, je zult nooit meer dorst hebben. En nog mooier, je wordt een Lichtbrenger voor de wereld. De beloning is dus geen lauwerkrans, medaille of bokaal. Het is blijvend van aard en heeft de goddelijke eigenschap zichzelf te schenken.

God schenkt zichzelf namelijk via de mens. Meewerken aan dit schenken is de mooiste taak die een mens op zich kan nemen. Dit is de diepere zin van religie. Verbind je vaak met God en schenk uit de goddelijke bron.

Theo Mensink

254. Een Nieuw Jaar

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II. Boek 2, logion 4, 5, 10, 17, 18 en 51) uit de Nag Hammadi Geschriften en op het Evangelie van Matheus 5: 14, 16; 6:1-3, 19-22a; 5:48.

1 januari 2012

Lieve mensen

De tijd tussen Kerst en Nieuwjaar is voor veel mensen een periode van reflectie. Met vragen als: hoe heb ik het gedaan en wat wil ik anders doen. Of, en toch moet het beter kunnen.

En wat horen we nu in de 1^e lezing: *“Jezus zei: Een man, oud van dagen, zal niet aarzelen om een kind van zeven dagen oud te vragen over de plaats van het leven, en hij zal leven.”*

Dit klinkt niet erg logisch. Als we het bekijken vanuit de joodse traditie dan valt er een ander licht op. In de joodse cultuur was het gebruikelijk om jongentjes op de achtste levensdag te besnijden. Het is een handeling die er op duidt dat een kind dat incarneert op een bepaald moment zijn kennis van het goddelijke verliest en verder gaat op basis van zijn menselijke natuur.

Dus als kind heb je nog toegang tot alle kennis. Zo'n wezen weet alles, dus moet je die vragen waartoe het leven dient. Maar een baby van 7 dagen kan niet spreken. Dus betekent het iets anders.

Het kind waarop gedoeld wordt zit in iedereen, binnen in je. Zorg dat je daar weer contact mee krijgt. Dan ontvang je inzicht over het leven en het doel daarvan. Dan kun je weer worden als een kind, verbonden met de eenheid waar je oorspronkelijk deel van uitmaakte.

Het is de aardse sluier die je weg moet nemen om te zorgen dat je opnieuw kind wordt, weer helder ziet.

Als je die sluier wegneemt zal al het verborgene geopenbaard worden.

Wacht niet totdat dit gebeurt, maar neem zelf het initiatief, daarmee verdwijnt de sluier. Dan handel je als *een man, oud van dagen*: als een wijs mens.

En wat bevindt zich achter die sluier; *het licht der wereld*.

En waaruit bestaat die sluier? Die sluier bestaat uit een aantal componenten:

- uit energiepatronen die ontstaan zijn door in te gaan tegen de goddelijke wetten; je karma.
- uit energie van onverwerkte emoties.
- uit energie die bestaat uit opgeslagen verdriet
- uit energie die bestaat uit stress.
-

Die sluier kan de mens zelf oplossen door innerlijke schoonmaak. Iemand anders kan dit niet voor jou doen. En als je dit doet op jouw persoonlijke spirituele pad dan komt jouw Licht te voorschijn. Dan zul je leven.

In het evangelie van vandaag horen we dat het de bedoeling is dat we ons Licht tonen, zoals een baby zijn of haar straling toont in de eerste dagen na de geboorte.

In alle onschuld ligt een baby te Zijn.

Het gaat om die kwaliteit die in ons allemaal aanwezig is.

Een leven zonder sluier is een leven in geluk en in spontane dienstbaarheid ten gunste van velen.

Het evangelie eindigt met een mooie aanwijzing wat dit betreft.

“De innerlijke lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”

Volmaaktheid ontstaat stap voor stap door het wegnemen van de aardse sluier.

Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar kan daarom zijn: het bewust werken aan het wegnemen van de eigen sluier.

Ik wens u allen daarmee een gezegend jaar toe.

Theo Mensink