

Leidende gedachte: Zelfvergetelheid

Eerste lezing alternatief II

De Drievoudige Verhandeling (Codex I, Boek 5, pagina 79, 80 en 90).

De dingen die ontstonden uit het arrogante brein lijken op de volheid van God waarvan zij de evenbeelden zijn. Maar het zijn schijnbeelden, schaduwen en lege illusies van de Logos. Zij komen voort uit ijdele gedachten en zijn producten van niets.

Daarom ook zal hun einde zijn als hun begin: komend uit dat wat niet bestond zullen zij terugkeren tot dat wat niet zal zijn.

Maar in hun eigen ogen zijn zij groot en machtig, en machtiger en mooier dan de namen die gegeven worden aan datgene waarvan zij de schaduwen zijn.

Als nabootsing zijn ze mooi want het aanschijn van een schijnbeeld ontleent zijn schoonheid aan dat wat het weerspiegelt.

Zij geloofden dat zij de enige wezens waren die op zichzelf bestonden en zonder begin waren, aangezien zij niets anders zagen dat hen voorafging.

Deze beelden wilden elkaar overtreffen in hun ijdele eerezucht. Zij zijn afbeeldingen van de dingen die verheven zijn. Zij werden gedreven door een begeerte naar macht over elkaar. Nu was hun gedachte niet onvruchtbaar. Alles wat zij bedachten werd tot zonen en alles wat ze bedachten werd hun nageslacht - als krijgers, oproerkraaiers, onruststokers, als machtswellustigen.

Toen het onvolkomene verlicht was geworden begon zijn intrede in de volheid. Het ontsnapte aan hen die hem eerst in verwarring hadden gebracht. Het onvolkomene maakte zich van hen los en ontdeed zich van het arrogante denken.

Tweede lezing

De Drievoudige Verhandeling (Codex I, Boek 5, pagina 120 en 131).

Gedachten die zijn voortgebracht uit de begeerte naar macht, maar die eer zullen bewijzen aan de Heer der

Heerlijkheid en die hun toorn zullen opgeven, zij zullen voor eeuwig beloond worden voor hun nederigheid. Zij echter, die trots zijn op hun eerzucht en die tijdelijke eer en glorie beminnen, en vergeten dat het maar voor een bepaalde periode en tijd was dat zij met macht waren bekleed, zij zullen veroordeeld worden om hun onwetendheid en dwaasheid. Ook zij die voortgebracht zijn uit een begeerte naar macht, die dus het zaad van de machtswellust in zich hebben, zullen de beloning ontvangen voor hun goede daden, voor zover zij goed gehandeld hebben en geneigd zijn tot het goede. Zij zullen het eeuwig koninkrijk beërven, wanneer zij openlijk het verlangen te kennen geven om afstand te doen van hun ijdele, wereldse ambities en zij zich houden aan het gebod van de Heer der heerlijkheden in plaats van te streven naar tijdelijke eer.

Overweging

Op deze tweede zondag van de advent is de leidende gedachte zelfvergetelheid. Het vergeten van het zelf, het ik. In Lukas 9 zegt Jezus: "Zo iemand achter Mij wil komen, die verlochene zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen, maar wie zo zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het behouden." In de tweede lezing wordt het zelfde met wat andere woorden gezegd. Als je trots bent op je eerzucht en tijdelijke eer en glorie beminnen, zij zullen veroordeeld worden om hun onwetendheid en dwaasheid.

Zelfvergetelheid is niet zomaar een leidende gedachte in deze periode van voorbereiding op het feest van de geboorte van het Licht. Het is een essentiële stap in de voorbereiding van de geboorte van het Licht in de mens. Het Licht dat alleen geboren kan worden in een leeg huis. Je zelf leeg maken, het huis gereed maken voor de ontvangst van dat Licht, betekent dat je je streven niet meer moet richten op tijdelijke geneugten en geestelijke genoegens. Je streven moet zich gaan richten op het komende innerlijk licht.

Niet meer vertrouwen op je verstand, je redematies, niet proberen het te vinden het lezen van eindeloos veel boeken,

maar bij alles wat je doet je richten op het komende innerlijk licht. Dat kan aanvoelen als een duistere nacht, een nacht voor de zintuigen die je binden aan de wereld. In die nacht kan de ziel op weg gaan. Je kruis dagelijks opnemen, is niet alle ellende van de wereld dragen, maar nederig en standvastig blijven dienen, doorgaan op de ingeslagen weg, ook als je er soms niets bij voelt, er geen genoegens aan ontleent. In die nacht is niet langer het zelf aan het werk, maar daar wordt je getransformeerd, is God aan het werk op een geestelijke manier zodat je Gods Licht kan ontvangen.

Vaak wordt de nacht gezien als iets waar je alleen en verlaten in bent, maar in die nacht, die duistere nacht, duister voor je zintuigen, voor je denkvermogen, daar in die duister nacht, midden in het zwijgen, komt van bovenaf, van de koninklijke troon, een verborgen en machtig woord en uit de nacht verrees de dag.

In gezang 199 zo mooi verwoord "Gij hebt uw machtig woord gesproken en uit de nacht verrees de dag. Gij hebt der slaven boei verbroken, waarin de geest geklonken lag."

Ook al is de nacht duister, heb geduld en reik naar de uitgestoken hand van de Heilige Geest. De geboorte van het Licht is aanstaande.