

Lieve mensen

Als de dingen in het leven niet gaan zoals we zouden willen, dan zoeken we de oorzaak meestal buiten ons zelf; soms bij andere mensen en soms bij de maatschappij.

Door dit te denken komen we niet verder.

Er is iets anders dat wel helpt en dat is vertrouwen in God.

Een mens gaat vertrouwen op God als hij in de gaten krijgt dat een aantal zaken tot stand wordt gebracht dat wij zelf niet kunnen regelen.

En dit zijn zaken die voor zo ver wij beseffen niet door anderen gedaan kunnen worden.

De ontwikkelingen op aarde zijn gericht op evolutie.

Evolutie is het grondthema van Gods plan.

De invloed van God in ieder van ons is gericht op ontwikkeling naar een hoger niveau.

Als we aandacht geven aan onze intuïtie, dan komen we er achter wat past in onze eigen evolutie.

Intuïtie wordt ons namelijk aangereikt vanuit de eigen goddelijke bron.

Intuïtie komt van binnen en niet van buiten.

Geef je gehoor aan de signalen die uit je innerlijk omhoog komen dan ga je met de stroom van het leven mee.

Dan gaan de dingen in je leven zoals ze voor jouw het beste zijn, passend in jouw persoonlijke evolutie.

Omdat je leven goed verloopt, ontstaat er een gevoel van dankbaarheid.

Die dankbaarheid versterkt de verbinding met God in je zelf.

Omdat die verbinding sterker wordt vang je de signalen van je intuïtie eerder op.

Daardoor groeit het vertrouwen in God.

God is in staat alles voor elk individu te regelen en tegelijkertijd voor alles dat bestaat.

Om alles te regelen voor iedereen en voor het geheel is inzicht nodig in de totale evolutie.

Dat inzicht hebben wij als mens niet.

Luisteren naar je intuïtie zorgt er voor dat jouw inzicht in de evolutie toeneemt.

Daarom is het goed aandacht te geven aan je intuïtie.

Hoe meer mensen dit doen, des te soepeler functioneert de samenleving.

Theo Mensink