

585. Hemelvaart.

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de Verhandeling over de Opstanding (Codex I, Boek 4, pag. 44 en 45) en op het Evangelie van de Waarheid (Code I, Boek 3, pag. 41 en 42) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

2 juni 2019

Het is de bedoeling van elke religie de mens terug te verbinden met God.

Dit terug verbinden vindt in de mens plaats, door zijn inzet, begeleid door zijn innerlijk.

Binnen godsdiensten wordt dit proces ondersteund door rituelen en ceremoniën.

Dit zijn uiterlijkheden.

Waar het om gaat is dat we ons bewustzijn (onze geest) verheffen tot een steeds hoger niveau.

Daardoor kom je in een nauwer contact te staan met God.

Dit nauwere contact met God is te zien als het proces van vergoddelijking.

Wij zijn, net als Jezus, zo geschapen dat wij het goddelijke in ons zelf kunnen realiseren.

Wij zijn allemaal kinderen van God en dus kunnen wij hetzelfde bewustzijnsniveau bereiken als Jezus.

Zijn onderricht was daarop gericht.

De Nag Hammadi Geschriften duiden daar nog duidelijker op dan de inhoud van het Nieuwe Testament.

In geschriften van alle grote godsdiensten vind je de mogelijkheid het goddelijke te realiseren terug.

Door de tand des tijds is dit aspect voor een belangrijk deel in verval geraakt.

Het meest essentiële aspect van “ het terug verbinden met God “ is vrijwel geheel verloren gegaan. Met als gevolg dat maar weinig mensen vervulling van het leven bereiken.

Vandaag vieren wij de hemelvaart van Jezus.

Daar gaat het niet alleen om. Wij zullen ooit onze eigen hemelvaart meemaken, dat is ons reële vooruitzicht.

Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat de weg die we daarvoor moeten gaan via onze “binnenkamer“ verloopt.

Het met je geest verblijven in je binnenkamer zorgt voor zuivering van het lichaam, het denken en het gevoelslichaam.

Dit proces maakt het uiterlijke gelijk aan het innerlijke en voert tot innerlijke vrede.

Door het bereiken van die vrede wordt de verbinding met God compleet.

Als we deze essentie van het christendom volledig beseffen dan brengt dat de diepere betekenis van hemelvaart weer terug.

De hemelvaart van elk mens voltrekt zich in de mens zelf.

Theo Mensink