

Lieve mensen

De grondslag van het christendom is in der tijd gelegd met de doop van Jezus in de Jordaan. Jaren later heeft Jezus zijn werk op aarde met Pinksteren afgerond.

Na zijn hemelvaart daalde Gods Geest met Pinksteren neer op de apostelen en schonk hen het vermogen om in andere talen te spreken.

Op die manier waren zij in staat om de boodschap van Jezus door te geven aan mensen in de omliggende landen.

Zijn boodschap was: *wordt volmaakt zoals de Vader in de hemel volmaakt is.*

Hij voegde daaraan toe: *ga naar uw binnenkamer en ontmoet daar de Vader, de Vader die in de hemel is.*

In die binnenkamer bevindt zich de goddelijke bron van elk mens.

Jezus maakte daarmee duidelijk dat God in de mens aanwezig is.

De aanwezigheid van God in de mens maakt het voor ons mogelijk om het hoogste niveau van ons mens-zijn te bereiken.

Dit hoogste niveau wordt bereikt door geestelijke ontwikkeling.

De weg voor geestelijke ontwikkeling is de weg naar de eigen goddelijke bron.

Door regelmatig binnen te gaan in die goddelijke bron verandert de aard van onze menselijke geest in de aard van de goddelijke geest.

Dat leidt tot volmaaktheid.

Elk jaar met Pinksteren wordt vanuit de Heilige Drie-eenheid Licht naar de mensheid gezonden.

Om zo goed mogelijk gebruik te maken van die stroom van Licht is het verstandig om er voor te zorgen daar ontvankelijk voor te zijn.

Dit kan door je in te zetten voor de eigen geestelijke ontwikkeling.

Dit wil zeggen, regelmatig contact leggen met God in je binnenkamer.

Theo Mensink