

587. Corpus Christi

23 juni 2019

Deze preek is gebaseerd op de Authentieke Leer (Codex VI, Boek 3, pagina 35) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

De eerste lezing van vandaag uit de Authentieke Leer eindigt met de volgende zin:

Aan het Licht behoort de glorie en de kracht en de openbaring in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Met het Licht wordt Het Eeuwige bedoeld dat altijd heeft bestaan, nu bestaat en altijd zal bestaan.

Uit dat Licht is alles voortgekomen in het Universum.

In de Authentieke Leer wordt over de ziel gesproken, daarmee wordt de geest bedoeld.

De geest van de mens is op zoek naar zijn bestemming en vindt ook zijn oorsprong.

Beide zijn Licht.

Elk mens zoekt in zijn laatste incarnatie naar het goddelijke Licht.

En als hij dat gevonden heeft hoeft hij niet terug te keren op aarde, zijn taak is volbracht.

Hij heeft zijn bewustzijn tot Eenheidsbewustzijn ontwikkeld.

Dit is het hoogste niveau dat een mens kan bereiken.

Theo Mensink