

*Deze preek is gebaseerd op het geheime Boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pagina 1-2) uit de Nag Hammadi Geschriften.*

Lieve mensen,

Johannes ontving na het vertrek van Jezus een openbaring.

In die openbaring opende zich boven hem de hele schepping in een stralend Licht en de wereld beefde.

In dat Licht zag hij een kind dat veranderde in een oude man en daarna in een vrouw.

Johannes was verbaasd.

In die verbazing sprak Christus tot hem.

*“Johannes waarom ben je zo verbaasd?*

*Ik ben het, de ene die altijd met jullie is.*

Christus gaf hem daarna uitleg over Het Eeuwige zodat hij daarna op zijn beurt daarover uitleg over kon geven aan zijn tijdgenoten.

Het Eeuwige is de oorsprong van alles.

Het is het Licht waar alles uit is voortgekomen.

Dat Licht bestaat uit trillingen van zachtheid, liefde en kracht.

Uit de combinatie van zachtheid en liefde is Christus ontstaan.

De combinatie van liefde en kracht is God.

Door Christus is alles ontstaan dat gemanifesteerd is.

In elk mens is Christus en God aanwezig.

Het is door die aanwezigheid dat wij een hoog bewustzijn kunnen ontwikkelen.

Dit hoge bewustzijn stelt ons in staat alle goddelijke wetten te verstaan en te leven volgens die wetten.

Inclusief de hoogste wet, de wet van Liefde.

Dat maakt ons tot kinderen van God.

Want God is Licht en Liefde.

Theo Mensink