

Lieve mensen,

In liefde aandacht geven aan de ander is de zuiverste vorm van aandacht.

Eenvoudig omdat die manier van aandacht doortrokken is van liefde en dus uit het hart gegeven wordt.

Aandacht op die manier heeft een helende invloed.

Tijdens de consecratie in de Mis schenkt Christus ons Licht op liefdevolle wijze.

Omdat het op liefdevolle wijze gebeurt dringt het diep door en werkt het helend op ons hart.

Het uit zich bij ons omdat we merken dat we stil worden van het Licht dat ons geschonken wordt.

Die stilte brengt ons dichterbij God in ons zelf.

Dichterbij God betekent ook dat wij de liefde van God meer ervaren.

Dit ervaren loopt via ons gevoel.

Op zo'n moment wordt duidelijk dat God via ons gevoel met ons communiceert.

Als dit gebeurt neemt de liefde van God in ons toe.

Elke keer als de liefde van God toeneemt komen we dichterbij het Koninkrijk der Hemelen.

Dit is het Rijk waar Liefde koning is.

Het ontvangen van het Koninkrijk der Hemelen staat gelijk met het volledig doortrokken worden van de Liefde van God.

Theo Mensink