

*Deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Maria Magdalena (Berlijnse Codex I, pag. 8)*

Lieve mensen,

Het thema van deze zondag is: God als Vrede

In het evangelie dat zojuist is voorgelezen citeert Maria Magdalena de Verlosser.

Zij spreekt over Jezus de Gezegende.

De Gezegende groette de discipelen met de woorden “Vrede zij met jullie.

Brengt Vrede voort”.

Let er op dat jullie niemand misleiden door te zeggen:

“Zo is het “, want de Zoon des mensen woont in jullie binnenste.

Toen ik dit las dacht ik aan de taak die de Vrij-Katholieke Kerk op zich genomen heeft.

De VKK heeft zich vanaf haar ontstaan voorgenomen iedereen volkomen vrij te laten in zijn geloof. Dit is heel essentieel voor de geestelijke ontwikkeling van elk mens.

Op die manier wordt voorkomen dat de innerlijke ontwikkeling van elk individu niets wordt opgelegd dat niet strookt met zijn overtuiging.

En ook niet strookt met zijn binnenste.

In zijn binnenste woont immers de Zoon des Mensen; Christus.

Maria Magdalena zegt over Christus: Volg die Zoon.

Die Hem zoeken, zullen Hem vinden.

Het is de taak van de geestelijken de blijde boodschap van Christus te verspreiden.

Die boodschap is dat God in ons woont om daarmee duidelijk te maken dat de volle Waarheid daar gevonden kan worden.

Die boodschap is het evangelie van het Koninkrijk.

De discipelen krijgen de boodschap van Christus mee: Ga zo heen en verkondig die boodschap.

Die boodschap wordt nog steeds aan elke priester meegegeven die gewijd wordt.

Christus zegt daarom tegen de discipelen: leg geen andere bepaling op dan die welke ik jullie heb gesteld.

En vaardig geen wet uit, zoals de wetgever, opdat jullie daar geen gevangenen van worden.

Het is goed om daarbij te beseffen dat een religie tot doel heeft de mens innerlijk te bevrijden en niet om hem te belemmeren.

Theo Mensink