

592. In jullie woont het licht dat nooit dooft.

28 juli 2019

Deze preek is gebaseerd op het evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 32 en 33) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

Twijfel er niet aan dat het licht in je woont.

Twijfel vormt meestal aanleiding dat je gaat dwalen.

Dwalen vertraagt je op het pad dat je naar het doel brengt.

Blijf standvastig in het vertrouwen dat het licht in je nooit dooft.

Nooit doven betekent dat het Eeuwig is.

Van tijd tot tijd wordt de mens getest en af en toe ook beproefd.

Dit is nodig om het vertrouwen in het inwonend licht te versterken.

Het is ook nodig om het vertrouwen onwankelbaar te maken.

Pas als het onwankelbaar is stroomt het licht op volle kracht.

Dan is de mens in staat zich volledig in te zetten voor de medemens; om standvastig te dienen.

Standvastig dienen is niet omdat het zo hoort, maar omdat je het vanuit je innerlijk wilt doen; vanuit je hart.

Je dient anderen het best door hen de Waarheid op liefdevolle wijze te vertellen want daar heeft iedereen die zoekt behoefte aan.

Dit komt tot uitdrukking in de 1e lezing waar wordt gezegd

“ Spreek over de Waarheid met hen die er naar zoeken “.

Daarmee dien je de ander met liefde.

De ander kan dan weer het licht in hem zelf ontsteken en komt innerlijk weer tot leven.

En leven is nodig om groei door te maken.

Theo Mensink