

**593. De leidende gedachte is zuiverheid  
Maar de vraag is hoe zuiver je jezelf?**

**4 augustus 2019**

Lieve mensen

In de lezingen voor vandaag uit de Nag Hammadi Geschriften van Sylvanus staat op een moeilijke manier aangegeven hoe je jezelf moet zuiveren.

De nadruk in de geschriften ligt op het leveren van een strijd om zuiverheid te bereiken.

Strijd leveren doe je met je gedachten en met beheersen van je daden.

Meestal ben ik het eens met Sylvanus.

Deze keer niet en heb ik daarom gekozen voor de standaard lezingen van het Epistel en Evangelie.

Mij becroop bij het lezen van de teksten van Sylvanus de gedachte dat strijd niet nodig is.

Het is eenvoudiger en meer doeltreffend om je eigen zuiverheid te vergroten door je aandacht te brengen naar je goddelijke bron.

Naar de bron waar God aanwezig is.

In die bron heerst liefde, licht en vrede.

Door je bewustzijn te verbinden met de stilte van de goddelijke bron neem je zonder strijd de kwaliteiten van God over.

Terwijl je die kwaliteiten overneemt worden je lichaam en je geest gezuiverd.

Van inspanning is geen sprake.

De zuivere goddelijke trillingen dringen door in je eigen menselijke geest en dat proces zorgt voor zuiverheid.

In je eigen hart waar God verblijft vindt geen strijd plaats.

Daar vindt transformatie plaats.

Die transformatie gaat geleidelijk.

War er voor nodig is, is verstillings van je innerlijk.

Deze verstillings vindt plaats tijdens de consecratie in de Mis.

Het licht van Christus zorgt op dat moment voor diepe stilte.

Dan vindt transformatie plaats die leidt tot zuiverheid.

Theo Mensink