

## 594. De behoefte van de wereld aan meer spiritualiteit

Lieve mensen

De wereld heeft behoefte aan meer spiritualiteit omdat het nodig is de huidige problemen op te lossen.

Het begrip spiritualiteit staat voor geestelijk leven.

De mensheid heeft behoefte aan geestelijk leven om daar uit te putten voor het oplossen van de dagelijkse gang van zaken.

Elk mens is een spiritueel wezen, een lichtwezen dat bekleed is met een fysiek lichaam.

De mens incarneert om hier op aarde ervaringen op te doen.

Het is de bedoeling dat we leren van onze ervaringen. Die ervaringen slaan we op en gebruiken die bij de volgende stappen in ons leven.

Elke ervaring is waardevol zowel de plezierige als de onplezierige.

Dit wordt niet bepaald door het waardeoordeel dat wij er aan geven.

Dit wordt bepaald door onze ziel.

Vaak zien we pas later de waarde van een bepaalde ervaring in.

Meestal zien we het niet als we de ervaring ondergaan.

Toch maken we gebruik van elke ervaring, omdat elke ervaring opgeslagen wordt in de geest.

Het is onze ziel die er voor zorgt dat we een bepaalde ervaring krijgen.

We krijgen die ervaring om van te leren. De ziel doet dit om ons te leiden op het pad van de eigen evolutie.

Sommige ervaringen zijn niet leuk, zelfs onplezierig of pijnlijk, toch komen we ze tegen.

Waar het om gaat is dat we er van leren.

Dit besef maakt het wellicht eenvoudiger om te aanvaarden dat de dingen gaan zoals ze gaan, ook als ze heftig en onbegrijpelijk zijn.

Als ze onbegrijpelijk zijn dan zegt de volksmond: “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”.

Daarmee aangevend, ik begrijp er niets van maar het zal wel nodig zijn.

Als het inzicht is doorgebroken dan groeit het besef dat we deze bepaalde ervaring nodig hadden om van te leren.

Het ondoorgrondelijke verdwijnt en we gaan met meer inzicht door het leven.

Ervaringen doen we op voor onze persoonlijke groei.

Persoonlijke groei staat gelijk aan evolutie en evolutie brengt ons op den duur bij volmaaktheid.

Dus als ons iets “overkomt” dat minder leuk is, bedenk dan dat de eigen ziel dat heeft voorbereid.

De eigen ziel vormt de schakel tussen onze goddelijke bron en ons lagere zelf.

De taak van onze ziel is ons begeleiden naar het bereiken van eenheid met God in ons zelf.

Dit werpt een ander licht op “narigheden” in ons leven.

Door ons dit bewust te zijn maakt het de weg open naar anders omgaan met het leven.  
Immers, onze ziel wil het zo. Alleen beseffen we het niet dagelijks.

Ons innerlijk is goddelijk van aard terwijl onze geest menselijk van aard is.  
Het is de bedoeling dat onze geest doortrokken wordt van het goddelijke.  
Om dit proces mogelijk te maken hebben we spiritualiteit nodig.  
Door groei van onze spiritualiteit neemt ons inzicht toe.  
Blijf daarom alert op alles wat er met je gebeurt in het leven.  
Zorg er voor dat je het doorgrond en wordt een wijs mens.  
Wijze mensen zijn in staat de problemen in de wereld op te lossen ten gunste van  
anderen.

Theo Mensink