

*Deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften (Codex I, Boek 2 pag. 8 en 9).*

Vertrouwen vormt een specifiek aspect binnen het geloof van de mens.

Op een bepaald moment in de ontwikkeling van je geloof is vertrouwen nodig om te blijven geloven.

De reden daarvoor is, dat waar je in gelooft is niet zichtbaar.

Het is wel voelbaar, maar in perioden van twijfel is het voelbare niet aanwezig.

Omdat het niet zichtbaar is, is vertrouwen nodig dat het bestaat en het doel bereikbaar is.

Het bereiken van het doel heeft alles te maken met de zin van het leven.

De zin van het leven wordt duidelijker als het innerlijk weten groeit.

De groei van het innerlijk weten hangt samen met de ontwikkeling van je bewustzijn.

Je bewustzijn wordt ontwikkeld door je te voeden met het bewustzijn van God.

Het bewustzijn van God is aanwezig in je eigen goddelijke bron.

In die bron lbevindt zich de mogelijkheid je zelf te verlossen.

Jezus zegt daarom in het Geheime Boek van Jacobus:

*...ook jullie kunnen het Rijk der Hemelen ontvangen. Als je het niet door gnosis verkrijgt, zul je het niet kunnen vinden.*

*Daarom zeg ik jullie: wees nuchter!*

*Laat je niet misleiden! Vele malen heb ik tegen jullie allemaal gezegd – en ook tegen jou alleen Jacobus -: verlos jezelf.*

Uit het *laat je niet misleiden* blijken twee dingen.

Het 1<sup>e</sup> is, heb vertrouwen in dat waarmee je bezig bent

en het 2<sup>e</sup> is, laat je niet afleiden van het doel waar je voor gekozen hebt.