

## 596. Ontloop je innerlijke godheid niet

25 augustus 2019

*De inhoud van deze preek is gebaseerd op twee lessen van Sylvanus uit de Nag Hammadi Geschriften (Codex VII, Boek 4, pag. 87 en pag. 109)*

Lieve mensen

In de beide lezingen die zojuist zijn voorgelezen geeft Sylvanus veel tips over wat je kunt doen om kennis en inzicht te vergaren op spiritueel gebied.

Je hebt het nodig om jezelf geestelijk te ontwikkelen.

Alles wat je op spiritueel gebied leert kan gunstig zijn voor anderen zodat zij niet op een dwaalspoor komen door het inzicht dat je hen aanreikt.

Besef dat je innerlijke godheid alles weet.

Daarom zegt Sylvanus: *“ontloop je innerlijke godheid niet, hij kan je veel wijsheid aanreiken door jezelf regelmatig met hem te verbinden”*.

Voor die regelmaat is discipline nodig.

Door regelmatig contact met God in je eigen hart neemt de liefde voor God toe.

Door te houden van God neemt je wijsheid toe, omdat God er voor zorgt dat je innerlijk weten toe neemt.

Toenemend innerlijk weten leidt er toe dat je aanbidding voor God groeit.

Ware aanbidding komt uit het hart en niet uit het denken.

Sylvanus zegt daarover: *“aanbidding uit het hart kenmerkt iedere ziel die God nabij is”*.

God aanbidden is een innerlijk proces, dat gebeurt in stilte, het is een uitwisseling van liefde tussen jezelf en God.

De kracht van die uitwisseling neemt toe door dit dagelijks te doen.

Van daar dat Sylvanus benadrukt dat het goed is discipline aan te leren.

Theo Mensink