

## 598. De feestdag van Maria geboorte

8 september 2019

Lieve mensen

In het evangelie van Lucas van vandaag wordt ons verteld over Zacharias en Elisabeth en de ontmoeting met Maria.

Zacharias en Elisabeth zijn de ouders van Johannes de Doper.

Elisabeth is een nicht van Maria.

Elisabeth was zwanger van Johannes toen Maria bij haar op bezoek kwam.

Bij de begroeting door Maria werd zij vervuld van Gods Geest.

Elisabeth wist dat Maria zwanger zou worden van de Messias die komen zou.

En zij begroette Maria om die reden met de woorden: *gij zijt gezegend onder de vrouwen* .

Haar baby , Johannes, sprong op in haar schoot. Johannes bevestigde daarmee dat hij op de hoogte was van de komst van Jezus.

Johannes en Jezus incarneerden in de zelfde tijd, kort na elkaar.

Johannes incarneerde om de komst van de Messias aan te kondigen.

Jezus incarneerde om de wereld duidelijk te maken hoe de mensheid zich kon bevrijden van de problemen die heersten.

Elisabeth prijst Maria omdat zij gelooft dat de Messias via haar zou komen.

Dit getuigt van groot geloof aan de kant van Elizabeth.

Omdat Maria geloofde dat de Messias via haar zou incarneren kon in vervulling gaan wat reeds lang van te voren was aangekondigd door profeten in het O.T.

Maria dankt God spontaan in volle vreugde.

Zij voegt daar aan toe, dat zij dankbaar is dat God haar nederigheid gewaardeerd heeft, waardoor het moment zou aanbreken waarop Jezus zou incarneren om Zijn opdracht uit te voeren.

Zij is daar zo van overtuigd, dat ze spontaan toevoegt: *van nu af prijst elk geslacht mij zalig*.

Zij beseft dat God er voor gezorgd heeft dat zij zich zo ver kon voorbereiden dat ze nu haar taak op zich kan nemen.

De taak om Jezus op te voeden tot zelfstandigheid.

Haar hart is vol vreugde en dankbaarheid. Het is duidelijk voor haar dat God zich aan de belofte houdt om de Messias te laten komen.

Zij deed haar toebedeelde plicht.

Dit wil zeggen, zij deed dat wat ze zich had voorgenomen in dit leven.

Dat wat haar voor haar incarnatie was toebedeeld, met haar instemming.

Haar nederige levenshouding maakte haar geschikt om deze taak op zich te nemen.

De kwaliteit van haar hart was van hoog niveau.

Op deze zondag vieren wij haar geboorte uit dank voor wat zij gedaan heeft in haar leven 2000 jaar geleden.

Kortom: zonder Maria geen christendom.

Daarom dragen wij deze mis vandaag aan haar op.

Want haar Zoon heeft ons de weg gewezen naar volmaaktheid.

Het is aan ons die Weg te gaan.

Theo Mensink