

*Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 33)*

Lieve mensen

Maak er een gewoonte van goede werken te doen.

In het Evangelie van de Waarheid worden een aantal voorbeelden gegeven van wat wordt verstaan onder het doen van goede werken.

Als iemand de Waarheid zoekt, spreek met die persoon over de Waarheid.

Reik kennis aan voor hen die een misstap begaan.

Wrijf de misstap niet dieper in, maar bied steun door kennis.

Gebruik daarbij je wijsheid.

Dit is gunstig voor de ander en je neemt daardoor zelf in wijsheid toe.

Besef dat wijsheid van de Vader komt.

Door het aanreiken van wijsheid doe je de Wil van de Vader.

Wijsheid komt uit goddelijke bron.

Verbind je daarom met je goddelijke bron, om vanuit wijsheid te spreken en te handelen.

Doe dit altijd liefdevol want ook dat is wijs.

Toen Het Eeuwige zijn scheppingswerk begon schiep hij eerst twee bijzondere energieën:  
zachtheid en liefde.

Deze twee verbonden zich met elkaar.

Samen zijn zij de grondslag voor wijsheid.

Wijsheid vormt de basis voor goede werken.

Het streven naar wijsheid is in ons gelegd.

Ons hart is zonder rust totdat het vrede vindt in Het Eeuwige.

In het hart waar Het Eeuwige verblijft vindt het volmaaktheid.

Theo Mensink