

*Deze preek is mede gebaseerd op de Lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 112 en 114) uit de Nag Hammadi Geschriften.*

Lieve mensen

In de eerste lezing van vandaag wordt het vernieuwen van het hart in een breder verband getrokken.

Over het hart van de mens wordt niet gesproken.

Sylvanus zegt het als volgt:

*Het hemelse leven wenst alles te vernieuwen, om al wat zwak is, en ook iedere zwarte karaktertrek, te doen verdwijnen.*

Met daaraan toegevoegd:

*Om iedereen met grote helderheid te laten stralen.*

*Om zo de orde van Het Eeuwige met grote luister zichtbaar te maken.*

Om met grote helderheid te kunnen stralen is alleen mogelijk via het hart.

Daarvoor moet het hart met liefde gevuld zijn.

Het hart van de mens vult zich – door eigen inzet van de mens – met liefde vanuit de goddelijke bron.

Zowel de liefde als de kracht van God zijn daarvoor de voedingsbodem.

Het is uit de tekst van Sylvanus overduidelijk dat wij mensen er voor moeten zorgen om de orde van Het Eeuwige met grote luister zichtbaar te maken.

Dit is de betekenis van een goddelijk instrument worden.

Alle goddelijke instrumenten samen zorgen er voor dat de luister van de orde van Het Eeuwige zichtbaar wordt.

Theo Mensink