

601. Al hetgeen Eeuwig is, is de Werkelijkheid
Het is ook de feestdag van de Aartsengel Michael
Daarom is de kleur Wit

29 september 2019

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Philippus (Codex II, Boek 3, pag. 86, strofe 101) en op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, pag. 46, 41-42 en 47; logion 76, 50 en 82) uit de Nag Hammadi Geschriften.

De leidende gedachte van vandaag is. Al hetgeen Eeuwig is, is de Werkelijkheid.

De eerste lezing van vandaag begint met:

Als iemand een kind van het bruidsvertrek wordt, zal hij licht ontvangen.

Dit betekent dat als iemand een mens wordt dat spiritueel gezien één wordt met Christus hij het licht dan zal ontvangen.

Met Christus wordt hier bedoeld, Hij die is voortgekomen uit de lichtvonk die Het Eeuwige aan de Oermoeder schonk en haar daarmee bezwangerde.

Christus is de gene die alles gemanifesteerd heeft dat gemanifesteerd zou worden.

Die persoon ontvangt het zuivere Licht dat de mensheid zal verlichten.

Die mens is één geworden met het goddelijke.

Hij is een heilig Licht, een Heilige.

In de tweede lezing van vandaag gaat Jezus daar verder op in.

Jezus spreekt over Het Koninkrijk van de Vader en vergelijkt dit met een parel.

Een parel is een onveranderlijke schat, die blijft.

Jezus spoort allen aan dit onvergankelijke te verwerven.

Zodat je één wordt met Christus en dus Het Koninkrijk van de Hemelen in gaat.

Dan besef je dat al hetgeen Eeuwig is de Werkelijkheid is.

Dit is de leidende geachte van vandaag.

Theo Mensink