

*Deze preek is gebaseerd op het evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, pag. 45, logion 70 en 67) en op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 87)*

Lieve mensen

In de tweede lezing van vandaag is Jezus heel duidelijk over waar we onze aandacht op moeten richten om geestelijk te groeien

Hij zegt in het evangelie van Thomas in logion 70:

*Als jullie verwerven wat in je zelf is, zal wat je hebt je redden.*

Zoek de antwoorden op vragen van geestelijke groei in je zelf.

Daarmee doelt hij op de grote waarde van het belang van de aandacht voor innerlijk weten.

Dit is weten op het niveau van het hart.

Daar leer je jezelf kennen en ook God.

Sylvanus geeft het belang van het vergaren van onderricht aan in de 1e lezing.

Door lering en onderricht te ontvangen op het geestelijk vlak ontwikkel je een kroon voor je innerlijke gids.

Die innerlijke gids is God.

Het gaat om het leren kennen van de kwaliteiten van God en het leven volgens goddelijke inzichten die je uit jezelf haalt.

Een aantal van die kwaliteiten van God noemen we in de akte van geloof.

We zeggen daarin: We geloven dat God Liefde is en Kracht en Waarheid en Licht.

Het zijn o.a. ook kwaliteiten die in ons aanwezig zijn.

We zijn immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Deze akte van geloof maakt de zin van het leven aan ons duidelijk en ook hoe we God het best dienen.

Door dat te doen naar ons beste vermogen ontvangen we Gods zegen waardoor vrede zich in ons hart ontwikkelt.

Als die vrede volledig is dan leven we het leven in overeenstemming met Gods Wil en dragen we bij aan de vervolmaking van het leven op aarde.

Theo Mensink