

Lieve mensen

In het evangelie van Johannes maakt Jezus de apostelen duidelijk dat hij de weg voorbereidt die zij te gaan hebben.

Hij was daar hier op aarde mee bezig toen hij onder hen leefde.

Terwijl hij daar mee bezig is en daar over spreekt maakt hij een stap naar de toekomst en legt uit dat hij daar later ook mee bezig blijft.

Daarbij doelt hij op het feit dat hij in alle mensen woont als Christus die is ontstaan uit de lichtvonk van Het Eeuwige die geschonken is aan de Oermoeder.

Christus heeft alle mensen gemanifesteerd en heeft zich zelf en God in de mens opgenomen.

Die zelfde Christus is op dat moment ook aanwezig in Jezus en de apostelen.

Door daar te verblijven kan hij – als Christus – invloed uitoefenen op hun geestelijke ontwikkeling als zij dat willen.

Hij zegt eenvoudigweg: *jullie weten waar ik heen ga en de weg is jullie ook bekend.*

De apostelen twijfelen daar aan en Thomas zegt ronduit; *we weten dat niet en kennen ook de weg niet.*

Jezus geeft daarop als antwoord; *Ik ben de weg de Waarheid en het leven.*

Die “Ik” is de Christus in hem.

Hem is Jezus.

Daarbij doelt hij op het feit dat hij op goddelijk niveau leeft,

de Waarheid kent

en die Waarheid ook leeft en de trilling is die het leven in stand houdt, volmaakt als de Vader.

De apostelen zien en ervaren zijn kwaliteiten (nog) niet.

Die zelfde apostelen zien en ervaren ook de kwaliteiten van God niet.

God gebruikt zijn volmaakte kwaliteiten op onzichtbare wijze voor de mensheid omdat Hij onzienlijk is.

Om dit te verduidelijken zegt hij tegen de apostelen: je ziet en ervaart toch hoe ik leef.

Dit betekent dat als je dit echt ziet en ervaart dan heb je daarmee het goddelijke in jezelf gerealiseerd.

Jezus zegt het met minder woorden:

*Wie mij ziet, ziet de Vader.*

Daarmee spoort hij ze aan hun bewustzijn te verhogen.

Want als dat hoog genoeg is dan zullen ze het zien en ervaren

en bereiken ze zelf de volmaaktheid.

Theo Mensink