

605. Innerlijke vrede

3-11-2019

Deze preek is gebaseerd op de Tweede Verhandeling van de Grote Seth (Codex VII, Boek 2, pag. 66)

Lieve mensen

De 2^e lezing van vandaag geeft inzicht in wie Christus is.

Het gaat hier om de Christus die is voortgekomen uit de Oermoeder en Het Eeuwige.

De lezing begint met: *“Aan degene die zich tot Christus wendt, de Zoon des Mensen, verschijnt Hij als een innerlijke kern, een gedachte en een Vader.”*

Dit kan alleen als het wezen van Christus in elk mens aanwezig is.

Daardoor is het mogelijk dat Hij zich als een innerlijke kern kan tonen of als een gedachte of als iemand die ons als een Vader leidt.

Degene die als Jezus op aarde kwam, heeft zich door eigen inzet tot Christus ontwikkeld.

Hij gaf daarmee een voorbeeld voor ons allemaal.

Aan de mensen van zijn tijd maakte hij duidelijk dat wij ons allemaal tot Christus kunnen ontwikkelen.

Dit was en is nog steeds de kern van zijn boodschap.

Het is verstandig die boodschap ter harte te nemen.

Het is nog verstandiger er dat mee te doen wat hij aanreikte.

Door dat te doen bewandel je de weg die leidt tot het volledig Mens zijn.

Een mens die innerlijk vredig is;
een mens die innerlijk in harmonie is;
een mens die innerlijk liefde uitstraalt;
een mens die de Waarheid spreekt.

Bovendien bereik je door dat pad te bewandelen een hoog bewustzijn.

Werken aan je bewustzijn vormt de basis voor steeds meer innerlijk weten.

Hoe groter dit innerlijk weten wordt hoe meer je in staat bent oplossingen aan te dragen voor de ontwikkeling tot een betere wereld.

En daar is behoefte aan.

Want zoals de wereld nu functioneert is het niet zo als we willen.

Iets in ons zegt dat het beter kan.

De aard van de oplossingen komt op een steeds hoger niveau te liggen, als we werken aan het verhogen van ons bewustzijn.

Het kenmerk van die oplossingen is dat ze bevorderlijk zijn voor het welzijn van de hele samenleving.

Theo Mensink