

## 607. Het verdrijven van onwetendheid

24-11-2019

*Deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4 pag. 116) en op het Evangelie van Filippus (Codex II, Boek 3 pag. 83-84, strofe 97) uit de Nag Hammadi geschriften.*

Lieve mensen

Als je de 1e lezing goed verstaat zijn we hier allemaal om onze onwetendheid te verdrijven.  
We zijn op weg naar volledige wetendheid.  
Het is de bedoeling dat we alle goddelijke wetten verstaan.

Daarom bidden we elke Mis het gebed voor de vrede en zeggen daarin:  
Leid de mensheid tot het verstaan van Uw wetten en moge vrede en goede wil op aarde heersen.

In de 2e lezing staat:  
Als jullie de Waarheid kennen zal de Waarheid jullie vrijmaken.

Het kennen van de Waarheid houdt ook in dat we de Wet van de Liefde kennen.  
Dan is er geen drempel meer en kunnen we het Koninkrijk der Hemelen binnengaan.

Dit gebeurt als ons gedrag zodanig is dat we steeds in overeenstemming handelen met de Wet van de Liefde.

Theo Mensink