

## 608. Onderscheidingsvermogen.

1-12-2019

*Deze preek is gebaseerd op Het Corpus Hermeticum, onwetendheid aangaande God. (Traktaat 7, hoofdstuk 1 en 2)*

Lieve mensen.

De 2e lezing die zojuist is voorgelezen heeft op meerdere punten toelichting nodig: om duidelijk te maken dat de mens onderscheidingsvermogen nodig heeft en om te weten waar je dit vermogen kunt vinden.

De tweede lezing begint met het stellen; waarheen haast ge u, dronken als je bent. Met andere woorden, waarheen ben je op weg nu je niet weet waar je naar toe gaat. En je hebt de leer van onwetendheid uitgedronken, maar je staat al weer op het punt de onwetendheid op nieuw te volgen. Het oude pad weer te volgen.

Kom tot je zelf en wordt nuchter.  
Benader het leven met je hart.  
Bedenk wel dat het kwaad van onwetendheid de hele aarde overstroomt.

Het is de onwetendheid waardoor je ziel die in het lichaam woont te gronde gaat en daardoor niet de gelegenheid krijgt om samen met jou zijn doel te bereiken.

Pas op, laat je daarom niet door de kracht van onwetendheid meesleuren.  
Gebruik de tegenstroom die je naar je doel voert.

Ben je niet in staat het doel te bereiken dan geef ik het advies een gids te raadplegen die je de weg wijst naar de poort van het innerlijk weten.  
Een goede raad is de weg van meditatie op te gaan.  
Want die weg verruimt je innerlijk weten.

Meditatie maakt je vrij van onwetendheid en leidt je naar je innerlijke bron waar licht heerst.  
Ze leidt je naar Christus die in je woont.  
En via Hem naar Het Eeuwige.

Theo Mensink