

*Deze preek is gebaseerd op het evangelie van de Waarheid (Codex 1, Boek 3, pag. 32 en 33) uit de Nag Hammadi Geschriften*

Lieve mensen

Voor iedereen is het goed te beseffen dat in je het licht woont dat nooit dooft.

Dit betekent dat we eeuwigdurend leven en dus onsterfelijk zijn.

Dit zeggen we ook in het confiteor aan het begin van de Mis: *O God, Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen en tot een beeld gemaakt van Uw eigen eeuwigheid.*

Help hen die daar anders over denken uit de droom.

Zij beseffen immers niet dat hen het eeuwige leven geschonken is.

Zij zijn vergeten dat het goddelijke altijd in hen woont.

Lichamelijk sterft elk mens meerdere keren, maar geestelijk blijven we allemaal voortbestaan.

Daarom is het goed anderen duidelijk te maken dat het leven doorgaat na de fysieke dood.

Dit is overeenkomstig de Wil van de Vader.

Het Eeuwige leeft altijd en dat geldt ook voor de mens.

Vergeet dus niet dat het Zelf altijd in je woont.

Theo Mensink