

610. Uitleg door Jezus in 6 logia van Thomas 3 januari 2021

Het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, pagina 33,34, 35 en 42, logia 4, 5 10, 17, 18 en 51)

In het Evangelie dat vandaag is voorgelezen doet Jezus een aantal uitspraken die moeilijk te begrijpen zijn. Ik zal proberen die uit te leggen.

Jezus zei:

Een oude van dagen zal niet dralen om een kind van **zeven** dagen oud te vragen over de plaats van het leven; en hij zal leven.

Want velen eersten zullen de laatsten worden; en zij zullen tot één en het zelfde worden.

De eerste logia komt uit de Tora. Daarin wordt weergegeven dat de oude van dagen niet zal dralen een kind van 7 dagen oud over de plaats van het leven te vragen. Een kind van 7 dagen oud draagt alle kennis in zich en weet alles. Kent geen twijfel. De plaats van het leven is in het hart, daar waar liefde heerst daar heerst het volle leven.

Ken dat wat voor je aangezicht is en wat voor je verborgen is, zal je geopenbaard worden.

Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden.

Dat wat innerlijk aanwezig is kun je niet waarnemen en is dus niet zichtbaar, toch zal het aan je geopenbaard worden. Want er is niets voor de mens dat hem niet openbaar zal worden, als hij volledig Mens wordt.

Ik heb vuur op de aarde geworpen, en zie: ik waak er over tot het opvlamt.

Christus heeft niet voor niets het vuur op aarde geworpen. Wij mensen hebben dat nodig om tot inzicht te komen. Daarom zorgt hij er voor dat het opvlamt opdat wij er van leren.

Ik zal jullie geven wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord en wat geen hand heeft betast en wat niet is opgekomen in het hart van de mensen.

Hij maakt hen bekend met het transcendente. Dat is het gebied dat buiten het bereik van het zien is, het horen het tasten en het voelen. Dus buiten het bereik van de zintuigen en zelfs buiten het bereik van het denken. De mens kan de zintuigen en het denken overstijgen en afdalen in zijn eigen innerlijk en daar informatie op doen.

De leerlingen zeiden tot Jezus:
Zeg ons, hoe zal ons einde zijn?

Jezus zei:

Hebben jullie dan al het begin ontdekt, dat jullie naar het einde vragen?
Want daar waar het begin is, zal het einde zijn.

Gelukkig is hij die aan het begin staat; hij zal het einde kennen en de dood niet smaken.

Jezus vat hun vraag op als hoe zal het einde van het leven zijn en maakt duidelijk.

Je kunt binnen in je zoeken en daar beseffen wat het leven is, daar vind je ook het einde.

Als je dat doet zul je het hele leven begrijpen en het geheel bevatten en daardoor de dood niet smaken, je zult eeuwig leven. Je hoeft dan niet opnieuw te incarneren.

Zijn leerlingen zeiden tegen Hem:

Op welke dag zal de rust van de doden tot stand komen en op welke dag zal de nieuwe wereld komen?

Jezus zei tegen hen:

Wat jullie verwachten **is** gekomen, maar jullie herkennen het niet.

De rust van de doden zal komen als de mens alles ervaren heeft in het leven en de nieuwe wereld ontstaat als de liefde in allen aanwezig is.

Je bent niet in staat het te ervaren omdat je de totale liefde nog niet in je woont.

Samen gevat. Je hebt wat in je is nog niet ervaren omdat het buiten het waarneembare van de zintuigen ligt. Daartoe moet je werken aan de ontwikkeling van het "innerlijk weten".

Niet het weten via het denken maar het weten voorbij het denken dat wordt weergegeven met

*het begrip **transcendent**.*

Met zijn antwoorden maakt Jezus de Apostelen nieuwsgierig, zodat ze op zoek gaan het innerlijk weten. In het eigen hart vinden ze de antwoorden.

Theo Mensink