

Lieve mensen

Als we het over liefde hebben wil ik het liefst over het hoogste niveau van liefde spreken.
Dit is de liefde van God voor de mens.

Dit hogere niveau wordt duidelijk bij het lezen van het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften.

In dit boek schrijft Jacobus een brief aan een leerling van hem om hem te laten weten wat Christus aan hem en de apostel Petrus heeft uitgelegd.

Christus verschijnt aan de 12 leerlingen, 550 dagen na zijn opstanding.

Hij maakt hen duidelijk dat zij aan hun eigen verlossing moeten werken.

Daarna vraagt hij Jacobus en Petrus met hem mee te gaan.

Hij zegt ze op verschillende manieren hoe belangrijk het is om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan.

Om nog eens te benadrukken waar het om gaat zegt hij:

“Ga daarom op zoek naar de dood, zoals de doden leven zoeken; want waarna zij zoeken zal hun worden geopenbaard”.

Dit betekent: ga op zoek naar de dood zoals zij die geestelijk dood zijn zoeken naar het leven, want als je het echt wilt weten wordt het je innerlijk duidelijk gemaakt.

Jacobus en Petrus waren bijzonder dankbaar voor alles wat Christus hen openbaarde. Zij waren zo vervuld dat zij hun harten ten hemel omhoog zonden en de engelen hoorden zingen. Zij zongen met de engelen mee.

Daarna wordt het hen duidelijk dat het hun taak is om op aarde te blijven.

Het is hun taak om de goede boodschap te verkondigen, de boodschap dat elk mens het Koninkrijk der Hemelen kan ontvangen.

Het ontvangen van het Koninkrijk der Hemelen staat gelijk met het volledig doortrokken worden van de Liefde van God.

Daarvoor is het gewenst dat je contact legt met God die in je woont.

Door dit contact groeit de liefde in je.

Is die Liefde volledig ontwikkeld dan ga je vanzelf het Koninkrijk der Hemelen binnen.

Theo Mensink