

612. De doop van onze Heer

17-1-2021

De doop van onze Heer heeft plaats gevonden in de Jordaan. Het was een andere doop dan wij dat al jaren doen in onze kerk.

Johannes de Doper heeft Jezus gedoopt in de Jordaan. Hij doopte Jezus met Jordaanwater.

De sacramenten zoals wij die kennen zijn pas later ingesteld door Jezus Christus.

Wij dopen In de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest.

Elk mens dat gedoopt word, word lid van het Mystieke Lichaam van Christus. De mens die gedoopt wordt ontvangt een zalving met gezegende olie in de Naam van Christus daarbij wordt een engel aangeropen die deze mens zal voorgaan en volgen bij al zijn wegen.

De mens ontvangt een doopnaam en wordt gezalfd met Christus heilig Chrisma zodat Zijn kracht de dopeling voorgaat en leidt tot het eeuwige leven. Bij het ontvangen van de doopnaam wordt gebruik gemaakt van gezegend doopwater.

Deze wijze van dopen gaat verder dan de doop in de Jordaan. Johannes de Doper was een voorloper van datgene wat daarna door een geestelijke gedaan wordt in de kerk van Christus. Een priester ontvangt bij zijn priesterwijding de macht om sacramenten toe te delen.

Theo Mensink