

614. Verheerlijking van onze Heer

31-1-2021

Jezus Christus is het die het mens-zijn op zich heeft genomen en toch goddelijk is geworden.

De christus die ontstaan is door de Lichtvonk van Het Eeuwige dat geschonken is aan de Oermoeder, is bij het ontstaan van elk mens geschonken door de zelfde Christus die ons allemaal ondersteunt en in ons allemaal aanwezig is.

Bovendien maakt God die ook in ons woont het mogelijk om ons goddelijk te maken bij het ontwikkelen van volmaaktheid.

Dit gebeurt als we voor het laatst Het Koninkrijk der Hemelen binnen gaan.

Er ligt ons dus allemaal iets heel moois te wachten.

We staan daar niet steeds bij stil en toch is het ons voorland. Dit voorland bereiken we door volledige Liefde te worden in al onze daden, woorden en gedachten.

Vergeet daarbij niet dat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis.

We hebben alle eigenschappen van God in ons om goddelijk te worden.

In het epistel van vandaag hebben we gehoord dat vergetelheid m.b.t. God is ontstaan door God niet te kennen.

Het is gelukkig zo dat God vergetelheid m.b.t. God verdwijnt zodra we de Vader kennen.

Door God de Vader leren we de Vader kennen.

Dit ken-vermogen ligt in ieder van ons en is de blijde boodschap. Het zorgt er uiteindelijk voor dat er één volk zal ontstaan en één Herder.

Reden ook om de blijde boodschap te blijven verspreiden.

Theo Mensink