

615. Opdracht van onze Heer in de Tempel 7-2-2021

Tijdens de opdracht van onze Heer in de Tempel toen hij nog maar een kleine jongen was gebeurde er iets bijzonders. Zijn opdracht gebeurde op een sabbat.

Op deze sabbat waren de leraren, de priesters en de levieten in vergaderingen bijeen. Ze vroegen elkaar: *Waarom zijn we toch zo woedend geworden? Tenslotte kennen we toch de vader en moeder van Jezus. We kennen ook hen gedrag. We weten dat zij God vrezen.*

De grootste leraar onder hen nam Jezus in zijn armen en zei tegen Hem:

Laat uw dienaar in vrede gaan, Heer, want ik zie de redding die U voor alle mensen hebt gebracht: een licht om de heidenen te verlichten en de glorie van uw volk Israëls.

Dit betekent dat deze grote leraar de betekenis van de komst van Jezus in de wereld kende uit de mond van profeten.

Een andere leraar zegende Maria en Jozef en zei tegen zijn Moeder Maria: *“Ik heb goed nieuws over dit kind voor u.” Hij is voorbestemd om velen in Israël ten val te brengen, maar ook om velen te laten opstaan.*

Tegen Maria zei hij bovendien: *door uw eigen hart zal een zwaard van verdriet gaan.*

De grote betekenis van Jezus voor de wereld wordt duidelijk gemaakt lang voor zijn openbare leven begon.

Bovendien voorzag deze grote leraar de invloed van Jezus voor de mensheid.

Zelfs nu, 2000 jaar voor dat zijn daden groot zijn wordt dit aangekondigd.

Er is in onze tijd behoefte aan het zuiver maken van Zijn boodschap en Zijn daden.

Door onwetendheid is in de eeuwen na het vertrek van Jezus een deel van Zijn boodschap beïnvloed en negatief versluierd.

Dit is duidelijk geworden uit de vondst van de Nag Hammadi Geschriften die gevonden zijn in 1945.

Deze zijn volledig vertaald in de laatste decennia van de vorige eeuw. De vertaling is in 2010 binnen de Vrij Katholieke Kerk officieel

toegevoegd aan de Bijbel. Wij maken daar regelmatig gebruik van bij het voorlezen van de epistels en de evangeliën.

Theo Mensink