

In het evangelie wordt gesproken over Sophia, de moeder van de engelen en ook “de onvruchtbare, de wijsheid” genoemd en de metgezel van de Heer. Als zodanig heet ze ook Maria Magdalena.

Jezus hield op een andere wijze van deze Maria dan van de andere leerlingen, en hij kuste haar vaak.

De overige leerlingen zagen hoe hij van Maria hield en vroegen hem:

*“Waarom houdt u meer van haar dan van ons allemaal”*

Jezus antwoordde hun met de woorden:

*“Waarom houd ik niet van jullie zoals van haar?”*

Hij gaf hen een bijzonder antwoord om hen daarover te laten denken.

Wel, als een blinde en iemand die kan zien samen in het donker zijn verschillen ze niet van elkaar.

Maar als het licht wordt zal de ziende het licht zien en de blinde zal in het donker blijven.

Het zal duidelijk zijn dat Jezus de ziende is en dat Maria Magdalena de blinde is, de niet wetende.

Jezus wil Maria Magdalena, als vrouw, kennelijk evenveel inzicht bijbrengen als hem zelf. De andere leerlingen zijn mannen. Op die manier wil Jezus haar extra aandacht geven om op die wijze haar even veel aandacht te geven dan de mannen. Dat was in die tijd niet gebruikelijk in die streken.

Theo Mensink