

618. Onderscheidingsvermogen

De eerste lezing is gekozen uit Het Geheime Boek van Jacobus en benadrukt het belang van onderscheidingsvermogen. Jezus zegt daarin, *zolang ik nog bij jullie ben, let dan op mij en luister naar me.*

En als ik jullie verlaat, houd mij dan in herinnering.

Nogmaals doe ik een beroep op jullie.

Want ik openbaar mij aan jullie en bouw daarmee aan een huis dat voor jullie van groot nut zal zijn.

Jezus is nogal nadrukkelijk tegen de apostelen om er voor te zorgen dat zij niet gaan twijfelen over alles wat hij hen heeft aangereikt.

Hij gebruikt heel duidelijke woorden en geeft aan dat ze Het Koninkrijk der Hemelen in hen zelf niet tot een woestijn laten maken.

Gebruik je onderscheidingsvermogen en houd daar aan vast.

Dit geldt ook voor ons.

Het is van groot belang dat we allemaal vast houden wat Jezus hen vertelt heeft – en daarmee ook voor ons - over het Koninkrijk der Hemelen.

Als het in je hart duidelijk is geworden laat het dan niet meer ontglippen.

Je goddelijke bron heeft het je duidelijk gemaakt.