

620. De derde zondag van de 40 dagen tijd 7 maart 2021

Inzicht , mensenkennis

Lieve mensen,

De lezingen van de 40 dagen tijd zijn alle moeilijk te bevatten.

En dat terwijl de leidende gedachten deze week gericht is op inzicht; mensenkennis. De 2e lezing begint met

“ De onwetendheid is de moeder van alle kwaad. De onwetendheid is de voortbrenger van de dood”

Het betekent dat het niet weten de voortbrenger van alle kwaad is.

Het leidt tot vernietiging en zelfs tot de dood en niet tot begrip, en tot goddelijk inzicht.

Een mens die het goddelijk inzicht wel bevat, bevat de waarheid.

Hij zal volmaakt worden op het moment dat de ganse volmaaktheid openbaar wordt.

Meer waarheid is niet te bevatten.

Het eigen hart begrijpt de waarheid, de gevoelswaarde voelt de waarde 100% aan, terwijl het verstand het nog niet voor 100% begrijpt.

In het Evangelie van Filippus zegt deze het als volgt:

“Want de waarheid (met een kleine letter) is als onwetendheid: als ze verborgen is, rust ze in zich zelf, is ze nog niet actief, maar als de waarheid openbaar wordt, en men haar kent, wordt ze geprezen met het hart, op het niveau van het gevoel”

Omdat ze machtiger is dan onwetendheid en dwaling, verleent ze vrijheid”

Vrijheid duidt op het gevoelsniveau van het hart en niet op het inzicht van het denken van het verstand.

Filippus zegt daarover:

“Als jullie de waarheid kennen, zal die je vrij maken. De onwetendheid is als een slavin, het innerlijk weten is vrijheid, dat wordt met het hart aangevoeld en begrepen.

Filippus doet er nog een schepje bovenop en zegt:

“Als we de waarheid kennen, zullen we de vruchten van de waarheid in ons zelf oogsten”

Theo Mensink