

621. Ontwaak tot je Zelf 14 maart 2021

Lieve mensen

In de eerste lezing van vandaag wordt duidelijk gemaakt dat de mens zich zelf gelukkig maakt door tot zichzelf? te ontwaken.

Dit betekent dat in hem het goddelijke ontwaakt, tot het Zijn.

Dit gebeurt door de Geest in hem zelf die hem wakker schut, zonder de Geest lukt het niet.

Het wordt tot stand gebracht door het activeren van het innerlijk weten.

Jezus Christus legt hier op meerdere plaatsen de nadruk op in de Nag Hammadi Geschriften. Hij geeft aan dat het zonder innerlijk weten niet lukt.

Dit innerlijk weten vindt in het hart van de mens plaats.

De kennis omtrent de Vader wordt door de Christus aangereikt.

Christus is ontstaan door het Licht dat is geschonken door Het Eeuwige dat is aangereikt aan de Oermoeder. Christus zelf heeft zich in elk mens geplaatst bij het ontstaan van elk mens.

De 1e lezing van vandaag is om die reden begonnen met de volgende zin:

“Gelukkig de mens die zal terugkeren en tot zichzelf ontwaakt”

Het gaat om het terugkeren naar Christus in jezelf.

Dit terugkeren gebeurt in je eigen hart

Theo Mensink