

624. Nadat Hij was opgestaan uit de dood

11 april 2021

Nadat Hij opgestaan was uit de dood volgden Zijn twaalf leerlingen en zeven vrouwen Hem naar Galilea, de berg op, die “Plaats van oogst en vreugde” wordt genoemd.

Toen zij daar bijeen waren, waren zij verward over de oorsprong van het heelal. De Verlosser verscheen niet in Zijn eerste gedaante, maar onzichtbaar in de geest.

Zijn gestalte was als een grote engel van licht waarvan ik niet mag beschrijven hoe die er uit zag; geen sterfelijk mens maar slechts een zuivere volmaakte gereinigde ziel kan dat verdragen.

De Verlosser sprak: “Vrede zij met jullie allen. Mijn vrede geef ik jullie”

Dit maakte hen verwonderd en bevreesd.

De Verlosser lachte en sprak tot hen.

“ Waar denken jullie aan ?

“ Waarom zijn jullie zo in de war ?

“ Waar zoeken jullie naar ?

Filippus zei:

“Naar de oorsprong van het heelal en naar het plan van de Verlosser “

Hij sprak tot hen: Jullie moeten weten dat alle mensen die op de aarde geboren zijn, vanaf de grondvesting van de wereld tot nu toe, stof zijn.

Zoekend naar God, wie Hij is en hoe Hij is, hebben zij Hem niet gevonden.

Maar hun speculaties hebben de waarheid niet bereikt.

God is een trilling, God is een geest.

Jezus verklaart dat Hij gekomen is vanuit het onbegrensde Licht en het Licht kent.

En voegt er aan toe en dat Hij met hen kan spreken over de juiste aard van de waarheid.

Hij zal de waarheid uitleggen. Zij zijn bovendien in staat de waarheid te beseffen.

Hij heeft hen in de voorgaande jaren zodanig opgeleid dat hun bewustzijn met betrekking tot God in staat is Het Eeuwige te begrijpen.

Meerdere leerlingen en aanwezige vrouwen zijn in staat de essentie van het wezen van God duidelijk te maken en wie God is en waar God zich bevindt.

In het hart van elk mens en in alles wat bestaat in het universum.

Theo Mensink