

626. Zonde bestaat niet. Maar het zijn jullie die de zonde maken 25 april 2021

Alle naturen, alle vormen en alle schepselen, bestaan in en met elkaar en ze zullen terug gevormd worden tot hun eigen wortel.

Dit wil zeggen dat ze tot elkaar behoren en een eenheid vormen.
Want de natuur van de materie kan zich slechts tot de eigen natuur terugvoeren.

Wie oren heeft om te horen, die hore.

Dit betekent dat wat bij elkaar hoort altijd een eenheid zal vormen.

Petrus vroeg Hem:

Omdat U ons alles heeft uitgelegd, zeg ons nu dit:

Wat is de zonde van de wereld?

De Verlosser zei daarop:

Zonde bestaat niet. Maar het zijn jullie die de zonde maken. Dat wat in wezen gelijk staat aan overspel, is wat men “de zonde” noemt.

Daarom worden jullie ziek en sterven jullie, omdat jullie houden van wat jullie misleidt.

Jullie misleiden je zelf en dat is wat de oorzaak is, dat vormt de grond reden.

De materie gaf geboorte aan een begeerte die haar gelijke niet kent.

Daar moeten jullie het zoeken.

Omdat zij uitgegaan is van iets tegennatuurlijks. Daar moeten jullie het zoeken.
Daardoor heerst er verwarring in het lichaam.

Jezus voegt daar aan toe. “Heb goede moed”.

Dit wil zeggen, zoek het bij je zelf.

Daar ligt de oorzaak die zorgt voor het bestaan van “de zonde”.

Jezus voegt daaraan toe.

Als jullie moedeloos zijn, vat toch moed tegenover de verschillende vormen van de natuur.

Wie oren heeft om te horen, die hore.

Dus zoek het bij je zelf, daar ligt de oorzaak, niet bij de ander!

Theo Mensink

