

627. Gelukkig de mens die naar Hem luistert, die heeft het leven gevonden.

9 mei 2021

In het evangelie is vandaag gelezen uit Het geheime Boek van Jacobus, Jacobus is de broer van Jezus.

Jacobus spreekt daar over Jezus.

Hij begint tegenover de Apostelen met:

Wil je nu ophouden het vlees te beminnen en het lijden te vrezen?

Daar gaat het niet om in het leven.

De essentie is niet om het vlees te beminnen en ook niet om het lijden te vrezen.

Je zult eerst beschimpt en ten onrechte aangeklaagd moeten worden.

Bovendien in de gevangenis opgesloten moeten zijn.

En ook onrechtmatig veroordeeld en zonder reden gekruisigd worden.

Jezus wijst er op; als jullie bedenken hoe lang de wereld bestond vóór jullie en hoe lang de wereld zal bestaan na jullie, dan zullen jullie ervaren dat je leven is als een enkele DAG en lijden als een enkel UUR.

Het LEVEN ervaren jullie heel kort en het LIJDEN ook heel kort.

Want laat Jezus weten; Het Goede zal niet vanzelf de wereld binnen komen.

Dit betekent dat elk mens zijn best er voor moet doen.

De Apostel Petrus zei daarop tot Jezus:

Heer, spreek tot ons niet over kruis en dood, want zij zijn ver van U.

De Heer antwoordde en zei: Waarlijk, ik zeg jullie niemand zal verlost worden als hij niet in mijn kruis gelooft.

Maar wie in mijn kruis hebben geloofd zal komen in het Koninkrijk van God.

Ieder die het kruis van Jezus doorziet heeft Zijn leven begrepen en zal opgaan tot de volheid van het luisterrijk en geestelijk erfdeel.

Gelukkig de mens, die naar Mij luistert: want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden.

Theo Mensink