

628. De zondag na Hemelvaart.

16 mei 2021

Het is een bijzondere zondag.

We hebben het Evangelie van de tweede Verhandeling van de Grote Seth gelezen.

Hiermee wordt bedoeld de “Hemelse Christus”.

Christus is de eenheid van vrede,  
de vriend van goede dingen,  
het eeuwige leven,  
en de reine- en onbevleete- vreugde,  
in een grote harmonie en geloof,  
van Vaderschap en Moederschap en Broederschap  
en van wijsheid  
en van Het Woord.  
Voortgekomen uit het eeuwig leven.

Zij waren in één bewustzijn verenigd.

Bovendien een bewustzijn dat zich uitbreid en zal uitbreiden  
in jubelende vereniging.

Die uitbreiding blijft steeds doorgaan tot zeer grote hoogte  
tot een goddelijk niveau.

Dit is de reden waarom de mensheid uiteindelijk  
tot een godsdienst zal ontwikkelen.

Een wereld die leeft in vrede.

Theo Mensink