

Het eerste deel van Geheime Boek van de Apostelen Johannes beschrijft een bijzonder deel over de ware God.

De Vader van het Al. De Onzichtbare.
Het gaat over de Onzichtbare Geest.
Niemand is heer over Hem;
want Hij vestigt Zichzelf.
Hij is het Eeuwige.

Hij is niets nodig
Hij is de volkomen volmaaktheid
Hij is het Licht
Want Hem ging niemand vóóraf, niemand kon Hem begrenzen.
Hij is onbeschrijflijk, want het is niemand gelukt Hem te beschrijven.

Hij is onmetelijk Licht, Zuiver, Heilig en Rein.
Hij is noch lichamelijk, noch onlichamelijk, lijkt in niets op het bestaande.

Hij is Het Eeuwige, gaat aan alles vooraf en lijkt in niets op wat Hem voorafgaat.

Hij is een grootheid, een onmetelijke zuiverheid, eeuwigheid en ook schenker van eeuwigheden.

Het Eeuwige is een leven dat leven schenkt.
Is kennis die kennis verschaft.
Is ontheffing die ontferming en redding biedt.
Is genade, die genadig is en en genade schenkt.

Hij bezit dit alles niet voor Zichzelf.
Hij deelt dit alles als Licht uit.
Hij beschikt het om het uit te delen.

In Het Geheime Boek van de Apostel Jacobus wordt ook geschreven over Het Eeuwige.

Dit soort beschrijvingen is ook in het zelfde Nag Hammdi Boek opgenomen.
Dergelijke teksten staan ook niet de Bijbel.

Gelukkig staan ze wel in de Nag Hammadi Geschriften.
Gelukkig zijn ze wel in deze geschriften gevonden in 1945 op het moment dat ze gewenst waren.

Bovendien zijn ze vertaald in de periode tot 2010 toen de mensheid in staat was

ze te vertalen en op te nemen in de R K Bijbel van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

De geestelijkheid van deze kerk heeft de waarde toegevoegd aan wat beschreven staat in de eerste eeuwen van het christendom van de R.K Kerk.

Theo Mensink