

630. Corpus Christi; Het gaat over het lichaam van Christus 6 juni 2021

Voordat Christus kwam was in de wereld geen brood.

Dat was al zo in het paradijs, de plaats waar Adam was; daar waren veel bomen die de dieren van voedsel voorzagen, maar geen tarwe om de mensen te voeden.

De mensen voeden zich als de dieren.

Maar toen Christus de volmaakte mens, kwam bracht Hij brood mee uit de hemel, opdat de mens gevoed zou worden met het voedsel van de mens: Met Bewustzijn.

Daarom heeft Christus gezegd.

Wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, heeft geen leven in zich.

Wat betekent dit?

Zijn vlees is het WOORD en zijn bloed de HEILIGE GEEST.

Wie dat ontvangen heeft, heeft eten en drinken en is bekleed.

Want – zegt Christus – ik ben gekomen om de dingen van beneden gelijk te maken aan de dingen van boven, en de dingen van buiten aan de dingen van binnen.

Ik ben gekomen om ze op die plaats te verenigen.

Wat Christus in de mens verenigt, gaat de mens in zichzelf heiligen.

Theo Mensink