

Bewustzijn (316, 323, 325, 326, 335, 358, 362, 363, 366, 370, 387, 389, 391, 397, 421, 444, 445, 448, 449, 479, 522)

316. Het verdrijven van onwetendheid

7 juli 2013

Als we alles zouden weten, dan zouden we altijd juist handelen.

Dan zouden we nooit problemen veroorzaken en niemand tot last zijn.

Dit is iets wat iedereen wel wil, maar hoe bereik je dit?

Om dit te kunnen moet je onwetendheid verdrijven. Dat lukt niet 1,2,3.

Daarvoor is een spirituele ontwikkeling nodig. Spirituele ontwikkeling staat gelijk met bewustzijnsontwikkeling.

Bewustzijnsontwikkeling vindt binnen in je plaats.

Die ontwikkeling wordt onder andere innerlijk geactiveerd door het meebeleven van de Mis en door meditatie.

Tijdens de Mis wordt het meest innerlijke van de mens geactiveerd.

Het meest innerlijke is de goddelijke kern van de mens.

Door het activeren van die kern vindt groei van het bewustzijn plaats.

Er is ook een andere manier.

Door je met behulp van meditatie af te stemmen op de goddelijke kern vindt onderdompeling van het menselijke bewustzijn plaats in het bewustzijn van God dat zich in die goddelijke kern bevindt.

Hierdoor vindt ook bewustzijns groei plaats.

Bij elk niveau van bewustzijn hoort een bepaald niveau van inzicht.

Bij het hoogste niveau van inzicht hoort het hoogste niveau van weten.

Als dit niveau bereikt wordt, dan is alle onwetendheid verdwenen.

Dus, door aandacht te geven aan God zowel tijdens de Mis als thuis door meditatie verdrijf je geleidelijk alle onwetendheid.

Als je werkt aan je bewustzijnsontwikkeling gebeurt er meer dan alleen het verdrijven van onwetendheid.

Er vindt tegelijkertijd een proces van schoonmaak plaats.

Die schoonmaak wordt geregeld door de energie uit de goddelijke bron.

Wat er wordt schoongemaakt en in welke volgorde wordt ook door die energie geregeld.

Dit hoef je zelf niet te sturen en kun je ook niet regelen.

Alle stress, verdriet en onverwerkte emoties worden stap voor stap opgelost.

De innerlijke rust neemt toe.

Werken aan je bewustzijn heeft dus meerdere voordelen.

Het is een investering voor je leven, het bevordert je mens-zijn.

Deze investering neem je mee naar een volgend leven, alle materiële zaken niet.

Theo Mensink

323. Vernieuwing van het hart

1-09-13

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pag. 79 en 80, strofe 90 t/m 92) en op de Verhandelingen over de 8^e en 9^e Hemelsfeer (Codex VI, Boek 6, pag. 59 t/m 61) uit de Nag Hammadi geschriften

Lieve mensen

De vernieuwing van het hart wordt in de 1^e lezing volgens Filippus vergeleken met het oogsten in de landbouw.

De elementen die daarbij genoemd worden zijn: geloof, hoop, liefde en innerlijk weten.

Die zorgen samen voor een geestelijke oogst die in het hart plaats vindt.

Door die geestelijke oogst wordt het hart steeds zuiverder en dat staat gelijk aan vernieuwen van het hart.

Het gevolg is het hoger klimmen op de ladder van bewustzijn.

In de 2^e lezing uit de Verhandeling over de 8^{ste} en 9^{de} Hemelsfeer wordt over bewustzijn aangereikt:

“bewustzijn biedt de mogelijkheid in Gods Geest door te dringen”

met de toevoeging,

“en Gods raad beroert de mens die daarin doordringt “.

Het feit dat wij in Gods Geest kunnen doordringen en dat Gods raad ons beroert ten gevolge van het doordringen zijn bijzonder essentieel voor elk mens.

Als gevolg van het doordringen in Gods Geest wordt alles opgeruimd wat een mens belemmert om een vrij mens te zijn.

Bovendien reikt Gods Geest ons bij dit doordringen raad aan waardoor het innerlijk weten groeit.

Geloven verandert daardoor in innerlijk weten en de liefde in het hart neemt toe.

Groeiend innerlijk weten en toenemende liefde zorgen samen voor vernieuwing van het hart.

Die vernieuwing kan elk mens bevorderen door zijn geest met behulp van meditatie onder te dompelen in zijn goddelijke bron.

Het is mijn ervaring dat het bijzonder goed werkt.

Theo Mensink

325. Geestelijke ontwikkeling

22-09-13

Deze preek is gebaseerd op lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 87) en op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, pag. 45, logion 70 en 67) uit de NH geschriften

Lieve mensen

Sylvanus dringt er in de 1^e lezing op aan om je in te zetten voor je innerlijke ontwikkeling.

Hij is heel direct; *“Vergaar voor jezelf onderricht en lering”*

Hij spreekt over het vlechten van een kroon van kennis en ontwikkeling.

Hij maakt duidelijk dat je die kroon zelf moet vlechten.

Je innerlijke gids zal je begeleiden.

“Sla die heilige lering als een mantel om”.

Werk met discipline aan je eigen geestelijke ontwikkeling.

Om nog meer te stimuleren zegt hij:

“Ontloop je innerlijke godheid en wijsheid niet”.

In de 2^e lezing zegt Jezus:

“Als jullie verwerven wat in jezelf is zal wat je hebt je redden” .

Dat wat je in je hebt is de innerlijke godheid en wijsheid.

Die innerlijke godheid en wijsheid heeft hem tot Meester gemaakt.

En zijn boodschap was: *“Wat ik gedaan heb kunnen jullie ook”*.

Dit is het zelfde als:

“Ontloop je innerlijke godheid en wijsheid niet”.

Theo Mensink

326. Geloven

29-09-13

Geloven doe je aanvankelijk op basis van inzicht van iemand anders.

Iemand anders reikt jou zijn geloof aan en legt je uit wat het voor hem betekent.

Hij maakt je ook duidelijk waar het op gefundeerd is.

En als je dat begrijpt neem je aan wat hij zegt.

Je neemt het mee in je leven.

Op grond van wat je waarneemt in je eigen leven of in dat van anderen ontstaat er soms twijfel.

Meestal is dat omdat de moeilijkheden waar jij of anderen doorgaan nauwelijks te verklaren zijn vanuit de overtuiging dat alles nodig is voor de persoonlijke ervaring of van die van een ander.

Maar als het inzicht groeit dan neemt de twijfel af en de zekerheid van het geloof neemt toe.

Als je werkelijk gelooft dan aanvaard je het leven zoals het komt.

Dan aanvaard je dat er een besturing bestaat die gericht is op een ontwikkeling die uiteindelijk positief is voor elk individu.

Er is iets dat alles bestuurt.

Dit iets zorgt er ook voor dat geloof in je opkomt en groeit.

En als het is opgekomen moet je het voeden door je gevoel.

Daarmee wordt je geloof sterker.

Zodra zich moeilijkheden voordoen komt dan vanzelf de vraag boven, wat moet ik hier van leren.

Zodra je inziet wat je er van moet leren neemt de zwaarte van de moeilijkheid af.

Je beseft dat je dit inzicht nodig hebt voor je persoonlijke ontwikkeling.

Heel geleidelijk verschuift geloven naar innerlijk weten.

Volledig innerlijk weten is nodig om jezelf en God te leren kennen.

Zonder innerlijk weten lukt het niet.

Theo Mensink

335. Goddelijke orde

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pagina 112) en op de Drievoudige Verhandeling (Codex I, Boek 5, pagina 66 en 67) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

8 dec. 2013

In de 1^e lezing staat een prachtige goddelijke boodschap uit de lessen van Sylvanus.

Die boodschap is:

“De wereld is door een grote Kracht en een grote heerlijkheid tot manifestatie gekomen.

Het hemels leven wenst alles te vernieuwen, om al wat zwak is, en ook iedere zwarte karaktertrek, te doen verdwijnen – om iedereen met grote helderheid te laten stralen in hemelse gewaden, en om zo de orde van de Vader met grote luister zichtbaar te maken.”

Sylvanus geeft hiermee aan dat we uiteindelijk allemaal zullen stralen.

Hij maakt hiermee duidelijk, dat wat we allemaal als geschenk van God hebben ontvangen in ons binnenste, ons uiteindelijk met grote helderheid zal laten stralen.

Het is aan ons om daaraan te werken.

En als we daar aan werken zal de orde van de Vader met grote luister zichtbaar worden.

Een geweldig perspectief voor de hele wereld.

Dat wat gaat stralen is het Licht van hen die Hij verlicht. En het is ook de Liefde van hen die Hij liefheeft.

Dit Licht en die Liefde zijn in staat alles te vernieuwen en de goddelijke orde op aarde te herstellen.

Dit betekent dat als wij met grote helderheid gaan stralen de goddelijke orde op aarde te voorschijn komt.

Ieder van ons kan daar een bijdrage aan leveren.

Wat daar voor nodig is, is aandacht geven aan de goddelijke bron in ons zelf.

Die aandacht kun je geven door afstemming op je eigen goddelijke bron.

De kwaliteiten van die bron komen dan geleidelijk naar voren.

Regelmatige aandacht zorgt er voor dat Licht en Liefde zich een weg banen naar de buitenwereld en daar in stilte hun werk doen.

Dit aandacht geven doen we tijdens de Mis op zondag.

We kunnen dit ook elke dag thuis doen, door een vorm van meditatie te kiezen die onze geest in de innerlijke bron brengt.

Daardoor wordt onze bijdrage aan het ontstaan van de goddelijke orde op aarde groter. Het gevolg is dat de disharmonie die we om ons heen zien verdwijnt en de samenleving aangenamer wordt.

Van daar dat ik begon te zeggen dat in de 1^e lezing een prachtige goddelijke boodschap staat.

Theo Mensink

358. Elke handeling strookt met je bewustzijn

Lieve mensen
2014

8 juni

Als mensen maken we hier op aarde allemaal een ontwikkeling door.

Die ontwikkeling vindt plaats terwijl we leven.

In elk leven voegen we iets toe aan ons bewustzijn.

Ons bewustzijn bepaalt hoe we in het leven staan. We drukken dit uit in onze gedachten, woorden en handelingen.

We groeien in bewustzijn op twee manieren:

- door ons inzicht te vergroten ten gevolge van de ervaring die we opdoen in ons leven;
- en door bewust contact te onderhouden met de goddelijke bron in ons zelf.

Je kunt aan iemand niet zien wat zijn bewustzijn is.

Toch bestaan er vele gradaties van bewustzijn.

Elk mens handelt in overeenstemming met zijn eigen bewustzijnsniveau.

Door te handelen komen we er achter wat juist is en wat niet bevorderlijk is.

In het verleden werd dit vertaald door de term zonde doen.

Omdat er verschillen bestaan in bewustzijn, is voor wat de een juist is, voor de ander niet bevorderlijk overeenkomstig zijn bewustzijn, en omgekeerd.

Elk mens wil graag groeien. Denk maar aan de uitdrukking die we bidden in het Confiteor: *“ons hart is zonder rust, tot het vrede vindt in God”*.

Dit wil zeggen dat we pas vrede vinden als we het hoogste bewustzijn in ons tot ontwikkeling hebben gebracht.

Elk mens heeft daarvoor ruimte nodig, geestelijke ruimte. Zonder geestelijke ruimte kan er geen groei plaats vinden.

Biedt daarom ruimte aan de ander door met respect om te gaan met iedereen die je tegen komt in je leven.

Het proces van bewustzijnsontwikkeling voor de ander komt het best tot zijn recht, als we geen oordeel uitspreken over de daden van een ander. Door een oordeel uit te spreken wordt de ander energetisch begrensd.

Als we zelf iets gedaan hebben dat niet klopt dan hebben we er geen behoefte aan om dat van meerdere kanten te horen, want dit begrensd je bij het proces van herstellen en tot

inzicht komen.

In praktische zin betekend dit dat we wel kunnen registeren dat de ander iets doet wat niet klopt zonder daar een oordeel over uit te spreken. Op die manier bieden we ruimte voor herstel.

Iets doen dat niet bevorderlijk is voor jezelf of anderen is geen zonde doen, maar biedt de kans om tot inzicht te komen en daardoor in bewustzijn te groeien.

Wat we denken of doen wordt bepaald door ons bewustzijn.

Hoe hoger ons bewustzijn hoe minder we ingaan tegen de goddelijke wetten.

Met het groeien van ons bewustzijn leren we de goddelijke wetten verstaan.

Laat mij daarom eindigen met de gedachte dat voor geestelijke groei ruimte nodig is.

Theo Mensink

362. Ruimte voor evolutie

20 juli 2014

Lieve mensen

Jullie en ik zijn op aarde om te evolueren. Dat hebben we met elkaar gemeen.

Ieder van ons is bezig zijn pad uit te stippelen om er het beste van te maken.

De kunst is om elkaar daarbij niet in de weg te zitten. Evolutie betekent groei.

Voor groei is ruimte nodig.

Dat geldt voor planten, bomen en ook voor mensen. Zonder ruimte komt een boom niet uit de kluiten en wij al evenmin.

Het krijgen van ruimte geldt ook voor ons.

De hele dag door komen we anderen tegen.

Op die momenten is ruimte gewenst. De behoefte aan ruimte is het grootst als iemand een fout maakt. Zit er dan niet bovenop, dat schiet niet op.

Want als je een fout maakt, wil je dat het liefst in stilte kunnen verwerken.

Keur daarom het foute gedrag van een ander niet af en denk er ook niet afkeurend over.

Doe je dat wel dan begren je de ander. Dan is er minder ruimte om tot inzicht te komen.

Terwijl er juist inzicht nodig is.

Blijf er van af dan biedt je ruimte.

Houd je even in. Dat even kan ook dagen zijn.

Blijf er ook met je gedachten vanaf. Want jou denken beïnvloedt de ander ook.

Het is beter te denken, wat kan ik voor hem of haar doen.

Meestal is dat het tonen van mededogen; dat schept ruimte. Mededogen betekent begaan zijn met de ander, hem willen steunen. Kijk daarom goed waarom de misstap gemaakt is. Niemand handelt zo maar, er is altijd een aanleiding. Om dat te zien is tijd nodig en vooral een invoelen van de situatie. Zo gauw je dat duidelijk is, weet je welke vorm van steun gewenst is.

De fout niet aanrekenen, maar de oorzaak bloot leggen is een manier. Vaak is niets doen het beste, slechts registreren.

Heeft de ander behoefte om er over te praten, dan komt dat wel; na dat het eerste beetje zicht ontstaan is.

Ga je op deze manier met fouten van een ander om dan houd je je ook niet bezig met negativiteit.

Je bezig houden met negativiteit versterkt het negatieve en daar is niemand bij gebaat.

Het is beter om je ontvankelijk op te stellen en van daaruit je koers bepalen.

Je zult merken dat wanneer jij de ander ruimte biedt, jij die ook krijgt wanneer jezelf uitglijdt.

De volksmond gebruikt daarvoor de uitdrukking: leven en laten leven.

Of een ander gezegde: wat gij niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet.

Theo Mensink

363. De veranderingen in de maatschappij

Lieve mensen

27 juli 2014

Regelmatig wordt de samenleving opgeschut door onrust.

Dit gaat gepaard met gevoelens van onzekerheid.

Onzekerheid kan alleen bestaan als we onvoldoende verbonden zijn met het inwonende Licht in ons.

Dit inwonende Licht is de goddelijke kern in elk mens.

In dit Licht heerst absolute rust, harmonie en stabiliteit.

Dat wat in dat Licht aanwezig is, kan niet verstoord worden. Het blijft altijd wat het is, behoudt altijd zijn goddelijke kwaliteiten.

Daar buiten kan wel onrust bestaan, disharmonie heersen en daardoor onzekerheid met zich meebrengen.

De kunst van het leven is nu, om de kwaliteiten uit het inwonende Licht naar buiten te laten treden. Door dit naar buiten treden verdwijnt stap voor stap onrust, disharmonie en dus ook onzekerheid.

Omdat het inwonende Licht bij veel mensen niet naar buiten treedt, krijgen onrust en disharmonie de kans om voort te bestaan en in omvang toe te nemen. Die onrust versterkt elkaar en leidt tot gevoelens van onzekerheid. Want de optelsom van alle individuele gevoelens en gedachten bepaalt de mate van rust of onrust in de maatschappij.

De meeste mensen zijn met hun aandacht naar buiten gericht. De indrukken op de zintuigen spelen daarbij een belangrijke rol. Die indrukken vragen voortdurend onze aandacht. Als de aandacht veel, of alleen naar buiten is gericht, is ze niet binnen. En dus ook niet bij het inwonende Licht.

De kwaliteiten van dit Licht blijven dan sluimeren. Daardoor kan de collectieve onrust blijven bestaan en zelfs groter worden.

Dit groter worden van de onrust komt door de aandacht die er aan gegeven wordt. Die aandacht versterkt de onrust. Iets dat je aandacht geeft groeit. Voorbeelden daarvan zijn aan de ene kant ruzie en aan de andere kant liefde.

Als we op die manier naar de onrust in de maatschappij kijken, is het duidelijk dat het gebrek aan aandacht voor het innerlijke de sleutel vormt.

Nu is die aandacht gericht op de onrust. Keren we de aandacht om naar de bron van rust, dan neemt de rust toe.

De bron van rust zit in ons.

Dit opent de mogelijkheid het proces in de maatschappij om te keren.

Het is dus van elk mens afzonderlijk afhankelijk om mee te werken aan die omkering.

Want samen vormen we de maatschappij.

Die bewustwording is de aanzet naar het verleggen van de aandacht.

Laat je daarom niet afleiden door berichten over onrust en onzekerheid. Gebruik ze als signalen om naar binnen te gaan, naar het inwonende Licht. Dat leidt tot innerlijke vrede. En innerlijke vrede bij meer mensen leidt tot vrede in de maatschappij.

Het is om die reden dat we in elke mis het collecte-gebed van de vrede bidden. Dit gebed gaat als volgt:

“Leer ons God het leven dat in ons is en in alle volkeren der aarde, als Uw eigen leven te herkennen, dat alles bezielt. Leid de mensheid tot het verstaan van Uw wetten, opdat vrede en goede wil op aarde heersen.”

Het leven dat in ons is, is het inwonende Licht. We bidden dus om het inwonende Licht als goddelijk Licht te herkennen. Want we weten dat het alles bezielt. Die bezieling vindt plaats door de invloed van de goddelijke wetten. Als die invloed optimaal is dan zal vrede en goede wil op aarde heersen.

Wij kunnen meewerken aan het optimaal maken van die invloed.

In dit verband verwijs ik naar een uitdrukking van Jezus in het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi geschriften (Codex I, Boek 2, pagina 5) waarin Hij spreekt over de essentie van het leven.

Jezus zegt in dat verband: *“Het Goede zal de wereld niet vanzelf binnenkomen”*.

Dit betekent dat wij ons daarvoor moeten inzetten.

Geef daarom dagelijks aandacht aan het inwonende Licht dat ook jou bezielt en inzicht geeft in de goddelijke wetten. Bij het volledig verstaan van die wetten word je vanzelf een instrument in de uitvoering van het Plan van God.

Theo Mensink

366. De waarde van het leven

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4) uit de Nag Hammadi geschriften

Lieve mensen

24 augustus 2014

Leven is iets dat we allemaal doen.

Zodra je de vraag stelt wat betekent leven voor je, dan komen de antwoorden niet zo snel. Dat komt omdat leven voor elk mens een andere waarde heeft. En toch zijn we er de hele dag mee bezig.

Zo betekent het leven voor de een het voortdurend bezig zijn met overleven. Dat wil zeggen, zorgen dat er voldoende is voor eten, onderdak en kleding.

Voor de ander is het delen van activiteiten met anderen.

Voor een derde het hebben van relaties.

Voor een vierde, genieten van alles waar je mee bezig bent.

Weinig mensen zien de waarde van het leven in het hebben van een innerlijk leven. Dat wil

zeggen, in harmonie zijn met jezelf en van daaruit actief zijn.
Zo gauw het innerlijke leven je basis is, leef je vanuit harmonie.
Het fundament van het leven zit dus aan de binnenkant.
De andere exponent is het leven aan de buitenkant, in de wereld.
We hebben ze beide nodig om volledig mens te zijn.
Zijn we alleen met het innerlijke bezig, dan wordt het leven als dat van een kluizenaar;
teruggetrokken.
Zijn we alleen bezig met de buitenkant dan wordt het leven hol.
De kunst is nu deze twee met elkaar te verbinden en er in evenwicht mee omgaan.

Via de zintuigen zijn we de hele dag met de buitenwereld verbonden.
Het contact met de binnenwereld gaat het best als de zintuigen tot bedaren zijn gekomen, als we stil worden.
In die stilte is contact met het innerlijke mogelijk.
Zo gauw we de zintuigen verstillen, verstillt ook de geest. En een stille geest legt gemakkelijk contact met het innerlijke.
De waarde van het leven neemt toe als we regelmatig verstillen.
Als we daar een gewoonte van maken, dan begint de binnenwereld mee te spelen en vormt op den duur het fundament.

Dit fundament is je bewustzijn. Bewustzijn is je gids en je leraar.
Een hoog bewustzijn zorgt er voor dat je alles wat je doet met toewijding doet.
Toewijding betekent met aandacht en liefde bezig zijn.
Wat er dan uit je handen komt is van hoge kwaliteit en schept voldoening.
Naar mate je in je bewustzijn investeert neemt de kwaliteit van je leven toe.
Dat leidt tot dankbaarheid, tevredenheid en tot het inzicht dat het goed is om je door je innerlijk te laten leiden; door je eigen goddelijke bron.
Sylvanus zegt het op deze manier: *Ontloop je innerlijke godheid en wijsheid niet, want hij die je onderricht, houdt veel van je.*
Hij die je onderricht is Christus in je.

Vanuit je bron leven voert tot de werkelijke waarde van het leven.
Als we ons daar meer mee bezig houden, komt de harmonie vanzelf.

Theo Mensink

370. Vernieuwing van het hart

21-09-2014

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Filippus (Codex II, Boek 3, pag. 79 en 80, strofe 90 t/m 92) uit de Nag Hammadi geschriften

Lieve mensen

De mens kan zijn hart van binnenuit vernieuwen.

Want in ieders hart is de goddelijke bron aanwezig.

In die bron bevinden zich de vier krachten van Gods landbouw waar over gesproken wordt in het Evangelie volgens Filippus:

geloof, hoop, liefde en gnosis (innerlijk weten).

In landbouwtermen gaat het om het volgende:

De aarde is het geloof waarin we geworteld zijn.

Het water is de hoop waarmee we ons voeden.

De wind is de liefde waardoor we groeien.

Het licht is het innerlijk weten waardoor we rijpen.

Zonder geloof en hoop begint de mens niet aan het beklimmen van de spirituele ladder.

Op basis van innerlijk weten blijft de mens klimmen.

Door innerlijk weten ontstaat er zicht op de bestemming.

Innerlijk weten wordt ons aangereikt uit de goddelijke bron.

Innerlijk weten zorgt er voor dat we een andere kijk krijgen op de aard van het leven.

De aard van de menselijke geest wordt door innerlijk weten geleidelijk doortrokken van de aard van Gods Geest.

Hierdoor neemt de kwaliteit van het hart toe.

De kwaliteit van ons hart is bepalend hoe we in het leven staan.

De kwaliteit van ons hart wordt bepaald door liefde.

Door met behulp van innerlijk weten te blijven klimmen op de spirituele ladder neemt de liefde in de mens toe tot het hoogste niveau.

De mens leeft dan vanuit liefde.

Zijn hart is dan optimaal vernieuwd.

Theo Mensink

387. Openbaring van onze Heer

11-01-2015

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie der Waarheid (Codex I, Boek 3) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

In het Evangelie van de Waarheid wordt aangereikt wat de openbaring van onze Heer eigenlijk voor ons betekent. Het wordt in dit Evangelie duidelijk gemaakt waar Christus voor gekomen is. In dit Evangelie staat de volgende tekst:

En dit is de blijde boodschap van Hem die zij zoeken, die vanwege de barmhartigheid van de Vader aan de volmaakten werd geopenbaard: het verborgen mysterie Jezus Christus, door wie Hij Zijn licht heeft uitgestort over hen die vanwege de vergetelheid in duisternis verkeerden. Hij verlichtte hen en toonde hun een weg. Die weg nu is de Waarheid die hij leerde. (pag. 18)

Hier wordt duidelijk dat Christus geopenbaard wordt aan hen die volmaaktheid hebben bereikt. Jezus Christus is naar de wereld gekomen om de vergetelheid te verwijderen. Het woord “vergetelheid” is beter te begrijpen als we dit vervangen door onwetendheid. De mensheid was onwetend geworden over zijn eigen oorsprong, die Goddelijk is. Christus verlichtte hen en toonde hun een weg. Die weg is de Waarheid die hij hen leerde.

Het Evangelie van de Waarheid gaat verder met:

Zo is hij namens de Vader gids geworden, geduldig en toegewijd. In scholen ging hij binnen en verkondigde als leraar het Woord. De waanwijzen kwamen op hem af om hem op de proef te stellen. Maar hij bracht hun leegheid aan het licht. En zij haatten hem omdat ze niet echt wijs waren. (pag. 19)

Deze tekst maakt duidelijk dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen om onze gids te zijn.

Het Evangelie gaat verder met:

Na al deze kwamen ook de kleine kinderen, aan wie de kennis van de Vader toebehoort. Toen zij gesterkt waren, leerden zij de hoedanigheden van de Vader kennen. In hun hart werd het Levende Boek van Levenden opengelegd, dat geschreven staat in het bewustzijn van de Vader.

Niemand was in staat dit boek op te nemen, omdat beschikt was dat wie het nemen zou dit met de dood zou bekopen. Niemand kan het ware leven worden geopenbaard, als zij geen kennis hebben van dit boek. Daarom heeft de barmhartige en toegewijde Jezus geduldig het verspreiden van het inzicht op zich genomen. Want hij weet dat zijn overwinning het leven betekent voor velen.

Dit betekent dat Christus zijn aandacht richtte op mensen van zijn tijd en hen de weg wees naar de ontwikkeling van hun bewustzijn. Door daar aandacht aan te geven bereikten zij hogere niveaus van bewustzijn en leerden zij God kennen. Die kennis werd in hun hart opengelegd. Als die kennis volledig is dan sterft de mens om het leven te winnen. Van onwetende wordt hij dan een wetende. Vandaar dat er in de tekst staat: *“Niemand was in staat dit boek op te nemen, omdat beschikt was die het nemen zou dit met de dood zou bekopen”* Het gaat hier dus niet om de lichamelijke dood maar om het innerlijk sterven van de onwetendheid.

Het bereiken van het hoogste niveau van bewustzijn wordt omschreven in de volgende tekst van het Evangelie van de Waarheid:

Zoals het fortuin van de overleden huisheer verborgen blijft zolang diens laatste wil nog ongeopend is, zo ligt ook het Goddelijke verborgen. Om dit testament te openen is Jezus gekomen. Hij werd aan het hout genageld en zo heeft hij de wil van de Vader uitgevoerd. O, zulk een grootse lering! (pag. 20)

Om verlichting te bereiken moet een mens zijn onwetendheid afleggen. Het afleggen van onwetendheid wordt vergeleken met overlijden. Pas na de dood wordt het testament geopend. Dan ontstaat volledig weten.

Om het Goddelijk weten bekend te maken is Jezus gekomen. Om dit te kunnen doen heeft hij de ontwikkeling doorgemaakt naar volledig weten, waardoor hij tot Christus werd.

Aan het hout genageld betekent niet de kruisdood maar duidt op de ontwikkeling die elk mens moet doormaken om tot volledig weten te komen. Bij het bereiken van volledig weten bereikt de mens de Waarheid. Dan kent de mens zichzelf en daarmee God en geeft zich daar aan over.

Uit deze vier teksten uit het Evangelie van de Waarheid wordt duidelijk dat het openbaar maken van de komst van Jezus op aarde van groot belang is voor de mensheid. Daarom vieren wij vandaag het openbaar maken van de komst van Jezus. Zijn komst werd openbaar gemaakt door de drie wijzen. Deze drie werden naar de plek van zijn geboorte geleid. Door hen werd de komst van de Verlosser bekend gemaakt.

Theo Mensink

389. Verheerlijking van onze Heer

25-01-2014

Deze preek is gebaseerd op de Lessen van Sylvanus (Codex VII Boek 4, pag. 111, 115 en 116) uit de Nag Hammadi geschriften

Lieve mensen

In de lessen van Sylvanus gaat hij in op het proces dat Jezus doorlopen heeft in zijn incarnatie als Christus. Hij zegt:

Christus is het die het mens-zijn op zich genomen heeft, en toch God is, het goddelijke Woord, hij is het die geduldig de mens steunt op ieder moment en nederigheid wil wekken in de verhevenen.(pag. 111)

D.w.z; Christus heeft het mens-zijn op zich genomen en zijn bewustzijn vanaf het niveau van het mens-zijn verheven tot Eenheidsbewustzijn. Het is de bedoeling dat elk mens in zijn achtereenvolgende levens zijn bewustzijn verhoogd naar Eenheidsbewustzijn. Het is Christus die de mens geduldig steunt en nederigheid wekt in hen die zichzelf verheven hebben tot een hoger niveau van bewustzijn.

Vervolgens zegt Sylvanus:

Hij die de mens verheven heeft tot hij goddelijk is geworden.

Hij voegt daaraan toe:

Niet met het doel God naar beneden te halen naar het niveau van de mens, maar opdat de mens gelijk God zou worden.

D.w.z: Niet met het doel het bewustzijn van God te verlagen, maar met het doel de mens te verheffen tot het bewustzijn van God.

Sylvanus maakt aan het eind van zijn lessen duidelijk dat God het menselijk geslacht aan Christus heeft toevertrouwd.

(pag. 115) Hem heeft God het menselijk geslacht toevertrouwd, zodat, dankzij hem, alle mensen uitverkoren zouden worden boven alle engelen en aartsengelen. God hoeft niemand op de proef te stellen, hij kent alles immers, nog voor het ontstaan is, en hij kent de verborgenheden des harten. Nu zijn ze alle onthuld en schieten tekort in zijn ogen. Laat niemand ooit zeggen dat God onwetend is. Want het past niet de Schepper van alle schepselen in onwetendheid te plaatsen. Want zelfs in duister gehulde dingen staan voor hem in het licht. Niets anders is inderdaad verborgen, behalve God. En toch heeft hij zich aan ieder geopenbaard, en nochtans is hij strikt verborgen. Zelfs als zij dat niet willen bevestigen, zullen zij door hun hart in verlegenheid worden gebracht.

Nu is hij verborgen omdat niemand de dingen van God kan bevatten. Want het is onkenbaar en ondoorgrondelijk het Plan van God te kennen. Daarenboven is het moeilijk zijn sporen te volgen en Christus te vinden. Want hij woont overal en tegelijkertijd is hij op geen enkele plek. Want niemand, al wil hij dat, zal in staat zijn God te kennen zoals hij werkelijk is, noch Christus, noch de Geest, noch het engelenkoor, noch de aartsengelen en de tronen der geesten, en de verheven heerschappen, en het Grote Bewustzijn.

Als je jezelf niet kent, zul je niet in staat zijn dit alles te kennen. Open de deur van jezelf, om de Ene-die-is te kennen. Klop op jezelf, opdat het Woord zich voor je ontsluit. Want Hij is de deur van het geloof en het scherpe zwaard, die alles voor allen geworden is, omdat hij mededogen met ieder wilde hebben.

Sylvanus maakt in de laatste alinea van deze tekst duidelijk dat Jezus Christus zichzelf in bewustzijn heeft verhoogd. Want Christus kent God wel, omdat hij door eigen inzet de innerlijke deur heeft geopend. Hij heeft zich door eigen inzet verhoogd tot het bewustzijn van God en daardoor zichzelf verheerlijkt. Verheerlijken betekent stijgen tot het niveau van de Heer. Christus heeft zichzelf vergoddelijkt. Het is de bedoeling dat ook wij dit doen.

Theo Mensink

391. Bewustzijn is je gids

15-02-2015

Deze preek is gebaseerd op de Lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 85, 89, 91, 94 en 96) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

In het begin van de lessen van Sylvanus staat:

Breng in jezelf je gids en je leraar binnen. Bewustzijn is je gids, en gezond verstand is de leraar. (pag. 85)

D.w.z.: Laat je leiden door je bewustzijn en gebruik daarbij je verstand.

Even verder maakt Sylvanus duidelijk:

Word niet begerig naar goud en zilver, waar je helemaal niets aan hebt, maar bekleed jezelf met de koningsmantel der wijsheid, bekroon jezelf met kennis en zetel op de troon van waarneming. Want deze behoren jou toe en je zult ze op een ander tijdstip op de hoge niveaus van bewustzijn weer ontvangen. (Pag. 89)

Dit betekent dat je door ontwikkeling van je bewustzijn jezelf met de koningsmantel der wijsheid kunt bekleden, je zelf met kennis kunt bekronen en jezelf op de zetel van waarneming kunt plaatsen.

Wijsheid, kennis en het waarnemen op hoog niveau ontvang jedoor bewustzijnsontwikkeling.

Om te voorkomen dat je als mens de verkeerde kant op gaat zegt Sylvanus:

Keer terug mijn zoon, naar je eerste Vader, God en naar Sophia, je Moeder, uit wie je bent ontstaan vanaf het allereerste begin. (pag. 91)

Door je met bewustzijnsontwikkeling bezig te houden bereik je het doel van het leven. Op die wijze leg je contact met Het Eeuwige, God en de Oermoeder uit wie je bent voortgekomen in het allereerste begin.

Sylvanus zegt daarover:

Toen je je lichamelijke geboorte ingegaan bent, ben je gebaard. Maar geboren word je in een bruidsvertrek en daar word je met bewustzijn verlicht. (pag. 94).

Sylvanus geeft aan dat je geestelijke geboorte heel iets anders is dan je lichamelijke geboorte. De geestelijke geboorte vindt plaats in het bruidsvertrek. In het bruidsvertrek verenigt je ziel zich met Christus en dit betekent dat de mens daardoor verlicht wordt.

Sylvanus voegt daar nog het volgende aan toe:

Christus is je Koning en je Vader, want er is niemand die aan hem gelijk is. De goddelijke leraar is altijd met je. Hij is een helper, en hij komt je tegemoet vanwege het goede dat je in je draagt. (pag. 96)

Theo Mensink

397. De behoefte van de wereld aan meer spiritualiteit

Lieve mensen

De wereld heeft meer behoefte aan spiritualiteit omdat er behoefte is aan het oplossen van de huidige problemen.

Het begrip spiritualiteit staat voor geestelijk leven.

De wereld heeft behoefte aan geestelijk leven om daar uit te putten voor de dagelijkse gang van zaken.

Elk mens is een spiritueel wezen, een lichtwezen dat bekleed is met een fysiek lichaam.

De mens is gemaakt om hier op aarde ervaringen op te doen.

Het is de bedoeling dat we leren van onze ervaringen. Die ervaringen slaan we op en gebruiken die bij de volgende stappen in ons leven.

Elke ervaring is waardevol.

Dit wordt niet bepaald door het waardeoordeel dat wij er aan geven.

Dit wordt bepaald door onze ziel.

Vaak zien we pas later de waarde van een bepaalde ervaring in.

Meestal zien we het niet als we de ervaring ondergaan.

Toch maken we gebruik van elke ervaring, omdat elke ervaring opgeslagen wordt in de geest.

Het is onze ziel die er voor zorgt dat we een bepaalde ervaring krijgen.

We krijgen die ervaring om van te leren. De ziel doet dit om ons te leiden op het pad van de eigen evolutie.

Sommige ervaringen zijn niet leuk, zelfs onplezierig of pijnlijk, toch komen we ze tegen. Waar het om gaat is dat we er van leren.

Dit besef maakt het wellicht eenvoudiger om te aanvaarden dat de dingen gaan zoals ze gaan, ook als ze heftig en onbegrijpelijk zijn.

Als ze onbegrijpelijk zijn dan zegt de volksmond: “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”. Daarmee aangevend, ik begrijp er niets van maar het zal wel nodig zijn.

Als het inzicht is doorgebroken dan groeit het besef dat we deze bepaalde ervaring nodig hadden om van te leren.

Het ondoorgrondelijke verdwijnt en we gaan met meer inzicht door het leven.

Ervaringen doen we op voor onze persoonlijke groei.

Persoonlijke groei staat gelijk aan evolutie en evolutie brengt ons op den duur bij volmaaktheid.

Dus als ons iets “overkomt” dat minder leuk is, bedenk dan dat de eigen ziel dat heeft voorbereid.

De eigen ziel vormt de schakel tussen onze goddelijke bron en ons lagere zelf.

De taak van onze ziel is ons begeleiden naar het bereiken van eenheid met God in ons zelf.

Dit werpt een ander licht op “narigheden” in ons leven.

Door ons dit bewust te zijn maakt het de weg open naar anders omgaan met het leven. Immers, onze ziel wil het zo. Alleen beseffen we het niet dagelijks.

Ons innerlijk is goddelijk van aard terwijl onze geest menselijk van aard is.

Het is de bedoeling dat onze geest doortrokken wordt van het goddelijke.

Om dit proces mogelijk te maken hebben we spiritualiteit nodig.

Theo Mensink

421. Geestelijke vooruitgang toont zich in toenemende wijsheid

27 – 09 - 2015

Lieve mensen

Wijsheid wordt geboren uit de combinatie van kennis en ervaring.

Kennis is veranderlijk en ervaringen zijn veranderlijk.

Dit betekent dat wijsheid in de mens kan groeien naar een hoger niveau.

Elke levenservaring maakt de mens wijzer.

Bovendien voedt het goddelijke in ons de wijsheid.

Onze geest verzamelt kennis.

Kennis helpt ons om de ervaringen te begrijpen.

Dit kunnen zowel innerlijke als uiterlijke ervaringen zijn. Vooral de innerlijke ervaringen worden beter begrepen als we kennis bezitten.

Met kennis bedoel ik hier o.a.

Dat God in ons woont

Dat de wet van oorzaak en gevolg bestaat

Dat wij meerdere keren incarneren.

Deze drie zijn essentieel voor de innerlijke aanwijzingen in de vorm van dromen, intuïtie en het horen van de Stille Stem in ons binnenste. Vooral dat laatste is een bevestiging dat God in ons woont en ons lief heeft. Want alle innerlijke aanwijzingen zijn liefdevol en

ondersteunend.

De wet van oorzaak en gevolg maakt ons duidelijk dat wat we zaaien ook zullen oogsten. Zonder de kennis van de wet van oorzaak en gevolg in combinatie met het vaker incarneren is het moeilijk te verklaren dat mensen sterk uiteenlopende levens hebben. De een in armoede, de ander in rijkdom.

Als we alles willen leren wat we nodig hebben om een volmaakt mens te worden dan hebben we daar meerdere levens voor nodig.

Voegen we daar aan toe dat wij een vrije wil hebben dan wordt uit deze vier duidelijk dat het aan de mens ligt hoe we met elkaar omgaan.

Immers elke handeling heeft gevolg; de juiste hebben voldoening tot gevolg, de niet juiste leveren problemen op en soms pijn. Daarmee groeit inzicht zodat je de volgende keer beter gaat handelen en spreken. Dit leidt op den duur tot innerlijke stabiliteit, harmonie en vrede. Het stimuleert om het juiste te doen.

Het is vooral vrede die vrede aantrekt en daarmee niet-vrede uitsluit. Dat dient allen.

Zo wordt duidelijk dat de gedachten en handelingen van alle mensen samen de omstandigheden maken die we in de wereld aantreffen.

Als mens hebben we de mogelijkheid die situatie ten gunste te veranderen.

De meest effectieve manier daarvoor is de impulsen opvangen die je van binnen worden aangereikt en daar naar handelen.

Als je dat doet dan verandert je leven.

Geef je steeds vaker gehoor aan de impulsen die van binnenuit komen dan leidt dit tot het inzicht dat het goddelijke in ons het sturende element is.

Als geleidelijk duidelijk wordt dat die sturing bevorderlijk is voor ons leven dan komt er een moment dat we ons daar in vrije wil aan willen overgeven.

Dit is zo omdat het goddelijke als hoofdkenmerk heeft, dat het alles bestuurt in volmaakte orde.

Laten geleidelijk aan steeds meer mensen zich leiden door God dan zal de door mensen bedachte orde plaats maken voor een totaal andere samenleving.

Dan komt er een proces op gang dat we transformatie noemen.

Die transformatie is de omslag van menselijke orde naar Goddelijke orde.

Theo Mensink

444. De zegetocht van Jezus in de stad Jeruzalem

20-03-2016

Lieve mensen

Palmzondag is aan ons uitgelegd als de zegetocht van Jezus in de stad Jeruzalem.

Want men was blij met wat hij deed en wat hij hen vertelde.

Wat hij in de tijd die daaraan vooraf ging gedaan had en vertelde maakte hen vreugdevol, ze wilden meer horen.

Wat hij toen vertelde is ook nu voor ons reden om blij te zijn.

Jezus werd bij de intocht in Jeruzalem toegejuicht om zijn heldere uitleg over wie de Vader is.

De boodschap die hij aanreikte zorgde er voor dat hun aandacht van de uiterlijke aspecten van het leven werd verlegd naar de innerlijke aspecten.

Zijn boodschap maakte hen wakker voor de niet-zichtbare aspecten van het leven.

Hij vulde het niet-zichtbare leven met termen als naastenliefde, vergeving en aandacht voor de ander.

Zij voelden aan dat het ging om waarden die tot dan onvoldoende aandacht hadden gehad in hun leven.

Zij wilden daar meer over horen, het maakte hen innerlijk blij.

Zijn contact met God stelde hem hiertoe in staat.

Dit contact met God is ook voor ons van belang.

Als wij regelmatig contact maken met God dan zijn we bezig met de eigen intocht in ons hart.

Daar worden we ontvangen door God.

Theo Mensink

445. Boven jezelf uitstijgen

27-03-2016

Lieve mensen

In de eeuwen die achter ons liggen is het verhaal over de kruisiging van Jezus letterlijk opgevat, waardoor verlossing wordt geassocieerd met lijden.

Het is niet nodig in het leven om door lijden tot eenheid met God te komen.

Het dragen van het kruis zoals dit in het kruisigingsverhaal van Jezus wordt beschreven is symbolisch bedoeld.

Het hele verhaal is een allegorie.

Het is een manier van beschrijven om een innerlijk proces weer te geven.

Dit innerlijke proces heeft betrekking op het sterven van de persoonlijkheid en het intunen op de Wil van God.

Het volledig intunen is de opstanding.

Het is niet zo dat we de opstanding alléén door lijden kunnen bereiken.

Het kan ook op een andere manier bereikt worden door onze menselijke geest onder te dompelen in Gods Geest.

De aard van onze menselijke geest wordt daarbij doortrokken van goddelijke kwaliteiten.

Het zijn die goddelijke kwaliteiten die er voor zorgen dat er geleidelijk een innerlijk sterven van de persoonlijkheid plaats vindt.

Het goddelijke zaad dat in ons woont komt daardoor tot ontkiemen.

Theo Mensink

448. De verhouding tussen bewustzijns groei en God

24-04-2016

Als je bewustzijn groeit dan ben je op weg naar het niveau van het bewustzijn van God.

Dit is het onderliggende doel van elk mensenleven.

Daarnaast hebben wij ook onze aardse doelen.

Als de aardse doelen de overhand krijgen dan is er onvoldoende ruimte voor de groei van ons bewustzijn.

Dan vindt er geen evolutie plaats.

Zonder evolutie vindt er geen vooruitgang plaats in de wereld, dan glijden we met z'n allen achteruit.

Om dat te voorkomen is het nodig dat we onze aandacht verleggen naar bewustzijnsontwikkeling.

Door dit te doen kies je voor evolutie.

Eigenlijk kies je daarmee voor de weg terug naar God.

Dit is de meest essentiële keuze die je in je leven kunt maken.

Theo Mensink

449. Besteed aandacht aan je opstanding

1-4-2016

Deze preek is gebaseerd op het evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pagina's 52 t/m 62) uit de NH geschriften.

Lieve mensen

In het evangelie van Filippus maakt hij duidelijk dat we er alles aan moeten doen om de opstanding te bereiken.

Want door dat te doen bereiken we de plaats van Rust zoals hij dat uitdrukt.

De plaats van Rust betekent dat we permanent verbonden zijn met God.

Dan worden we permanent geleid door God.

Daarom spoort Filippus de mensen in zijn tijd aan om opstanding te bereiken.

We bereiken opstanding door ons regelmatig af te stemmen op God.

Afstemmen op God is een innerlijk proces.

God is geest.

Bij het afstemmen op God verbinden we onze geest met Gods geest.

Dit afstemmen gebeurt in ons hart, daar waar God zich bevindt.

Bij die afstemming ontmoet onze geest Gods geest.

Door dit regelmatig te doen raakt onze geest doortrokken van Gods geest en neemt daarbij kwaliteiten van Gods geest in zich op.

Als onze geest volledig doortrokken is van Gods geest dan zijn we permanent verbonden met God.

Door die permanente verbinding met God neemt de liefde in de mens toe.

Dit proces voert tot volledig liefde zijn.

Daarbij neemt ook het licht toe.

Als liefde en licht een bepaald niveau bereikt hebben dan vindt opstanding plaats.

Theo Mensink

479. Godsbewustzijn

29-01-2017

Lieve mensen

Leven in Godsbewustzijn wordt voorafgegaan door leven in Kosmisch bewustzijn.

Kosmisch bewustzijn wordt vooraf gegaan door leven in Transcendent bewustzijn.

Transcendent bewustzijn is het vierde bewustzijnsniveau naast waak-, slaap-, en droombewustzijn.

Transcenderen betekent door de grens gaan van het hebben van gedachten naar het niet-denken.

In die situatie is het denken uitgeschakeld.

De geest van de mens bevindt zich dan in de Geest van God.

De combinatie van de eerste drie bewustzijnstoestanden – waken, dromen, slapen – met transcendent bewustzijn is kosmisch bewustzijn.

In die toestand is de mens zich bewust van het feit dat hij:

- wakker is terwijl hij aanwezig is in het transcendente;
- slaapt terwijl hij aanwezig is in het transcendente;
- droomt terwijl hij aanwezig is in het transcendente.

Leef je als mens vanuit het transcendente dan ben je volledig kosmisch bewust.

Je gedachten worden dan rechtstreeks gevoed vanuit het transcendente.

Kosmisch bewustzijn kan verder ontwikkeld worden naar Godsbewustzijn.

In Godsbewustzijn ben je op weg naar volmaaktheid.

Theo Mensink

522. De doop van onze Heer

21 januari 2018

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pag.70-71, strofe 67 en op pag. 74, 70, 64, 67 en 75; strofe 97, 67, 49, 55 en 80) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

Jezus werd in de Jordaan gedoopt door zijn voorloper Johannes. Johannes weigerde aanvankelijk om dit te doen. Tot dat Jezus zei: *Laat het nu toe; want zo past het ons al wat is vastgesteld, te volgen.*

Hij ontving bij de doop in de Jordaan de volheid van het Koninkrijk der Hemelen.

Zijn Christus bewustzijn heeft toen het hoogtepunt bereikt.

Dit stelde hem in staat zijn opdracht op aarde te vervullen.

Hij kon zijn tijdgenoten als gevolg van zijn bewustzijn duidelijk maken hoe zij zich zelf konden verlossen.

Als voorbereiding op hetgeen hij tot stand wilde brengen op aarde heeft hij jaren tijd besteed aan de ontwikkeling van goddelijke inzichten.

Tijden het ontvangen van de doop in de Jordaan ontving hij van Gods Geest extra vermogens, dat maakte hem tot Christus.

Het worden tot Christus is voor elk mens mogelijk.

Daarvoor is het nodig dat je aandacht besteed aan de ontwikkeling van het innerlijk weten.

Het hoogtepunt van innerlijk weten is Waarheid met een hoofdletter.

Ontwikkelen van innerlijk weten houdt gelijke tred met het ontwikkelen van je bewustzijn.

Met het stijgen van je bewustzijn neemt het innerlijk weten toe.

In-zicht betekent weten hoe iets echt in elkaar zit, aangereikt door je **innerlijk**.

Met het groeien van je inzicht en je bewustzijn wordt je steeds meer Mens.

Samen met die groei neemt ook de liefde in je toe.

Dit proces gaat net zo lang door totdat je Liefde bent.

Je goddelijke bron laat als gevolg van de groei van je bewustzijn in toenemende mate licht vrij.

Dat licht heeft een positief effect op mensen waar je mee omgaat.

Elk mens heeft de mogelijkheid van groei van licht en liefde in zich.

Het is aan ons die twee tot ontwikkeling te brengen, ten gunste van de medemens.

Het ondersteunt de evolutie van al het leven in ons Universum.

Theo Mensink