

Bijzondere onderwerpen (276, 291, 292, 294, 296, 298, 351,398,434, 487, 518, 538, 541, 543)

276. De steun van engelen

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Boek Tobit 12: 6a, 8b-9b, 14-17, 20,22 en 11b en op het Evangelie van Lc 1: 8-13a,14a,19.

Lieve mensen

24 juni 2012

In de lezingen van vandaag zijn de engel Raphael en de engel Gabriël aan het woord.

De engel Raphael schenkt genezing in opdracht van God.

De engel Gabriël maakt in opdracht van God duidelijk dat het gebed van Zacharias verhoord is door God.

Hieruit wordt duidelijk dat engelen Gods helpers zijn.

Ze zijn door God geschapen om de mens te steunen op zijn levenspad.

De bijdrage die de engelen leveren is van onschatbare waarde, vooral omdat zij rechtstreeks van God opdrachten ontvangen.

Zij steunen de individuele mens en individuele volkeren.

Alles wat zij doen past in het ontvouwen van het goddelijke plan.

Wij mensen hebben een vrije wil. Zij voeren altijd uit wat opgedragen wordt. Er wordt hen opgedragen wat strookt met de wil van God.

Het minder goed functioneren van de wereld ligt dus niet aan de engelen, maar aan de mensen. Al onze handelingen samen bepalen de toestand in de wereld. En daar gaan onze gedachten aan vooraf.

Aan de verbetering van de toestand in de wereld kan elk mens dus een bijdrage leveren.

Dit kan door steeds meer te handelen in overeenstemming met Gods wil.

En Gods wil wordt ons duidelijk door ons te verbinden met God.

God is tegenwoordig in ieder van ons.

Als we willen meewerken aan de verbetering van de toestand in de wereld dan is de meest effectieve weg contact maken met God in ons innerlijk.

Daarnaast kunnen we de hulp van engelen invoeren.

De mens heeft dat vermogen gekregen.

De engelen reageren daarop met de snelheid van het licht.

Theo Mensink

291. De sacramenten als geschenken op het pad van evolutie

Lieve mensen

11 november 2012

Sacramenten zijn heel makende middelen.

Het ontvangen van een sacrament helpt ons op het levenspad.
Elke keer als we een sacrament ontvangen worden we heler.
Heler wil zeggen: op weg naar volmaaktheid.
Volmaaktheid is nodig om één te worden met God.

We zijn uit God voortgekomen en keren er weer in terug als we volmaakt geworden zijn.
God heeft ons geschapen met dezelfde vermogens als Hij zelf, met dit verschil dat in Hem de paren van tegenstellingen volledig in evenwicht zijn en bij ons niet.
Die paren van tegenstellingen moeten wij zelf in balans brengen op aarde.
Het is goed om bij dit in balans brengen de sacramenten te gebruiken die door de verspreider van het christendom zijn ingesteld; door Paulus.

De werking van elk sacrament berust op het neerdalen van goddelijke energie in de ziel, geest en lichaam van de mens.

God raakt ons bij het ontvangen van een sacrament even aan.

Elke aanraking bevordert onze ontwikkeling naar meer mens-zijn.

Tijdens dit uur waarin we de Mis meebelevan worden we allemaal door God aangeraakt.

Iets in ons wordt geheeld, dat wat we nodig hebben voor onze persoonlijke groei.

De overige sacramenten, doop, vormsel en huwelijk zijn ook ingesteld voor onze persoonlijke groei.

Bij de doop treedt de energie via de kruin en de chakra in het voorhoofd binnen. Op die manier worden de hypofyse en de hypothalamus geactiveerd.

Bij het vormsel wordt extra kracht geschonken om de taken uit te voeren die je hebt voorgenomen om uit te voeren voor je incarneerde.

Bij het huwelijk worden de beide aura's met elkaar verbonden zodat de partners zich open stellen voor elkaar.

Bij het ontvangen van elk sacrament wordt de persoonlijke groei bevorderd.

Het is zinvol daar gebruik van te maken.

Theo Mensink

292. De goddelijke vermogens van de mens

Lieve mensen

18 november 2012

Het thema van deze zondag is: ontvankelijkheid.

Dit heeft te maken met de vraag of wij ontvankelijk zijn voor de goddelijke vermogens die in ons aanwezig zijn.

Vandaar dat de titel van deze preek: De goddelijke vermogens van de mens.

De mens wordt geboren met bepaalde kwaliteiten.

Afhankelijk van de eigen inzet en de begeleiding van de ouders tonen die kwaliteiten zich.

Daarnaast bezit de mens goddelijke vermogens die sluimerend aanwezig zijn.
De ontplooiing daarvan is afhankelijk van de persoonlijke inzet.
Er moet aandacht zijn voor het ontvouwen van de kwaliteiten en voor de ontplooiing van de goddelijke vermogens.
Als de aandacht in evenwicht verdeeld wordt tussen de kwaliteiten en de vermogens dan krijgt het materiële en het geestelijke de juiste aandacht.
De materiële aspecten zijn zichtbaar, de geestelijke aspecten zijn niet zichtbaar.
Het ligt daarom voor de hand dat de aandacht gaat naar de materiële aspecten van het leven.
De geestelijke aspecten komen daardoor op de tweede plaats.
Als dit zo is dan vindt er geen harmonieuze ontwikkeling plaats.
Zodra de mens ontdekt dat er ook een geestelijke kant aan het leven zit, dan biedt dit de mogelijkheid om zich zelf volledig te ontwikkelen.
Die volledige ontwikkeling komt tot stand door de goddelijke vermogens te ontplooien.
Voor dit ontplooien is ruimte nodig, naast aandacht voor het materiële
De aandacht voor het materiële richt zich naar buiten, de aandacht voor het geestelijke is naar binnen gericht.
De goddelijke vermogens die de mens in zich draagt zijn de zelfde vermogens die God in zich draagt.
Die vermogens zijn ons geschonken om volmaakt te worden, zoals God volmaakt is.

Theo Mensink

294. De gewaden in de kerk

Lieve mensen

2 december 2012

Van tijd tot tijd komen er vragen over de kerkkleding die wij gebruiken.
De kleding die we dragen heeft een functie tijdens de diensten.
Tijdens de diensten is er een voortdurende in- en uitstroom van krachten.
De kleding zorgt er voor dat er geen belemmering ontstaat voor de krachten die er stromen.
Tegelijkertijd bieden ze persoonlijke bescherming voor de krachten die ontstaan.
Daarnaast is het plezierig als de kleding er goed uit ziet, prettig om naar te kijken en niet storend is.

De priester is een kanaal voor de energiestromen die worden aangereikt.
Van daar dat het kazuifel voorzien is van goudgallon banen.
Langs die banen stroomt de energie de kerk in.
Zij stijgt aan de voorzijde omhoog langs deze banen en over de schouders vloeit ze langs de achterkant omlaag.
De met gouddraad beklede kraag om de hals begeleidt de stromen over het kazuifel.
Aan de achterkant stroomt deze energie naar de aura's en de chakra's van de aanwezigen.
De aura's worden gereinigd en de chakra's van energie voorzien.

Onder het kazuifel draagt de priester een witte albe.

Daarin zitten voor en achter geborduurde vensters om de energie door te laten die hij zelf ontvangt.

De energie stroomt aan de voorkant binnen, mengt zich met de eigen trillingen van de priester en vloeit aan de achterzijde de kerk in.

De paarse soutane geeft bescherming voor energie die aan de zijkanten langs het kazuifel stroomt.

De paarse kleur stimuleert het reinigende effect van de energieën.

Afhankelijk van de periode van het jaar en de feestdagen heeft het kazuifel een andere kleur.

Vandaag is dit paars. Dit heeft een reinigend effect in de aanloop naar Kerstmis.

Op feestdagen wordt de kleur wit gebruikt, m.u.v. feestdagen die aan de H. Geest zijn gewijd, dan is het rood..

In de rest van het jaar is de kleur groen. Dit heeft een harmoniserend effect.

Tijdens het H. Lof wordt een koormantel gedragen.

De koormantel omsluit de priester helemaal.

In de koormantel is veel goudbrokaat verwerkt om de energieën te begeleiden.

De energie stroomt aan de voorzijde van de mantel omhoog en achter omlaag, tot aan het schild. Van daar vloeit de energie de kerk in.

De energiestromen waarover ik heb gesproken zijn veelvuldig waargenomen door Mgr.

Leadbeater, hij was vergaand helderziend.

Hij heeft de stichter van de onze kerk, Mgr. Wedgwood daarbij op bijzondere wijze gesteund.

De inzichten van Leadbeater zijn door hem beschreven in de Wetenschap der Sacramenten. Een boek uit 1920.

De altaardienaren dragen over hun soutane een superplie.

De superplie is gemaakt van linnen.

Linnen laat de energieën die tijdens de diensten aanwezig zijn niet door.

De superplie werkt als een isolator.

De altaardienaren ontvangen wel energie in hun aura's en chakra's.

De chakra's steken door de kleding heen, net als bij iedereen.

Een diaken draagt evenals de priester een stola.

Via deze stola stroomt energie vanaf de schouder naar beneden.

Daarom is een stola ook voorzien van goudgalon.

De stola ondersteunt de kanaalfunctie.

De energiestromen zijn tijdens de Mis het krachtigst rond de consecratie en stromen vanaf dat moment rijkelijk het kerkgebouw in.

De aanwezigen worden daardoor tijdelijk in bewustzijn verhoogd.

Dit stimuleert de geestelijke groei en het zet aan tot innerlijke ontwikkeling.

Het is de innerlijke ontwikkeling die ons op een hoger niveau van mens-zijn brengt.

Het meebelevan van de Mis helpt ons om op een hoger niveau te komen.

Uiteindelijk gaat het om innerlijk weten.

Jezus zegt daarover in het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften:

“Zo kunnen ook jullie het Koninkrijk der Hemelen ontvangen. Als jet het niet door innerlijk weten verkrijgt zul je het niet kunnen vinden. Daarom zeg ik jullie: wees nuchter! Laat je niet misleiden! Vele malen heb ik tegen jullie gezegd – en ook tegen jou alleen Jacobus - : verlos jezelf!

Theo Mensink

296. Innerlijk weten werkt bevrijdend en voert tot Liefde

De tekst van deze preek is gebaseerd op het evangelie volgens Filippus (Codex 1, Boek 3, strofe 110 en 111) uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

16 dec. 2012

We willen ons allemaal graag vrij voelen.

Eigenlijk willen we vrij zijn.

Dit willen we graag om als vrij mens door het leven te gaan.

Om een vrij mens te worden hebben we iets extra's nodig.

Filippus reikt ons daarover aan dat we kennis van de Waarheid moeten bezitten.

Waarheid maakt ons vrij.

Hij beschrijft het heel eenvoudig met:

“De Waarheid is de moeder en de gnosis is de vader.”

Gnosis is innerlijk weten.

Door volledig innerlijk weten dient de Waarheid zich aan.

Waarheid vind je niet in boeken, dit dient zich aan vanuit de binnenkant.

Innerlijk weten is nodig om het te vinden.

Als we het pad op gaan van het innerlijk weten dan ontplooit dit de kwaliteiten van het hart.

De mooiste van die kwaliteiten is de liefde.

Samen met het toenemen van de liefde ontstaan ook andere kwaliteiten zoals, spontane sympathie en mededogen.

Dit zijn kwaliteiten die de barmhartige Samaritaan gebruikte voor de gewonde mens op zijn pad.

Zijn sympathie, mededogen en liefde heelden de gewonde.

Hij beschikte over werkelijk helende vermogens die hij verkregen had door innerlijk weten.

Iemand die een vrij mens geworden is straalt liefde uit.

Door die liefde worden anderen in zijn omgeving door liefde omgeven.

Ze voelen zich daardoor goed.

Maar zodra de afstand groter wordt neemt het “goed voelen” weer af en keert het oude gevoel terug.

Om liefde te kunnen uitstralen is Waarheid met een hoofdletter nodig.

Daarom zij Jezus herhaaldelijk; “*ga naar uw binnenkamer*”.

In die binnenkamer liggen goddelijke vermogens die God elk mens geschonken heeft.

Het zijn die goddelijke vermogens die ons maken tot Zijn beeld en gelijkenis en die ons in staat stellen volmaakt te worden. Een prachtig geschenk.

Aandacht voor de inhoud van die binnenkamer werkt bevrijdend en voert tot liefde voor alles en iedereen.

Theo Mensink

298. De Alleen-geborene

De tekst van deze preek is gebaseerd op Jesaja 7: 14;9: 1,2,5,6a en op het Geheime Boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 6 strofe 19 en 20) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

25 dec. 2012

Ik zal in deze preek ingaan op het verschil tussen de Zoon Gods van H. Drie-eenheid en Jezus die zich ontwikkelde tot de Christus

Kerstmis brengt onze gedachten al snel terug naar 2000 jaar geleden.

Toen kwam er een bijzonder mens op aarde.

Hij kwam om ons te tonen waar de mens toe in staat is.

Hij toonde ons dat het goddelijke in de mens zit.

Hij vertelde dat het in onze binnenkamer aanwezig is.

Hij liet zich leiden door God in hem.

Hij maakte duidelijk dat elk mens zich kan laten leiden door God in hem.

Hij gaf dikwijls aan dat het daarvoor nodig is om God te ontmoeten in de eigen binnenkamer.

Daar kan de mens God ontmoeten door met zijn bewustzijn in die binnenkamer onder te dompelen in het bewustzijn van God.

Door dit te doen verheft de mens zichzelf in bewustzijn en stijgt geleidelijk naar het niveau van het bewustzijn van God.

Hierdoor gaat de mens steeds meer leven in overeenstemming met Gods Wil.

Uiteindelijk wordt de mens volmaakt, zoals God volmaakt is.

Jezus sprak hier heel openlijk over.

Reden om er nu op Kerstmis ook openlijk over te spreken.

De Wil van God is dat wij in liefde en vrede met elkaar leven.

De Wil van God is dat wij volmaakt worden.

Die mogelijkheid hebben we in ons.

Bij het naderen van volmaaktheid zalft het Eeuwige ons, zodat wij volmaakt worden.

Dit gebeurde ook met de Alleen-geborene.

We hebben zojuist gelezen:

“En het Eeuwige keek naar de Moeder van het Al in het zuivere licht dat de onzichtbare Geest omgeeft en maakte haar zwanger van zijn vonk, en Zij baarde een lichtvonk, die geleek op het gelukzalig licht, maar in grootheid daaraan ongelijk was.

Dit is de Alleen-geborene, het zuivere licht.

Het was de eerste manifestatie van de eerste kracht van zijn Eerste Gedachte, de Moeder van het Al”.

Alleen-geborene betekent dat hij uit één ouder is voortgekomen.

Dit brengt mij op de invulling van de H. Drie-eenheid, aangeduid als Vader, Zoon en H. Geest.

In november 2009 werd mij 's nachts tot drie keer toe verteld waar de H. Drie-eenheid uit bestaat. Terwijl ik rustig in bed lag hoorde ik de stille stem in mijn binnenste. Die zei:

Alles wat zichtbaar is in ons universum is geschapen door de H. Drie-eenheid. De H. Drie-eenheid is voortgekomen uit het Eeuwige. Dat wat altijd was, is en zijn zal. Het Eeuwige heeft de Drie-eenheid voortgebracht. Het had alleen zichzelf daar voor nodig. Het Eeuwige bracht als eerste een energieveld van zachtheid voort. Dit energieveld bracht uit zichzelf een energieveld van liefde voort.

Deze twee energievelden vormden een eenheid. Deze eenheid is de Oermoeder.

Zo ver de energievelden van de Oermoeder zich uitstrekken, zo ver reikt ons universum. De Oermoeder begrenst de ruimte van ons universum. Uit het Eeuwige kwam daarna een energieveld van kracht voort. Dit energieveld van kracht verbond zich met het energieveld van liefde. Deze twee energievelden vormden een eenheid. Die eenheid is God. De drie energievelden samen vormen de H. Drie-eenheid.

Dit werd drie keer herhaald, opdat ik het goed zou begrijpen.

Bij het lezen van de 2^e lezing afgelopen week werd mij duidelijk dat het energieveld van Liefde de Alleen-geborene is, voortgekomen uit het energieveld van Zachtheid.

De Alleen-geborene slaat dus niet op Christus maar op het tweede aspect van de H. Drie-eenheid.

Daarmee wordt duidelijk dat Christus niet de **enig** geboren zoon van God is maar een mensenkind uit twee ouders voortgekomen. Hij ontwikkelde zich tot kind van God door volmaakt te worden.

Wij kunnen allemaal kinderen van God worden.

Dat is de bedoeling van God.

Om dit duidelijk te maken kwam Jezus op aarde en ontwikkelde zich tot Christus.

Daarom vieren we elk jaar zijn geboorte.

Door hem is de boodschap in de wereld gebracht dat wij volmaakt kunnen worden.

Uit dank voor deze gebeurtenis hebben we voor de Mis het “Ere zij God gezongen”.

Theo Mensink

351. De allegorie van de kruisiging

20 april 2014

Lieve mensen

De kruisiging van Christus is door de vier evangelisten beschreven.

Eeuwen lang is de kruisiging opgevat als een biografie van een onderdeel van het leven van Jezus. In werkelijkheid is het een allegorie zoals er meerdere allegorieën in het Nieuwe Testament staan.

Bij allegorieën gaat het om uitleg geven over iets dat tot dan toe niet bekend is. Omdat het niet bekend is wordt een vergelijking gebruikt om een gebeurtenis uit te leggen.

Het verhaal over de innerlijke strijd in de tuin van Getsemane, het verraad, de kruisweg, het treiteren, de kruisiging en de opstanding slaat op de vierde inwijding van Jezus. Elk mens zal ooit de vierde inwijding ondergaan op zijn spirituele pad op weg naar eenheid met God. Bij de vierde inwijding bereikt de mens Godsbewustzijn en treedt binnen in het Koninkrijk Gods. Bij de vijfde inwijding gaat het om de hemelvaart, het bereiken van Eenheidsbewustzijn, dan ontstaat eenheid met God.

Bij de derde inwijding komt het mannelijke en het vrouwelijke in de mens in evenwicht. Aan het bereiken van de vierde inwijding gaan een aantal stappen vooraf.

Die stappen worden gekenmerkt door niet begrepen worden in een periode waarin de gevoeligheid steeds verder toeneemt. In het verhaal van de kruisweg wordt dit gesymboliseerd door drie keer een val onder het kruis, de last is zwaar.

De last die je als mens te dragen krijgt wordt steeds zwaarder totdat daarop totale overgave aan God op volgt. Gesymboliseerd door het sterven om het leven te winnen. Het moment van totale overgave aan God wordt gesymboliseerd door het spreiden van de armen.

Het geestelijke inzicht dat - als mens op weg naar Godsbewustzijn - door toenemend innerlijk weten steeds verder groeit wordt door tijdgenoten niet begrepen en afgewezen. Je komt daardoor als mens alleen te staan. Dit alleen staan wordt opgeheven door het bereiken van totale overgave aan God, de staat van Godsbewustzijn. In die situatie ben je als mens in staat ten gevolge van toenemende geestelijke inzicht oplossingen aan te reiken die door het gross niet begrepen worden. Enkelen voelen aan dat die oplossingen juist zijn. Anderen plegen bij het aanreiken van die oplossingen verraad om te dwarsbomen. Dat verraad gebeurt op heel subtiele wijze.

In de uitleg van het kruisigingsverhaal staat in de Bijbel dat Jezus werd voorgeleid aan Pontius Pilatus. In het Grieks stond hier oorspronkelijk *pontos pilaïtou*.

Pontos betekent *zee*, en pilaïtou betekent *dicht*. Samen betekent het *dichte zee*. Hier wordt bedoeld op het feit dat het astrale lichaam van de mens die op weg is naar Godsbewustzijn als gevolg van toenemende gevoeligheid het dichte energieveld dat de medemensen omringt moeilijk kan ondergaan.

Dit moeilijk ondergaan is in de Bijbel vertaald als lijden. Dit blijkt uit historisch onderzoek dat is weergegeven in het boek van C.W. Leadbeater *The Christian Creed* dat in 1904 voor het eerst is uitgegeven.

Hij beschrijft in dit boek de verschillende credo's die door de eeuwen heen gebruikt zijn in het christendom. Hij legt in dit boek meerdere misinterpretaties van de Bijbel uit en duidt deze op een andere wijze dan binnen het christendom gangbaar is.

Bij de vierde inwijding bereikt de mens het punt waarbij in hem zelf de opstanding van Christus plaats vindt en dat vieren wij met Pasen. Het kruis in de Vrij-Katholieke Kerk is dan ook het symbool van overwinning en heeft niets te maken met lijden.

Theo Mensink

398. Pasen 2015

5 april 2015

Lieve mensen

Met Pasen vieren we iets bijzonders.

Wat is de reden voor de vreugde?

De vreugde schuilt in de boodschap dat verlossing mogelijk is.

Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat we niet ondergedompeld hoeven te blijven in de problemen van het leven. We kunnen er los van komen, er van verlost worden. Door ons zelf vrij te maken, te bevrijden.

De aard van de problemen die we tegenkomen in ons leven zijn in overeenstemming met het niveau van ons bewustzijn.

Hoe hoger ons bewustzijn hoe meer inzicht er ontstaat in de goddelijke wetten.

Door het groeien van dit inzicht maken we minder overtredingen van die goddelijke wetten.

Daardoor leven we meer in vrede en ontstaat er meer vertrouwen in de goddelijke begeleiding. We raken meer afgestemd op de eigen goddelijke bron.

Christus was volledig afgestemd op de goddelijke bron in hem zelf en stond in permanent contact met God.

Daardoor was zijn handelen goddelijk geïnspireerd.

Zijn hele gedrag was daardoor verheffend en dat stelde Hem in staat iedereen in zijn omgeving te inspireren.

Zijn gedrag zette hen aan tot de eigen innerlijke ontwikkeling.

Zijn apostelen begonnen zich af te stemmen op de Vader zoals hij dit noemde.

Zijn directe medewerkers brachten hun handelingen daardoor op een hoger niveau en waren daardoor in staat de weg aan te geven voor hen die er om vroegen.

Tot aan Zijn komst bestonden er godsdiensten die gebaseerd waren op inzichten van profeten. Deze profeten hadden zichzelf niet ontwikkeld tot het niveau van Jezus; leefden niet in eenheid met God.

De Eenheid die Jezus in zichzelf ontwikkelde stelde Hem in staat boven het niveau van de profeten uit te stijgen. Hij kon bij alles terugvallen op zijn goddelijke bron.

Door dit te doen gaf Hij het voorbeeld waar de mensheid behoefte aan had.

De mensheid had behoefte aan iemand die hen de weg van de geestelijke ontwikkeling aanwees.

Profeten hadden de mensheid voorspeld dat er zo iemand zou komen.

Hij maakte de mensen in zijn land duidelijk dat het goddelijke binnen handbereik lag.

Hij sprak over Gods tegenwoordigheid in de mens; God de Vader in de binnenkamer, in de

eigen bron.

Omdat hij de mensheid toonde tot welk niveau een mens kan stijgen, is dit voor ons nog steeds reden om innerlijk stil te staan bij de weg die Hij heeft aangewezen. Want dit is het wat we vieren met Pasen.

We vieren dit feest omdat Hij de weg heeft aangegeven waarlangs wij onze eindbestemming kunnen bereiken.

En die bestemming is de luister van ons erfdeel; die luister bestaat uit Eenheid met God.

Eenheid met God betekent Meesterschap over het leven, en dit is een leven zonder problemen.

Hij zei op basis van de ontwikkeling in hem zelf: *Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven*. Hij nodigde iedereen uit die weg te volgen, Zijn inzicht te verwerven.

Dit inzicht bestond tot die tijd niet.

De mensheid werd door Zijn komst in staat gesteld een evolutionaire stap te maken, door in contact te treden met het goddelijke Licht.

Dit Licht in ons maakt het mogelijk ons zelf te bevrijden.

Theo Mensink

434. Karma

10-1-2016

Lieve mensen

Karma is Sanskriet voor handelen.

Als we op het geestelijke gebied over karma spreken dan gaat het om handelen dat een negatieve invloed heeft op anderen en de omgeving.

Wat de mens aan negatieve trillingen heeft uitgezonden keert ooit bij hem terug.

Dit is beter te begrijpen door de uitdrukking: wat de mens zaait zal hij ook oogsten.

Wat je de ander hebt aangedaan, ga je op een bepaald moment zelf ervaren.

Als je de ander zeer veel leed hebt aangedaan dan ervaar je de zwaarte van dat leed in deze of een volgende incarnatie.

Van die ervaring gaat een loutering uit.

Door de loutering worden de positieve aspecten van je mens-zijn beïnvloed.

We hebben allemaal dingen gedaan die een negatieve invloed hebben gehad op anderen of op de omgeving.

Die handelingen kunnen hebben plaatsgevonden op meerdere niveaus; op individueel niveau, familieniveau, groepsniveau, landelijkniveau en op wereldniveau.

Een belangrijke reden om te incarneren is de gedrevenheid van de ziel om gevolgen van die handelingen te doorleven.

Laten we nu het christendom als voorbeeld nemen in het licht van karma.

In de eeuwen dat het christendom bestaat heeft het mensen begrensd in hun vrijheid.

Die begrenzingen hebben een negatieve invloed gehad op de levens van veel mensen.

Die begrenzingen hebben tot gevolg dat wij nu als kerk daarvan de gevolgen ervaren waardoor we niet de vleugels volop kunnen uitslaan zoals we zouden willen.

We gaan als Vrij-Katholieke Kerk sinds 1980 door een periode waarin we allerlei problemen tegenkomen die toe te schrijven zijn aan eerdere negatieve handelingen in deze of eerdere incarnaties van individuele leden.

Die negatieve invloed kunnen we niet ontlopen, steeds opnieuw duiken er nieuwe problemen op binnen onze kerk.

Afhankelijk van onze handelingen in het verleden ervaren we dit als zwaar of minder zwaar.

Toch blijven we ons inspannen omdat we innerlijk gedreven worden door te gaan.

Om er voor te zorgen dat we als VKK onze vleugels helemaal kunnen uitslaan moeten we ons individuele karma met betrekking tot het christendom vereffend hebben.

De tijd die we nodig hebben om ons karma met betrekking tot het christendom te vereffenen wordt bekort door het meebeleven van de Mis.

Want tijdens de Mis genereren wij licht dat er voor zorgt dat negatieve trillingen worden geneutraliseerd.

Hoe minder negatieve trillingen in de atmosfeer aanwezig zijn hoe meer positieve trillingen de kans krijgen te ontstaan.

Theo Mensink

487. De waarde van esoterie en gnosis

26-03-2017

Lieve mensen

Bij esoterie kun je denken aan:

Christus energie

Engelen

Helende energie

Het innerlijk licht

De ziel van de mens.

Allemaal aspecten die je niet kunt zien, maar die wel bestaan.

Zij maken onderdeel uit van de goddelijke wereld waarmee de mens in verbinding staat.

Tijdens de Mis ervaren we de Christusenergie.

Deze heeft een helende invloed op alle aanwezigen.

Dit gebeurt door middel van licht.

Gnosis betreft het innerlijk weten.

Dit soort weten speelt zich innerlijk in de mens af.

Het weten word je innerlijk aangereikt en verwerkt door je verstand.

Dit betekent dat je innerlijke bron alles weet en dat je inzicht verkrijgt als je in contact staat met je innerlijke bron.

De mens kan zich in contact stellen met zijn innerlijke bron met behulp van meditatie. Zodra dit contact er is, wordt de menselijke geest onder gedompeld in Gods geest. Op dat moment wordt inzicht overgedragen dat door de menselijke geest wordt verwerkt. Hierdoor vindt geestelijke groei plaats.

Theo Mensink

518. We zijn er al 2000 jaar mee bezig !

De tekst van deze preek is gebaseerd op het evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 33), het evangelie van Maria Magdalena (Berlijnse Codex I, pag. 8 en 9) en een aantal pagina's uit het Grote Boek der Apokriefen

Lieve mensen

25 december 2017

We zijn er al 2000 jaar mee bezig.

De vraag is of we de essentie te pakken hebben.

Hij is gekomen om de wereld te verlossen. Om mensen de weg te wijzen, om duidelijk te maken hoe zij zich kunnen verlossen.

In het evangelie van Maria Magdalena zegt Hij: *“Daarom is het goede in jullie midden gekomen, naar het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te herstellen”.*

Eeuwenlang is binnen het christendom de nadruk gelegd op wat Jezus gezegd heeft en niet op de meditatie die Hij en de zijnen beoefenden. Door het beoefenen van die meditatievorm kan de mens afdalen in de wortel van zijn wezen. Hij en zijn apostelen beoefenden meditatie in de groep van de Essenen. Door dit te doen bevrijdden zij zichzelf en maakten zij zich los van wat hen belemmerde om vrij mens te zijn. En dat is verlossen. Dit schonk hen het inzicht en de Waarheid die in elk mens besloten ligt.

In het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften (strofe 8) zegt Jezus: *“Zo kunnen ook jullie het Koninkrijk der Hemelen ontvangen. Als je het niet door gnosis (innerlijk weten) verkrijgt, zul je het niet vinden. Daarom zeg ik jullie wees nuchter! Laat je niet misleiden! Vele malen heb ik tegen jullie allemaal gezegd,- en ook tegen jou alleen Jacobus-: verlos jezelf.*

Dus Jezus heeft de mensheid niet verlost, hij heeft de mensheid de weg gewezen om dit zelf te doen.

In het grote Boek der Apokriefen, staan een aantal aanwijzingen waaruit blijkt dat Jezus en de Apostelen een vorm van meditatie beoefenden. Op vijf plaatsen staan teksten waaruit dit blijkt in de eerste 85 bladzijden.

Door een vorm van meditatie te gebruiken die hen in de eigen goddelijke bron bracht ontwikkelden zij innerlijk weten; gnosis. Gnosis leidt tot kennis van het Zelf.

1. Blz. 44: *“Mijn leerlingen en ik, van wie je zegt dat we ons niet ondergedompeld hebben, wij zijn ondergedompeld in het eeuwige water”.* Onderdompelen in het eeuwige water betekent onderdompelen in het transcendente, het nooit veranderlijke gebied. Dit onderdompelen wordt bereikt door beoefening van een bepaalde vorm

van meditatie. Hier wordt geen contemplatie bedoeld, dat brengt de mens niet in het transcendente.

2. Blz. 46: *“Door wie zal de laatste vijand, de dood, worden vernietigd? Door de ingeborene. Amen”*. De ingeborene dat is God in de mens. Door God in de mens wordt de dood vernietigd. Dit komt o.a. tot stand door daar contact mee te leggen met behulp van meditatie.
3. Blz.75: Jezus zei: *“Als jullie niet vasten met betrekking tot de wereld, zullen jullie het Koninkrijk van God niet vinden”*. Dit wil zeggen als jullie de zintuigen niet sluiten (niet naar buiten gericht zijn) en niet naar binnengaan dan zullen jullie het Koninkrijk van God niet vinden. Het naar binnengaan onder afsluiting van de zintuigen is een vorm van meditatie.
4. Blz.76: Jezus zei: *“De Farizeeën en schriftgeleerden hebben de sleutels van de gnosis ontvangen en hebben die verborgen. Zelf zijn zij niet naar binnengegaan, noch hen die naar binnen wilden gaan hebben ze toegelaten. Jullie echter, wees wijs als slangen en onschuldig als duiven”*. Dit wil zeggen, zij die het eigenlijk zouden moeten weten waar de kennis te vinden is, weten het niet en versluieren zelfs de bron voor hen die zoeken. Zij zijn niet naar binnen gegaan en hebben dus niet gevonden. Jullie; *gedraag je als slangen en wees onschuldig als duiven*.

Dat wil zeggen, ga naar binnen in het Verborgene en wees onschuldig als duiven. Ga naar binnen en gedraag je als een kind, ontvankelijk, dan zul je weten. Dit argeloos naar binnengaan is een vorm van meditatie.
5. Blz. 85: Op zekere dag gebeurde het dat Jezus bij zijn discipelen kwam in Judea. En hij vond hen bijeen, neergezeten in beoefening van de godzaligheid. Het beoefenen van godzaligheid kan alleen plaats vinden in het meest innerlijke van de mens, bereikbaar door meditatie.

Nu wordt uit de vondst van de Nag Hammadi geschriften in 1945 duidelijk dat dit inzicht binnen het Christendom eeuwenlang niet is overgedragen. Tegelijkertijd zien we dat de laatste 40 jaar in de wereld steeds meer chaos is ontstaan.

Chaos op wereldniveau duidt er op dat de goddelijke wetten steeds meer worden overtreden. Dit overtreden noemen we zondigen. Zondigen is namelijk het niet in overeenstemming leven met de goddelijke wetten.

Omdat de meditatie die Jezus en de zijnen beoefenden verloren is gegaan door een besluit van de bisschoppen in 325 na Christus, zien we dat in onze tijd het deel van de mensheid dat wakker is, zoekt naar oosterse meditatievormen, om dát te vinden wat Jezus en zijn apostelen toen beoefenden: het contact met de eigen goddelijke bron.

In het christendom is sinds 325 na Christus de nadruk gelegd op het ontwikkelen van deugden.

Wat Jezus in zijn tijd bewust aanreikte was inzicht en een methode om dat inzicht te verwerven, om op grond van dat inzicht te handelen, te denken en te spreken.

Het gaat dus niet alleen om wat Hij zei, maar ook om wat Hij hen leerde om door verstillings- en meditatie te bereiken.

Door het verwerven van dit inzicht en het contact met de eigen transcendent goddelijke bron groeien spontaan de deugden in de mens. Deugden zijn dus een gevolg.

Het christendom na 325 heeft oorzaak en gevolg omgedraaid.

Goede werken ontstaan als gevolg van contact met de goddelijke bron, met als hulpmiddel meditatie die je in die transcendent bron brengt. En als je regelmatig in die bron aanwezig bent met je bewustzijn, dan groeit er inzicht in de essentie van het leven, dan vinden ook openbaringen in je plaats en is de mens in staat godzaligheid te bereiken.

Onderzoek daarom voor jezelf welke meditatiemethode het best bij jou past om dit te doen en te ervaren wat Jezus en de zijnen ervoeren 2000 jaar geleden. Dan ben je met de oorzaak bezig en komt het gevolg vanzelf.

De oorzaak is het contact met de goddelijke bron, het gevolg is het binnengaan in Het Koninkrijk der Hemelen. Jezus zei daarover: *“Er is licht in een mens van licht en hij verlicht de hele wereld. Wanneer hij geen licht geeft, is er duisternis “*.

Tijdens de Mis leggen we eens per week contact met de goddelijke bron.

Door thuis de overige zes dagen een meditatietechniek te beoefenen waardoor je ook contact legt met die goddelijke bron zorg je voor een versnelling van je eigen innerlijke ontwikkeling, dat leidt tot innerlijk weten (gnosis).

Dan doe je wat Jezus bedoelde met de opmerking: “ga naar je binnenkamer en ontmoet daar de Vader”.

De goede werken en het geluk volgen vanzelf.

Bewandel dit pad en blijf volharden.

Bedenk daarbij Zijn woorden:

“Als je het niet door innerlijk weten verkrijgt, zul je het niet vinden”.

Theo Mensink

538. Uitleg van het Scheppingsverhaal

27-05-2018

Deze preek is mede gebaseerd op Het Geheime boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 1 en 2) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Door de eeuwen heen is de mens op zoek naar God. Wie of wat is God, hoe is het universum ontstaan en wat is het doel van het leven?

In de Nag Hammadi geschriften wordt daar dieper op in gegaan dan in de Bijbel.

Uit die geschriften wordt duidelijk dat God bewustzijn is.

Door het bewustzijn te verhogen kan de mens één worden met het niveau van het bewustzijn van God.

Daardoor verkrijgt de mens goddelijk inzicht. Dit maakt de hele Schepping voor de mens duidelijker en te begrijpen.

In de Bijbel kunnen we vinden dat alles aan ons geopenbaard zal worden.

Naar aanleiding van de vraag over de Heilige Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest)



waar ik al jaren mee rondliep werd in november 2009 het volgende geopenbaard. Dat wat mij via de Stille Stem in mijn binnenste werd aangereikt werd drie keer herhaald opdat ik het goed zou begrijpen. *Alles wat zichtbaar is in ons universum is geschapen door de Heilige Drie-eenheid. Heilige Drie-eenheid is voortgekomen het Eeuwige. wat altijd was, is en zal blijven.*

*Het Eeuwige heeft de Drie-eenheid voortgebracht.
Het had alleen zichzelf daarvoor nodig.
Het Eeuwige bracht als eerste een energieveld van zachtheid voort.
Dit energieveld bracht uit zichzelf een energieveld van liefde voort.
Deze twee energievelden vormden een eenheid.
Deze nieuwe eenheid is de Oermoeder, dus de Oermoeder is zachtheid en liefde.
Zo ver de energievelden van de Oermoeder zich uitstrekken, zo groot is ons universum.
Dus daar liggen de grenzen van ons universum.
Daarna creëerde Het Eeuwige een energieveld van kracht.
Dit energieveld van kracht ging op zijn beurt weer samen met het energieveld van liefde.
Deze twee energievelden vormden opnieuw een eenheid.
Deze nieuwe eenheid is God.
De drie energievelden **Zachtheid, Liefde en Kracht** vormen samen de Heilige Drie-eenheid.
Tot zover hetgeen mij is geopenbaard in 2009.
Dit maakt duidelijk dat de Heilige Drie-eenheid al bestaat vanaf het begin van de Schepping.
De Heilige Drie-eenheid is dus niet Vader, Zoon en Heilige Geest zoals in het eerste concilie van 325 na Christus is vastgesteld.
Vijf jaar later in 2014 werd het volgende beeld aangereikt:
*Ik zag een perfect gemetselde driehoekige gevel met de punt omhoog, opgebouwd uit stralende lichtroze bakstenen.
Deze driehoek werd ondersteund door twee zuilen van gelijke grootte die elk op een-derde van de basis stonden.
Het geheel was perfect in evenwicht en straalde ongekende schoonheid uit.
De driehoek stelde de Heilige Drie-eenheid voor.
Het metselwerk de Schepping.
De beide zuilen Zachtheid en Kracht.
De perfectie waarmee het gemaakt was, de Liefde.**

Met dit inzicht als achtergrond ben ik mij gaan verdiepen in datgene wat er over het scheppingsverhaal staat in de Nag Hammadi geschriften.

In deze geschriften, in het Geheime Boek van Johannes, wordt aan hem het ontstaan van de Schepping uitgelegd. Dit gebeurt omdat hij zich afvraagt hoe de Verlosser werd aangesteld

en waarom de Verlosser door zijn Vader naar de wereld werd gezonden. En wie dan wel die Vader is.

Johannes kreeg daarop een visioen.

Hij zag een verschijning die tot hem sprak: *“Ik ben het, de Ene. Het Eeuwige dat altijd met jullie is. Ik ben de Vader. Ik ben de Moeder. Ik ben de Zoon. Ik ben Puur en Eeuwig. Heden ben ik gekomen om jou te verkondigen wat was, wat is en wat ook altijd zal blijven, zodat je alles zowel zichtbaar als onzichtbaar zult kennen “*.

Dan vervolgt de openbaring aan Johannes met:

“Het Eeuwige is uniek, daarboven is niets. Hij is de ware God en Vader van Alles. Hij is onzichtbaar, Hij is Eeuwig en woont in het zuiverste Licht”.

Dit zuiverste Licht is de oorsprong.

Johannes kreeg daarbij de aanwijzing om dit te vertellen aan zijn geestverwanten.

Deze week werd mij duidelijk gemaakt dat het goed is een aantal misverstanden binnen het christendom recht te zetten.

De benaming Vader, Zoon en Heilige Geest kan vervangen worden.

Pinksteren 2018 markeert het begin van de revitalisering van het christendom.

Dit werd mij aangereikt door de Stille Stem in mijn binnenste in de nacht tussen de 1^e en de 2^e Pinksterdag.

Theo Mensink

541. Het ontkiemen van je goddelijkheid.

17 juni 2018

Deze preek is gebaseerd op logion 78 uit het evangelie van Filippus (codex II Boek 3, pag. pagina 70, strofe 66 en uit het evangelie van Thomas (Codex II, pag. 46, logion 75) en op het Evangelie der Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 30 uit de Nag Hammadi geschriften

Lieve mensen.

Uit logion 78 uit het Evangelie van Philippus wordt duidelijk dat Jezus Christus gekomen is om iets te herstellen dat verloren was gegaan.

Hij is gekomen om de mensheid duidelijk te maken dat ze aan het eigen innerlijk moeten werken om niet nodeloos te leven.

Hij is gekomen om ons het wezenlijke doel van ons bestaan in herinnering te brengen.

Het gaat er om onze goddelijkheid te laten ontkiemen.

Hij heeft zichzelf tot heelheid ontwikkeld, door zich bewust voor te bereiden op zijn taak. Hij deed dit tussen zijn 7^e en zijn 30^e levensjaar.

Toen was zijn bewustzijn voldoende ontwikkeld om op heldere wijze aan te reiken waar het werkelijk om gaat in het leven.

Niet alleen door uitleg, maar ook door voorbeeld en het onderrichten van een kring van mensen die zijn werk konden voortzetten na zijn vertrek.

Hij maakte hen bewust van de mogelijkheid die het leven biedt.

En als het ontkiemen heeft plaats gevonden dan volgt de groei van de goddelijke plant in je, tot volledig wasdom

Theo Mensink

543. De diepte van je geloof hangt samen met de heelheid van je wezen.

1-07-2018

Lieve mensen

Ieder van ons die hier aanwezig is weet dat het inwonende licht er is om ons leven in goede banen te leiden. Wat goed voor ons is, weet het inwonende licht veel beter en vollediger dan wij met ons verstand kunnen beredeneren. Het is daarom een goede zaak, om je intuïtie zodanig te ontwikkelen dat je het stuur over kunt geven aan je intuïtie die de schakel vormt tussen het inwonende licht en je gevoel.

Het is om die reden heel zinvol te werken aan de verfijning van je intuïtie. Dit zesde zintuig is bij de meesten van ons nog niet optimaal inzetbaar. Dat kan beter tot ontwikkeling komen door er mee om te gaan, door naar te luisteren. Door er op in te gaan als er een signaal omhoog komt. Handel op basis van dat signaal en zie wat er gebeurt. Als het blijkt te kloppen dan ga je er meer op vertrouwen. Door dit regelmatig te doen word je geleid naar een dieper niveau van inzicht.

Dit inzicht is in wezen goddelijk inzicht en is altijd heilzaam en liefdevol, helend voor jezelf en de omgeving. Want God verlangt de werking van de wet van de liefde alom.

De liefde is tot alles in staat en doet alles opbloeien tot een niveau waar wij nog niet vertrouwd mee zijn. Soms krijgen we daar iets van te zien of weten het innerlijk. Dit zicht of dit weten vormen dan bakens om ons op te richten. Die bakens zetten zagezegd de koers uit. Een koers die overeenstemt met de goddelijke wetten.

De Schepper heeft ons de capaciteit gegeven te geloven wat wij innerlijk ervaren. Ook de capaciteit om ons te verlaten op Zijn innerlijke boodschappen. Meestal op basis van ons gevoel. Daarmee communiceert de mens het makkelijkst met God in hem zelf. Met het verstand gaat dit een heel stuk minder. Het verstand is begrensd.

Het vermogen om te communiceren met God verloopt via het gevoel. Ons gevoel zegt ons dat er zoiets moet zijn als een God. Het leven toont ons van tijd tot tijd dat dit zo is. Dit ontwikkelt zich tot geloven dat het zo is. Dit geloven wordt sterker door de ervaringen in het leven. Dit heeft tot gevolg dat we ons van tijd tot tijd op God richten. We beginnen te verlangen dat we op God kunnen vertrouwen. Af en toe biedt het leven ons daarvan een bewijs. Zo groeit geloof. Dat geloof is de drager van ons verlangen. Het verlangen is de grondslag voor ons denken en handelen.

Dus de mate waarin wij heel zijn, zuiver zijn, is bepalend voor de diepte van ons geloof. De diepte van ons geloof zorgt er voor dat we vol vertrouwen door het leven gaan. Uiteindelijk leidt dit tot een geloof dat bergen verzet, omdat het steunt op de kracht van het inwonende Licht. De innerlijke leidsman/leidsvrouw.

Als je soms niet weet wie je vrienden zijn, weet dan dat je grootste vriend in je woont en altijd naar je wil luisteren. Ieder heeft die vriend in zich en dat is de basis voor onderlinge vriendschap.

Je loopt er mee rond zonder het goed te beseffen. Doe je dat wel, dan ontplooit zich een heel ander leven.

Een leven van delen en dankbaarheid, gebaseerd op het geloof dat God in je woont. Totdat je **ervaart** dat God in je woont. Dan is het verbond voor goed gesloten en kan er weinig meer misgaan.

Want een goede vriend helpt je als het nodig is, op een heel speciale manier. En God weet toevallig alles. Best handig om daarmee op goede voet te staan. Dat biedt het fundament voor toenemende liefde voor alles en iedereen.

Wat nodig is, is het schenken van aandacht aan de binnenkant. De rest volgt, als je tussentijds maar niet afhaakt.

Theo Mensink